

Η εορτή των Οσίων Διονυσίου και Μητροφάνους στη Φυτειά Ημαθίας - Εγκαινιάστηκε το ανακαινισμένο αρχονταρίκι της ενορίας (ΦΩΤΟ)

/ Γενικά Θέματα



Ο Σεβασμιώτατος [Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων](#) λειτούργησε σήμερα και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου και των Οσίων Διονυσίου και Μητροφάνους στη Φυτειά Ημαθίας.

“Εορτάζοντας σήμερα τους δύο μεγάλους οσίου, τον όσιο Διονύσιο τον ρήτορα και τον όσιο Μητροφάνη, ας προσπαθήσουμε να μιμηθούμε, ανάλογα με τις δυνάμεις του ο καθένας μας, το παράδειγμά τους. Ας προσπαθήσουμε να υποτάξουμε ό,τι μας εμποδίζει να ακολουθήσουμε το θέλημα του Θεού και να τον πλησιάσουμε, ώστε να μπορέσουμε και εμείς να ζούμε μέσα στη χάρη του Θεού, όπως και οι όσιοι Διονύσιος και Μητροφάνης”, είπε μεταξύ άλλων ο

Σεβασμιώτατος στο κήρυγμά του.

Στο τέλος ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελέημων τέλεσε **μνημόσυνο** υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του μακαριστού γέροντος του, Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κυρού Παντελεήμονος του Β΄, με την ευκαιρία της συμπλήρωσεως 21 ετών από την κοίμησή του (9 Ιουλίου 2003).

Παράλληλα, με την ευκαιρία της εορτής των Οσίων Διονυσίου και Μητροφάνους, ο Ποιμενάρχης κ. Παντελέημων δεν λησμόνησε να τελέσει μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των Μικραγιαννανιτών Νικηφόρου Αρχιερέως, Διονυσίου και Μητροφάνους των Ιερομονάχων και Αβιμέλεχ, Σπυρίδωνος και Παντελεήμονος των μοναχών.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας μετέβη στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Φυτειάς, όπου εγκαινίασε το ανακαινισμένο γραφείο – αρχονταρίκι της ενορίας, παρουσία τοπικών πολιτικών αρχών και ενοριτών. Το νέο γραφείο – αρχονταρίκι της ενορίας φέρει το όνομα «Φιλαρέτειο» προς τιμήν του Αγίου Γέροντος Φιλαρέτου του Κωνσταμονίτου που κατάγονταν από τη Φυτειά.



© Kosmas Karagiannis IMBNK

Το κήρυγμα του Μητροπολίτη Βεροίας:

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων συνεχάρη τον προϊστάμενο της ενορίας Πρεσβ. Λουκά Πέκαλη και τους συνεργάτες του για τις εργασίες συντήρησης και ανακαίνισης, ενώ κηρύττοντας τον θείο λόγο ανέφερε μεταξύ

άλλων:

«Τό φρόνημα τῆς σαρκός, τῷ πνεύ-ματι ὑποτάξαντες, τῷ νοερῷ τῆς ψυχῆς Θεῷ ἐπτερώσατε».

Ἐορτάζει σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας καί ἰδιαιτέρως ἡ ἐνορία σας, τή μνήμη δύο μεγάλων ὁσίων καί θεοφόρων πατέρων, τοῦ ὁσίου Διο-νυσίου τοῦ ρήτορος καί τοῦ ὁσίου Μητροφάνους τοῦ πνευματικοῦ, οἱ ὁποῖοι εἶναι προστάτες σας μαζί μέ τόν ἅγιο Ἀθανάσιο.

Οἱ δύο αὐτοί ὄσιοι ἔζησαν στήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὁρους, στή Μικρά Ἁγία Ἄννα. Καί ὅμως παρό-τι ἔζησαν σέ ἕναν τόπο τόσο ἀπο-μακρυσμένο, τόσο δύσβατο καί ἀπλη-σίαστο ἀπό τούς ἀνθρώπους, καί μάλιστα σέ μία ἐποχή, στήν ὁποία ἡ ἐπικοινωνία μεταξύ τῶν ἀνθρώπων δέν ἦταν εὐκόλη ὑπό-θε-ση, ἡ φήμη τῆς ἀρετῆς καί τῆς ἀγιότητός τους διαδόθηκε σέ ὄλο τό Ἅγιο Ὅρος καί ἔξω ἀπό αὐτό, ὥστε νά τιμοῦνται καί τότε ἀλλά καί μέχρι σήμερα.

Ἀλλά τί ἦταν αὐτό πού τούς ἔκανε νά διακριθοῦν στήν ἀρετή καί νά ἐπιτύχουν τήν ἀγιότητα;

Μᾶς τό ἀποκαλύπτει στό τροπά-ριο πού προέταξα ὁ ἱερός ὕμνογρά-φος, ὁ νέος ὄσιος τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ ὄσιος Γεράσιμος ὁ Μικρα-γιαν-νανίτης, ὁ ὁποῖος ἀσκήτευσε στόν τόπο ὅπου ἀσκήτευσαν καί οἱ δύο ὄσιοι καί ἀξιῶθηκε νά τούς δεῖ πολλές φορές.

Τί λέγει, λοιπόν; «Τό φρόνημα τῆς σαρκός, τῷ πνεύματι ὑποτά-ξαν-τες, τῷ νοερῷ τῆς ψυχῆς Θεῷ ἐπτερώσατε». Ὑποτάξατε, δηλαδή, στό πνεῦμα τό ὑλικό φρόνημα, καί δώσατε ἔτσι στήν ψυχή σας τή δυνατότητα νά φθάσει στόν Θεό.

Αὐτό ἔκαναν οἱ δύο ὄσιοι πού τιμοῦμε σήμερα, ὑπέταξαν τή σάρ-κα τους στό πνεῦμα, καί δέν τήν ἄφησαν νά γίνει ἐμπόδιο καί νά ἀνακόψει τήν πορεία τῆς ψυχῆς τους πρὸς τόν Θεό. Μέ ἄλλα λόγια δέν ἄφησαν νά κυριαρχοῦν μέσα τους οἱ ἀνθρώπινες καί κοσμικές ἐπιθυμίες καί συνήθειες. Δέν ἄφη-σαν νά κυριαρχοῦν στήν ψυχή τους οἱ ἀδυναμίες καί τά πάθη καί νά ἐπηρεάζουν τή συμπεριφορά τους. Δέν ἄφησαν τόν ἑαυτό τους νά παρασύρεται ἀπό τά θεάματα καί τά ἀκούσματα τοῦ κόσμου, ὥστε νά χάνει τόν προσανατολισμό καί τόν δρόμο πρὸς τόν Θεό.

Εἶχαν ὑποτάξει μέ τόν ἀγῶνα καί τήν ἐγκράτεια, μέ τή νηστεία καί τήν προσευχή, τό σῶμα καί τίς ἐπι-θυμίες του στόν νοῦ τους, πού ἦταν προσηλωμένος στόν Θεό καί ἦταν σέ θέση νά ἐλέγχει τό σῶμα, γιά νά μὴν παρασύρει μέ τίς ἐπιθυμίες καί τίς ἀδυναμίες του τήν ψυχή. Καί ἔτσι ἡ ψυχή τους ἦταν ἐλεύθερη ἀπό τά βάρη τῆς ἁμαρτίας καί τῶν ὑλικῶν φροντίδων, καί μπορούσε νά πλησιάσει τόν Θεό καί νά

λάβει από αυτόν τή χάρη καί τήν ἔλλαμ-ψη, ἡ ὁποία καί τούς ἀγίασε.

Αὐτός εἶναι ὁ τρόπος γιά νά προο-δεύσει πνευματικά καί νά ἀγιασθεῖ ὁ πιστός. Οἱ ἄνθρωποι ὡς ἄτομα ἐπι-διώκουμε πολλές φορές νά ὑπο-τάξουμε τούς ἀνθρώπους πού εἶναι γύρω μας, τά μέλη τῆς οἰκογενείας μας, τούς συνεργάτες μας, τούς ὑφισταμένους μας, καί νά ἐπιβλη-θοῦμε σέ αὐτούς καθορίζοντας τή ζωή τους καί προκαλώντας συχνά τήν ἀντίδρασή τους. Κι ἀκόμη ἐπι-διώκουμε νά ἐπιβληθοῦμε καί νά ὑποτάξουμε καί τήν ἄλογη κτίση στή θέληση μας, στίς ἀδυναμίες μας ἢ καί στίς ἰδιοτροπίες μας.

Ἡ ἐπιδίωξη ὅμως αὐτή εἶναι ἔκ-φραση τοῦ ἐγωισμοῦ μας πού δέν βοηθᾷ καί δέν ὠφελεῖ οὔτε ἐμᾶς οὔτε ἐκείνους, στούς ὁποίους προ-σπα-θοῦμε νά ἐπιβληθοῦμε. Κυρίως ὅμως δέν μᾶς βοηθᾷ νά ἐπιβληθοῦ-με ἐκεῖ πού χρειάζεται νά τό κά-νουμε, δηλαδή στόν κακό ἑαυτό μας, στά ἐλαττώματά μας, στίς ἀδυ-ναμίες μας, στούς κακούς λογι-σμούς μας. Δέν μᾶς βοηθᾷ νά ὑπο-τάξουμε τό θέλημά μας, τά πάθη μας, στίς ἐπιθυμίες μας πού πολλές φορές μᾶς παρασύρουν στό κακό. Καί ἔτσι, ἐνῶ φιλοδοξοῦμε νά κυ-ριαρχήσουμε στόν κόσμο καί στούς ἀνθρώπους γύρω μας, ἐμεῖς δέν μπορούμε νά κυριαρχήσουμε οὔτε στόν ἴδιο τόν ἑαυτό μας. Ἀγόμεθα καί φερόμεθα ἀπό τίς μικρές ἢ με-γάλες ἀδυναμίες μας καί ὑποδοι-λωνόμεθα σέ αὐτές, σέ τέτοιο ση-μεῖο μάλιστα ὥστε νά χάνουμε τόν ἔλεγχο. Καί ἀκόμη χάνουμε μέ τόν τρόπο αὐτό τόν δρόμο πρός τόν Θεό, καί ἀντί νά ἀκολουθοῦμε Ἐκεῖνον, ὑποτάσσοντας τό θέλημά μας καί τή ζωή μας στό θεῖο θέλη-μά του, ἐμεῖς δένουμε τόν ἑαυτό μας στή γῆ, ἀφοῦ εἴμαστε δέσμιοι τῶν ὑλικῶν πραγμάτων, χωρίς νά μπορούμε νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό αὐτά, γιά νά πλησιάσουμε τόν Θεό.

Ἐορτάζοντας σήμερα τούς δύο μεγάλους ὁσίους, τόν ὄσιο Διονύ-σιο τόν ρήτορα καί τόν ὄσιο Μη-τρο-φάνη, ἄς προσπαθήσουμε νά μιμηθοῦμε, ἀνάλογα μέ τίς δυνά-μεις του ὁ καθένας μας, τό παρά-δειγμά τους. Ἄς προσπαθήσουμε νά ὑποτάξουμε ὅ,τι μᾶς ἐμποδίζει νά ἀκολουθήσουμε τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί νά τόν πλησιάσουμε, ὥστε νά μπορέσουμε καί ἐμεῖς νά ζοῦμε μέσα στή χάρη τοῦ Θεοῦ, ὅπως καί οἱ ὄσιοι Διονύσιος καί Μητροφάνης.



© Kosmas Karagiannis IMBNK