

Βεροίας: «Κανείς δεν στέκεται αδιάφορος στον διαμελισμό της Κύπρου» (ΦΩΤΟ)

/ Γενικά Θέματα



“Τα πενήντα χρόνια κατοχής είναι πολλά. Είναι όμως και ευκαιρία να αφυπνισθούν οι πάντες, ώστε να αλλάξει το καθεστώς, για να δικαιωθεί η θυσία όσων αγωνίσθηκαν και έπεσαν υπέρ πίστεως και πατρίδος για την ελευθερία της Κύπρου μας”. Αυτό, τόνισε, μεταξύ άλλων ο Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων το απόγευμα του Σαββάτου, 6 Ιουλίου, στο «Άλσος Αγνοουμένων της Κυπριακής Τραγωδίας» στη Βεργίνα κατά την εκδήλωση μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών από το πραξικόπημα και την [τουρκική εισβολή στην Κύπρο](#).

Στην αρχή ο Σεβασμιώτατος κ. Παντελεήμων, τέλεσε τρισάγιο για τους πεσόντες

και απήθυνε χαιρετισμό. Ακολούθησαν χαιρετισμοί από τον Δήμαρχο Βεροίας κ. Κωνσταντίνο Βοργιαζίδη, τον Βουλευτή Ημαθίας κ. Βασίλειο Κοτίδη, τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Βορειοελλαδικτών Πολεμιστών ΕΛΔΥΚ 1974 κ. Αθανάσιο Στάϊκο και την Πρόεδρο του Σωματείου Κυπρίων Νομού Ημαθίας «Ο Ευαγόρας» κ. Ελένη Ψαρά.

Στη συνέχεια, ο Εκπρόσωπος της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας – Υπουργός Εσωτερικών Κυπριακής Δημοκρατίας **κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου** εκφώνησε επίκαιρη ομιλία και ακολούθησε κατάθεση στεφάνων, ενώ η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.



Βεροίας: Τα πενήντα χρόνια κατοχής είναι πολλά

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων στον χαιρετισμό του ανέφερε μεταξύ άλλων: Συμπληρώνονται φέτος 50 χρό-νια από την τραγική επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, μιās βάρβαρης και άδικης εισβολής που άφησε πίσω της νεκρούς, άγνο-ουμένους, πρόσφυγες, έγκλω-βι-σμένους και μία βαθειά πληγή στο σώμα της Κύπρου αλλά και σε όλο τον Έλληνισμό.

Κανείς δέν μπορεί νά σταθει άδιά-φορος μπροστά στον διαμελισμό της Κύπρου μας και στη συνεχιζό-μενη τουρκική κατοχή. Κανείς δέν μπορεί νά παριστάνει ότι δέν βλέ-πει τίς παράνομες ένέργειες που γίνονται για την άλλοίωση των συνθηκών εις βάρος των άδελφών μας Έλληνοκυπρίων.

Δέν ἀρκεῖ ὅμως μόνο αὐτό. Δέν ἀρκεῖ μόνο νά διαπιστώνουμε. Δέν ἀρκεῖ μόνο νά ἐπαναλαμβάνουμε τό σύνθημα πού ἀκούεται πενήντα χρόνια τώρα, τό «Δέν ξεχνῶ».

Δέν ξεχνοῦμε καί δέν μποροῦμε νά ξεχάσουμε ὅσο ἡ Λευκωσία εἶναι ἡ μοναδική πρωτεύουσα στήν Εὐρώπη πού εἶναι χωρισμένη στά δύο.

Δέν μποροῦμε νά ξεχάσουμε, ὅταν ἡ βόρεια Κύπρος εἶναι ὑπό ξένη κατοχή. Δέν μποροῦμε νά ξεχάσουμε ὅταν ἡ Ἀμμόχωστος παρα-μένει πόλη-φάντασμα καί κάποιιοι προσπαθοῦν νά τήν ἐκμε-ταλλευθοῦν παραβιάζοντας τίς ὑφιστάμενες διεθνεῖς συνθηῆκες.



Δέν ξεχνοῦμε, ἀλλά εἶναι ἀνάγκη νά κάνουμε καί ὅ,τι μποροῦμε γιά νά ἀλλάξει αὐτή ἡ κατάσταση, γιά νά ἀποκατασταθεῖ ἡ ἀδικία, γιά νά ἐλευθερωθεῖ ἡ κατεχόμενη Κύ-προς.

Στά πενήντα χρόνια πού πέρασαν ἀπό τήν τουρκική εἰσβολή ὁ κό-σμος ἔχει ἀλλάξει, καί εἶναι ὥρα νά ἀλλάξει κάτι καί στήν Κύπρο μας, πρὶν νά εἶναι πολύ ἀργά.

Τά πενήντα χρόνια κατοχής είναι πολλά. Είναι όμως και εύκαιρία να άφυπνισθοῦν οί πάντες, ὡστε να αλλάξει τό καθεστῶς, για να δικαι-ωθει ή θυσία ὅσων άγω-νίσθηκαν και έπεσαν ὑπέρ πίστεως και πατρίδος για την έλευθερία τής Κύπρου μας, για να αναπαυθοῦν οί ψυχές ὄλων τῶν ήρώων πού μνημο-νεύσαμε και έμεϊς άπόψε.

Είται χρέος ὄλων μας. Είται τό χρέος μας για την Κύπρο.



[ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ](#)