

Μήνυμα του Προέδρου του Κενθέα, Μητροπολίτη Ταμασού και Ορεινής Ησαΐου, και των Μελών του ΔΣ, για την παγκόσμια ημέρα κατά των Ναρκωτικών

[/ Γενικά Θέματα](#)



“Η πρόληψη των εθισμών πρέπει να εφαρμόζεται σε όλα τα περιβάλλοντα στα οποία βρίσκεται το άτομο γενικότερα και το παιδί ειδικότερα”, σημειώνουν, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος του Κενθέα, Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας, και τα Μέλη του ΔΣ, στο μήνυμά τους για την παγκόσμια ημέρα κατά των Ναρκωτικών.

Αναλυτικά το μήνυμα:

Με την αφορμή της Παγκόσμιας Ημέρας κατά των Ναρκωτικών 26ης Ιουνίου, για ακόμα μια χρονιά επιθυμούμε να αναδείξουμε, ως άλλωστε και το φετινό μήνυμα που δίδει ο ΟΗΕ, ότι η επένδυσή μας πρέπει να είναι στην ΠΡΟΛΗΨΗ. Έχουμε αναφερθεί πολλές φορές στις τραγικές συνέπειες που επιφέρει το φαινόμενο των

εθισμών (addictions) σε ατομικό, οικογενειακό και κοινωνικό επίπεδο.

Οι ειδήσεις που αφορούν διακίνηση ναρκωτικών, τροχαία ατυχήματα υπό την επήρεια ουσιών, εγκλήματα με αφορμή παράνομες συναλλαγές για εμπορεία ναρκωτικών, μικροπαραβάσεις, βια στην οικογένεια και τόσα άλλα είναι πια καθημερινές. Οι εθισμοί επηρεάζουν όλες τις ηλικίες και όλες τις κοινωνικές ομάδες. Από παιδιά νεαρών ηλικιών μέχρι ηλικιωμένους. Οι αριθμοί των επηρεαζόμενων ατόμων είναι τόσο μεγάλοι που δε μπορούν να αφήνουν κανένα αδιάφορο. Τι όμως μπορούμε να κάνουμε; Μπορούμε να αναχαιτίσουμε την εξάπλωση των εθισμών; Τι συνιστά ουσιαστική πρόληψη;

Η πρόληψη των εθισμών πρέπει να εφαρμόζεται σε όλα τα περιβάλλοντα στα οποία βρίσκεται το άτομο γενικότερα και το παιδί ειδικότερα. Δηλαδή στην οικογένεια, το σχολείο, την κοινότητά αλλά και τον διαδικτυακό κόσμο. Σε κάθε ένα από αυτά τα περιβάλλοντα χρειάζεται να αυξηθούν οι παράγοντες προστασίας για το παιδί και να μειωθούν οι παράγοντες κινδύνου.

Η πρόληψη θα πρέπει να εφαρμοστεί από τους γονείς, τους παππούδες, τους εκπαιδευτικούς, τον ιερέα, τον/την ιατρό, τον/την ψυχολόγο, τον/την περιπτεριούχο, τον/την ιδιοκτήτη νυχτερινού κέντρου, τον/την δημοσιογράφο, τον/την αστυνομικό, τον/την Δήμαρχο, τον/την προπονητή/ρια. Ευθύνη για θέματα πρόληψης έχουμε όλοι, ομοίως και δυνατότητα να βοηθήσουμε έχουμε όλοι!

Για να μπορούν όμως όλοι να εφαρμόσουν κατάλληλα και αποτελεσματικά την πρόληψη, καλούμε την Πολιτεία διαμέσου της ΑΑΕΚ, εμπράκτως να στηρίξει την πρόληψη, δαπανώντας χρήματα όχι μόνο στα πλαίσια προκηρύξεων για στοχευμένα προγράμματα που αφορούν τις ευάλωτες ομάδες, τα οποία είναι απαραίτητα και πρέπει να συνεχιστούν, αλλά και για προγράμματα που αφορούν τον γενικό πληθυσμό. Δηλαδή, προγράμματα που θα δώσουν εφόδια σε όλους να εφαρμόσουν την πρόληψη ο καθέ ένας/η κάθε μια από το δικό του μετερίζι.

Ταυτόχρονα, έχοντας πλέον εδραιώσει ότι οι εθισμοί είναι ζήτημα δημόσιας υγείας και όχι ποινικής δικαιοσύνης, τώρα που τα Δικαστήρια παραπέμπουν καθημερινά κατηγορούμενους σε θεραπεία, θα πρέπει να δωθούν χρήματα προς ενίσχυση των θεραπευτικών κέντρων για να προσλάβουν περισσότερο προσωπικό και να αναπτύξουν τις υποδομές τους. Η ροή είναι μεγάλη και οι υπάρχουσες δυνατότητες περιορισμένες.

Τα τελευταία 20 χρόνια έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια και η χώρα μας διαθέτει ολιστική Εθνική Στρατηγική για τις Εξαρτήσεις. Γι' αυτό συγχαίρουμε την ΑΑΕΚ για τις διαχρονικές της προσπάθειες. Μέσα από την εργασία μας με διάφορες υπηρεσίες, όπως οι ΥΚΕ για παράδειγμα, παρατηρούμε αξιέπαινες ενέργειες από πολλούς λειτουργούς. Η επιστημονική γνώση και η καλή προαίρεση θα πρέπει να συνοδεύονται από επαρκή επένδυση, ώστε να έχουμε ουσιαστικό αποτέλεσμα. Η φύση των ουσιών (πόσο εθιστικές έγιναν), τα κοινωνικά προβλήματα (ακρίβεια,

φτώχεια, πλήγματα στο θεσμό της οικογένειας), οι γεωπολιτικές συνθήκες (αστάθεια, πόλεμοι) καθιστούν τον αγώνα μας πολύ δύσκολο. Ας είμαστε για μια φορά προμηθείς αντί επιμυθείς, ας επενδύσουμε περισσότερα στην πρόληψη και τη θεραπεία, ενόσω ακόμα προλαβαίνουμε.