

Παραλίμνι: Εορτασμός του Αγίου Πνεύματος και το έθιμο κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού

/ [Γενικά Θέματα](#)



Την επομένη της Πεντηκοστής, ημέρα Δευτέρα, η Εκκλησία τιμά το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας και την Αγία Τριάδα εν γένει. Τηρώντας για άλλη μια φορά τα παλαιά έθιμα της περιοχής εορτάστηκε και φέτος, με τη δέουσα λαμπρότητα, η γιορτή του Αγίου Πνεύματος, στη Μητρόπολη Κωνσταντίας και Αμμοχώστου.

Το πρωί της Δευτέρας, τελέστηκε η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στο ομώνυμο εξωκλήσι της Αγίας Τριάδος στο Παραλίμνι, κατά την οποία χοροστάτησε ο Πανιερώτατος **Μητροπολίτης Κωνσταντίας και Αμμοχώστου κ. Βασίλειος**. Το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας τέλεσε ο πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Κκαράς, πλαισιούμενος από τους Αρχιμ.

Επιφάνιο, Πρωθ. Αλέξιο, Πρωτ. Βαρνάβα, Νικόλαο και Ανδρέα και τον διάκονο Θεοφάνη.

Εκκλησιάστηκαν αρκετοί πιστοί, μεταξύ των οποίων οι δήμαρχος Λευκονοίκου Ζήνα Λυσάνδρου Παναγίδα, οι νεοεκλεγέντες πρόεδρος ΕΟΑ Γιάννης Καρούσος, Δήμαρχος Παραλιμνίου-Δερύνειας Γιώργος Νικολέττος, Αντιδήμαρχος Παραλιμνίου Κλεάνθης Κουτσόφτας κ.α.

Ακολούθως ο πιστός και ευσεβής λαός συγκεντρώθηκε στην παραλία, ενώ ο Μητροπολίτης Κωνσταντίας, το σεπτό ιερατείο, όπως ορίζει παλαιό τοπικό παραδοσιακό έθιμο της περιοχής, κατέδυσαν τον τίμιο Σταυρό στα καταγάλανα και ήρεμα νερά της πόλεως του Παραλιμνίου.

Πρωταγωνιστές της ημέρας τα νεαρά παιδιά που βούτηξαν για ν' ανασύρουν τον Τίμιο Σταυρό.

Απευθυνόμενος στους παρισταμένους ο Πανιερώτατος, **μίλησε για τη σημασία της μεγάλης γιορτής της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος** εστιάζοντας το λόγο του στο θέμα της γιορτής του «Κατακλυσμού», όπως επικράτησε να λέγεται στη λαϊκή παράδοση της Κύπρου.

Η βαθύτερη έννοια όλων αυτών των θείων γεγονότων που σχετίζονται με τη σωτηρία του ανθρώπου έχουν μια συνέχεια από την αρχή της δημιουργίας του κόσμου μέχρι τη δευτέρα έλευση του Ιησού.

Ευχήθηκε «το Πανάγιο Πνεύμα να αγιάζει, να καθοδηγεί και να φωτίζει» τον καθένα ξεχωριστά αλλά και όλη την κοινωνία ούτως ώστε να πορευόμαστε στο δρόμο του Θεού έχοντας τη βεβαιότητα της δικής Του βοήθειας και παρουσίας.







Πηγή: Ιερά Μητρόπολη Κωνσταντίας και Αμμοχώστου