

Μητροπολίτης Κίτρους κυρός Αγαθόνικος (1937-2024): «ὁ ποιμὴν ὁ καλός» της Πιερίας - Του Σωτηρίου Θεολόγου

[/ Γενικά Θέματα](#)



«ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων» (Ιω. 10, 11). Με αυτό τον λόγο, ο Χριστὸς παρομοιάζει τον εαυτό Του, ως καλὸ ποιμένα των προβάτων, δηλαδή των μαθητῶν και ὅλων αυτῶν που πιστεύουν στο ὄνομά Του.

- Γράφει ο Σωτήριος Θεολόγου Μεταπτυχιακὸς Φοιτητὴς Θεολογίας Α.Π.Θ.

Οι Ἐπίσκοποι, οἱ ὁποῖοι «ἴστανται εἰς τόπον καὶ εἰς τύπον τοῦ Χριστοῦ», μποροῦν να παρομοιαστοῦν και αυτοὶ ως ποιμένες της Εκκλησίας, οἱ ὁποῖοι οδηγοῦν το ποίμνιο στη «λογικὴ ποίμνη». Ἐνας τέτοιος χαρισματικὸς Ἐπίσκοπος ἦταν και ο πρῶν Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμῶνος κυρός Αγαθόνικος, ο ὁποῖος το πρῶτὴ της Δευτέρας 10 Ιουνίου 2024 ἄφησε την τελευταία του πνοή στην Κατερίνη· στην πόλη που αγάπησε και που αγαπήθηκε ἀπὸ το λαό της.

«Ἡ θεία Χάρις, ἡ πάντοτε τὰ ἀσθενῆ θεραπεύουσα, καὶ τὰ ἐλλείποντα

ἀναπληροῦσα», ἦταν αὐτὴ που κατεύθυνε ὅλα τὰ βήματα τοῦ μακαριστοῦ ἱεράρχου. Ἐθεσε εαυτὸν στὴν υπηρεσία τῆς Εκκλησίας καὶ ἡ Εκκλησία, δια τῆς ἱεράς Συνόδου, τὸν τίμησε με τὸ ὑψιστὸ ἀξίωμα τῆς ἀρχιερωσύνης, ἀπὸ τὸ 1985.

Ὁ μακαριστὸς Μητροπολίτης ἀγάπησε τὸν λαὸ τῆς Πιερίας, ἀγάπησε τὸν κάθε ἄνθρωπο, ἀλλὰ καὶ ὁ κόσμος τὸν ἀγάπησε ὡς πραγματικὸ φιλόστοργο πατέρα. Ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμή, ἀναλώθηκε στὴ διάθεση τοῦ ποιμνίου τοῦ καὶ προσπάθησε νὰ συνεχίσει τὸ ἔργο τοῦ προκατόχου τοῦ, Μητροπολίτου Κίτρους Βαρνάβα.

Σε ὅλη τοῦ τὴν ἀρχιερατεία, ὁ Θεὸς τὸν κατέστησε «τιθέντα τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ὑπὲρ τῶν προβάτων σου, ὁδηγὸν εἶναι τυφλῶν, φῶς τῶν ἐν σκότει, παιδευτὴν ἀφρόνων, διδάσκαλον νηπίων, φωστῆρα ἐν κόσμῳ ἴνα, καταρτίσας τὰς ψυχὰς τὰς ἐμπιστευθείσας αὐτῷ ἐπὶ τῆς παρούσης ζωῆς».

Υπέμεινε με καρτερία τὴν ἀσθένειά τοῦ γιὰ 12 συναπτά ἔτη, με προσευχὴ καὶ με ταπείνωση, δείχνοντας χριστιανικὸ ὑπόδειγμα γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν κάθε δυσκολιῶν καὶ τῶν προβλημάτων υγείας. Ἡ ζωὴ καὶ ἡ ἀγία βιοτὴ τοῦ Μητροπολίτου κυροῦ Ἀγαθονίκου καθίσταται πρότυπο καλοῦ ποιμένου γιὰ τοὺς σημερινούς Ἀρχιερεῖς καὶ γιὰ τοὺς κληρικούς. Ταπεινός, γλυκὸ κήρυγμα, ἀπλός με τὸν κόσμον εἶναι κάποια ἀπὸ τὰ χαρακτηριστικὰ που χρειάζεται νὰ μιμηθούμε ὅλοι· κλήρος καὶ λαός.

Γιὰ τὸ λαὸ τῆς Πιερίας, οἱ ἀναμνήσεις με τὸν ἱεράρχη θὰ παραμείνουν ἀνεξίτηλες στὴ μνήμη τοῦς. Ἡ Πιερία τὸν ἀγάπησε καὶ μπορεῖ νὰ καυχάται γιὰ τὸν πνευματικὸ ποιμένα που διακόνησε ἐπὶ περίπου 25 χρόνια τὴν ἱερά Μητρόπολη, με ἀφοσίωση, προσευχὴ καὶ ἀγάπη.

Ἀς εὐχηθούμε ὁ Τριαδικὸς Θεὸς νὰ ἀναπαύσει τὴν ψυχὴ τοῦ κεκοιμημένου Μητροπολίτου κυροῦ Ἀγαθονίκου καὶ νὰ πρεσβεύει γιὰ ὅλο τὸ ποίμνιο τῆς Πιερίας στὸ οὐράνιο θυσιαστήριον. «Ἀγαθονίκου τοῦ Σεβασμιωτάτου καὶ θεοπροβλήτου Μητροπολίτου τῆς ἀγιωτάτης Μητροπόλεως Κίτρους, Κατερίνης καὶ Πλαταμῶνος, ὑπερτίμου καὶ ἐξάρχου πάσης Πιερίας, ἡμῶν δὲ Πατρὸς καὶ Ποιμενάρχου, αἰωνία ἡ μνήμη»