

## Με συγκίνηση η αναχώρηση της αφάρτου Χειρός της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής από την Παναγία Δοβρά (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

/ Γενικά Θέματα



© Kosmas Karagiannis IMBNK

**Ολοκληρώθηκαν σήμερα οι λατρευτικές εκδηλώσεις για την εορτή της οσιακής κοιμήσεως του Αγίου Λουκά του Ιατρού στον πανηγυρίζοντα υπό κατασκευή Ιερό Ναό του στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας.**

*“Σήμερα όμως, εορτή της αποδό-σεως του Πάσχα και παραμονή της Αναλήψεως, αποχαιρετούμε την αγία μυροφόρο μαθήτρια του Κυ-ρίου μας, όπως αποχαιρέτισαν οι μαθητές τον Χριστό κατά την Ανά-ληψή του, εκφράζοντας και προς την αγία μυροφόρο Μαρία τη Μαγ-δαληνή την άπειρη ευγνωμοσύνη για την ευλογία που μας έφερε αλλά και για το αναστάσιμο φως, το φως του Χριστού, που μετέδωσε στις ψυχές μας. Ας φροντίσουμε τώρα και εμείς και ας αγωνισθούμε όχι μόνο να το διατηρήσουμε στις ψυχές μας αλλά και να το μεταδώσουμε σε όσο πε-ρισσότερους ανθρώπους μπορού-με, ώστε να έχουμε και εμείς περισσότερη χάρη και ευλογία*

από τον αναστάντα και εν δόξη αναλη-φθέντα Κύριό μας”, αναφέρει μεταξύ άλλων στο κήρυγμά του ο Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων.

Η φετινή πανήγυρη λαμπρύνθηκε ιδιαίτερωσ από την έλευση της αφθάρτου Τιμίας Χειρός της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής και του Τιμίου Ξύλου που μεταφέρθηκαν από την Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας του Αγίου Όρους και παρέμειναν στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό για τέσσερις ημέρες.

Νωρίς το πρωί τελέστηκε ο Όρθρος της εορτής της Αποδόσεως του Πάσχα και Θεία Λειτουργία, στην οποία παρέστη συμπροσευχόμενος ο Σεβασμιώτατος [Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων](#) και κήρυξε τον θείο λόγο. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας τελέστηκε Αγιασμός ενώπιον του Ιερού Λειψάνου της Αγίας Μαρίας.

---

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce\_SELRES\_start"></span>

Στις 12 το μεσημέρι εψάλη με συγκίνηση η Ιερά Παράκληση της Αγίας Μαρίας και τα Ιερά Σεβάσματα αποχώρησαν για το περιβόλι της Παναγίας, το Άγιον Όρος.

## **Το κήρυμα του Μητροπολίτη Βεροίας**

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων κηρύττοντας τον θείο λόγο εξέφρασε την ευγνωμοσύνη και τις ευχαριστίες του προς τον Γέροντα Ελισσαίο και την αδελφότητα της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας του Αγίου Όρους και προς όσους κοπίασαν για την άρτια οργάνωση της πανηγύρεως, λέγοντας μεταξύ άλλων:

«Φωτίζου, φωτίζου ή νέα Ίερου-σαλήμ, ή γάρ δόξα Κυρίου επί σέ άνέτειλε», ψάλαμε καί σήμερα πα-νη-γυρικά καί θριαμβευτικά, όπως καί κατά τήν ήμέρα τής λαμπρο-φόρου Άναστάσεως του Κυρίου μας, κατά τήν έορτή του Πάσχα, τήν όποία αποδίδουμε έκκλησια-στικά σήμερα, καθώς τήν έπομένη ό αναστάς Κύριός μας αναλαμβάνεται στους ούρανούς καί έπιστρέ-φει στόν ούράνιο Πατέρα του, έχοντας ολοκληρώσει τό έργο πού είχε αναλάβει.

Όμως τό φώς πού εξέλαμψε από τόν κενό τάφο του αναστάντος Χρι-στού, τό φώς πού έλαμψε στόν κόσμο μέ τήν παρουσία του στή γή καί τό κήρυγμά του στους άνθρώ-πους, δέν εξαφανίζεται μετά τίς σα-ράντα ήμέρες, κατά τίς όποιες έμφανίζεται αναστημένος στίς μυ-ρο-φόρες γυναΐκες καί στους μαθη-τές του. Δέν εξαφανίζεται, όταν ό Χριστός αναλαμβάνεται θριαμβευ-τικά στόν ούρανό ενώπιον τών μαθητῶν του, για νά τούς δείξει τή θεία δόξα του, «δόξα μονογενοϋς παρά

Πατρός», όπως γράφει ο άγιος Ιωάννης ο θεολόγος και εὐ-αγ-γελιστής, για νά τούς ἐνθαρ-ρύ-νει καί για νά τούς ἐπιβεβαιώσει ὅτι ὄντως αὐτός εἶναι «τό φῶς τοῦ κόσμου», ὅπως ὁ ἴδιος ὁ Κύριός μας εἶχε διακηρύξει.



© Kosmas Karagiannis IMBNK

Καί τό φῶς αὐτό τοῦ ἀναστάντος Κυρίου ὄχι μόνο δέν ἐξαφανίζεται, ἀλλά καί διαχέεται σέ ὅλον τόν κό-σμο, ὥστε νά φωτίζει, ὅπως ψά-λαμε, «τήν νέα Ἱερουσαλήμ», τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, καί δι' αὐ-τῆς ὅλους ὅσους θέλουν νά ἀκού-σουν καί νά πιστεύσουν τό κήρυγ-μα τοῦ Εὐαγγελίου.

Διαχέεται σέ ὅλο τόν κόσμο μέ τό κήρυγμα τῶν ἀγίων ἀποστόλων πού διαδίδουν τό μήνυμα τῆς Ἀνα-στάσεως. Διαχέεται ὅμως καί μέ τά ἔργα καί τή ζωή τους καί τή ζωή ὅλων τῶν ἀγίων τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ ὁποῖοι ἀκολούθησαν καί ἐπιβεβαίωσαν μέ τή ζωή τους τήν προτροπή τοῦ Κυρίου «οὕτω λαμ-ψάτω τό φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τά καλά ἔργα καί δοξάσωσι τόν Πατέ-ρα ὑμῶν τόν ἐν τοῖς οὐρανοῖς».





Αυτό τό φῶς μεταδίδουν καί σκορ--πίζουν καί οἱ ἅγιοι μας, ὁ θαυματουργός ἅγιος Λουκάς καί ἡ μυροφόρος ἁγία Μαρία ἡ Μαγδα-ληνή, τῆς ὁποίας τό χαριτόβρυτο καί θαυματουργό ἱερό λείψανο τῆς ἀφθάρτου χειρός της εἶχαμε τή μεγάλη εὐλογία νά ὑποδεχθοῦμε πρὶν ἀπό τρεῖς ἡμέρες στή Ἱερά μας Μονή καί νά τό προσκυνοῦμε καί νά τό ἀσπαζόμεθα αὐτές τίς ἡμέρες τῆς πανηγύρεως, μαζί μέ τό σεπτό καί θαυματουργό λείψανο τοῦ ἁγίου Λουκά, τοῦ ἱατροῦ.

Καί μεταδίδουν τό φῶς τοῦ Χριστοῦ οἱ ἅγιοί μας, γιατί ἡ ζωή τους εἶναι ζωή Χριστοῦ, εἶναι ζωή σύμ-φωνη μέ τό θέλημά του, ζωή ἀφιε-ρω-μένη στήν ἀγάπη του, ζωή κα-θα-ρή καί ἀπαστράπτουσα. Καί ὅ,τι εἶναι καθαρό, ὅ,τι δέν ἔχει ρύπους καί μολυσμούς ἁμαρτίας, αὐτό ἀντα-νακλᾷ τό φῶς τοῦ Χριστοῦ πρὸς ὅλους.

Μεταδίδουν οἱ ἅγιοι τό φῶς τοῦ Χριστοῦ, γιατί μᾶς μεταδίδουν τή χαρά καί τήν ἐλπίδα πού προσφέ-ρει ὁ Χριστός στόν ἄνθρωπο καί ἰδιαιτέρως στόν σύγχρονο ἄνθρω-πο, ὁ ὁποῖος ἄν καί ζεῖ μέσα στήν ἀφθονία τοῦ φυσικοῦ φωτός, δοκι-μάζεται ἀπό ποικίλα σκοτάδια πού τόν πολιορκοῦν καί τοῦ συσκο-τί-ζουν καί τήν ψυχή καί τόν νοῦ καί τά πάντα γύρω του, ὥστε νά μήν γνωρίζει ποῦ βαδίζει καί νά ζεῖ μέσα σέ μία δυστυχία καί κατάθλι-ψη.



Μεταδίδουν οί ἅγιοι τό φῶς τοῦ Χριστοῦ, γιατί μεταδίδουν τήν χάρη καί τήν εὐλογία του. Καί ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἔχει τή χάρη καί τήν εὐλογία τοῦ Χριστοῦ, τότε φωτί-ζε-ται ἡ ψυχή του, τότε δέν φοβᾶται τίποτε καί ἔχει τό θάρρος νά ἀγω-νί-ζεται καί νά νικᾷ καί τούς πειρα-σμούς καί τίς δυσκολίες καί τά ἐμπόδια πού συναντᾷ στή ζωή του, γιατί πιστεύει στόν λόγο τοῦ Κυ-ρίου μας: «Θαρσεῖτε, ἐγώ νενίκηκα τόν κόσμο».

Καί δέν νίκησε μόνο τόν κόσμο ὁ Χριστός. Νίκησε καί τά ὑποχθόνια καί τά καταχθόνια σχέδια τοῦ δια-βόλου γιά τούς ἀνθρώπους καί συνέ-τριψε μοχλοῦς αἰωνίους, ὅπως ψάλλουμε, πού κρατοῦσαν δεσμίους τούς ἀνθρώπους. Καί μέ τήν Ἀνάστασή του ἀπέδειξε αὐτή τή νίκη του, πού εἶναι καί δική μας νίκη, γιατί μέ τή δύναμη τῆς Ἀνα-στάσεώς του θά μπορέσουμε καί ἐμεῖς νά νικήσουμε καί νά συντρί-ψουμε τόν πονηρό.



Αυτή τή νίκη ἐπέτυχε καί ἡ ἅγια Μαρία ἡ Μαγδαληνή, ἡ ὁποία, νικώ-ντας τόν φόβο καί τούς ἐνδοι-α-σμούς τῆς λογικῆς, πῆγε στόν τάφο τοῦ Κυρίου μας καί ἀξιώθηκε πρώτη ἐκείνη νά τόν δεῖ νικητή καί θριαμβευτή τοῦ θανάτου καί τοῦ διαβόλου καί νά μεταφέρει τό χαρ-μόσυνο μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως σέ ὅλο τόν κόσμο, νά μεταφέρει τό φῶς τῆς Ἀναστάσεώς του καί σέ ἐμᾶς αὐτές τίς ἡμέρες πού μᾶς ἐπι-σκέφθηκε, χάρη στήν πολλή ἀγάπη τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μο-νῆς Σίμωνος Πέτρας Γέροντος Ἐλι-σαίου, μέ τήν ἄδεια καί τήν εὐ-λογία τοῦ ὁποίου οἱ πατέρες μετέ-φεραν τό ἱερό της λείψανο.



Ἐκφράζουμε τίς ὀλοκάρδιες εὐχα-ριστίες καί τήν εὐγνωμοσύνη μας τόσο πρός τόν Ἅγιο Καθηγού-μενο ὅσο καί πρός τούς πατέρες γιά τόν κόπο καί τήν ἀγάπη τους, ἀλλά καί γιά τή μεγάλη χαρά καί εὐλο-γία τήν ὁποία μας χάρισαν αὐτές τίς ἡμέρες.

Σήμερα ὁμως, ἑορτή τῆς ἀποδό-σεως τοῦ Πάσχα καί παραμονή τῆς Ἀναλήψεως, ἀποχαιρετοῦμε τήν ἅγια μυροφόρο μαθήτρια τοῦ Κυ-ρίου μας, ὅπως ἀποχαιρέτισαν οἱ μαθητές τόν Χριστό κατά τήν Ἀνά-ληψή του, ἐκφράζοντας καί πρός τήν ἅγια μυροφόρο Μαρία τή Μαγ-δαληνή τήν ἄπειρη εὐγνωμοσύνη γιά τήν εὐλογία πού μᾶς ἔφερε ἀλλά καί γιά τό ἀναστάσιμο φῶς, τό φῶς τοῦ Χριστοῦ, πού μετέδωσε στίς ψυχές μας.

Ἄς φροντίσουμε τώρα καί ἐμεῖς καί ἄς ἀγωνισθοῦμε ὄχι μόνο νά τό διατηρήσουμε στίς ψυχές μας ἀλλά καί νά τό μεταδώσουμε σέ ὅσο πε-ρισσότερους ἀνθρώπους μποροῦ-με, ὥστε νά ἔχουμε καί ἐμεῖς περισσότερη χάρη καί εὐλογία ἀπό τόν

ἀναστάντα καί ἐν δόξῃ ἀναλη-φθέντα Κύριό μας.



© Kosmas Karagiannis IMBNK