

Άρτης Καλλίνικος: Ο Παναγιώτατος έρχεται από την Πόλη της ιστορίας και του μεγαλείου κομίζοντας την ευλογία της Μητρός Εκκλησίας

/ Γενικά Θέματα



Κάλεσμα και προτροπή προς τον λαό της Άρτας να προσέλθουν στην Θεία Λειτουργία και τις προγραμματισμένες τελετές αποδόσεως της δεούσης τιμή προς το σεπτό πρόσωπο του Πρωθιεράρχου της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, απευθύνει με Εγκύκλιό του ο Μητροπολίτης Άρτης κ.κ. Καλλίνικος.

Ο Παναγιώτατος **θα επισκεφθεί την Ιερά Μητρόπολη Άρτης στο διήμερο 28-29 Ιουνίου 2024.** Όπως σημειώνει ο Σεβασμιώτατος: “Ο Παναγιώτατος έρχεται από την Πόλη της ιστορίας και του μεγαλείου, της θεολογίας και των

Οικουμενικών Συνόδων, των Αγίων και των λογάδων, αλλά και την Πόλη των θρύλων, των θρήνων και των ονείρων του Γένους. Έρχεται από τις βοσπόριες ακτές, κομίζοντας “ειρήνην τοις εγγύς και τοις μακράν” και την ευλογία της Μητρός Εκκλησίας”.

Το **Σάββατο 29 Ιουνίου 2024**, το πρωί, ο Παναγιώτατος θα προεξάρχει στο Πατριαρχικό Συλλείτουργο, που θα τελεσθεί στον Ιερό Ναό του Αγίου Μαξίμου του Γραικού, στην πόλη της Άρτας. Θα ακολουθήσει ο υπό του Οικουμενικού Πατριάρχου εγκαινιασμός και η ονοματοδοσία της νέας πλατείας, η οποία βρίσκεται απέναντι από τον Ιερό Ναό του Αγίου Μαξίμου του Γραικού, στην περιοχή Τρίγωνο Άρτης. Στον ίδιο χώρο της νέας πλατείας, θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα της επισκέψεως του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου με την αναγόρευσή Του, σε επίτιμο δημότη του Δήμου Αρταίων.

“Η παρούσα επικοινωνία, εκτός από ανακοίνωση της ιδιαίτερας σημασίας αυτής επισκέψεως, αποτελεί και πατρική προτροπή και πρόσκληση προς τον ευλαβή και ευγενή χριστεπώνυμο λαό της καθ’ ημάς Επαρχίας να προσέλθουν στην Θεία Λειτουργία και τις προγραμματισμένες τελετές αποδόσεως της δεούσης τιμή προς το σεπτό πρόσωπο του Πρωθιεράρχου της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας”, τονίζει ο Μητροπολίτης Άρτης.



ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΑΡΤΗΣ κ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΤΗΣ ΕΛΕΥΣΕΙ ΕΙΣ ΑΡΤΑΝ
ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ

Αναλυτικά η Εγκύκλιος:

Πρός τόν ιερόν Κλήρον, τίς Μοναστικές Άδελφότητες

καί τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Εὐλαβέστατοι πατέρες και τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Στίς δέλτους τῆς ἱστορίας τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας μας καί τῆς περιωνύμου πόλεως τῆς Ἄρτης ἔχουν καταγραφεῖ σημαντικά γεγονότα καί δράσεις ἐπιφανῶν κληρικῶν καί λαϊκῶν, Ἀγίων καί ἡρώων, θεραπόντων τῆς πολιτείας καί τοῦ πολιτισμοῦ, γόνων τῆς περιοχῆς αὐτῆς τῆς ἠπειρωτικῆς γῆς. Ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ ἐπεφύλαξε γιά τήν μεγαλῶνυμη Ἄρτα μέ τό Δεσποτάτο τῆς Ἡπείρου τόν ἐπίζηλο τίτλο ἑνός ἐκ τῶν τριῶν ἐγγυητῶν τῆς νομιμότητος καί τῆς ἱστορικῆς συνεχείας τῆς Ἀνατολικῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας, τῆς Βυζαντινῆς, μαζί μέ τίς εὐρισκόμενες στήν Ἀνατολή Αὐτοκρατορίες τῆς Νικαίας καί τῆς Τραπεζοῦντος, ὅταν μέ τήν Δ' Σταυροφορία κατελήφθη ἡ πρωτεύουσα Κωνσταντινούπολη καί κατελύθη ἡ χιλιετής Αὐτοκρατορία. Ἔτσι, ἡ Ἄρτα διατηρεῖ ἀπό τούς ἱστορικούς καί ἐκκλησιαστικούς της τίτλους μία προνομιακή σχέση μέ τήν ἀφιερωμένη στήν Σοφία τοῦ Θεοῦ, τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό καί στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, τήν Ὑπέρμαχο Στρατηγό τῆς Πόλεως καί τοῦ Γένους. Πρό τριάκοντα ἕξι ἐτῶν, ἀπό τήν Πόλιν τῶν πόλεων καί τίς αὐλές τοῦ σεπτοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἠκούσθη ἡ χαρμόσυνη εἶδηση τῆς κανονικῆς ἀγιοκατατάξεως τοῦ γεννήματος καί καυχήματος τῆς Ἄρτης, τοῦ ἀγλαίσματος τοῦ Ἄθω καί τοῦ φωστήρος τῶν Ρώσων, τοῦ συμπατριώτου μας πολυάθλου Ἁγίου Μαξίμου τοῦ Γραικοῦ, ὁ ὁποῖος, ἀσκούμενος μοναχικῶς στό Ἅγιον Ὅρος, κανονικό ἔδαφος τῆς πρωτοθρόνου Κωνσταντινουπολίτιδος Ἐκκλησίας, ἐκλήθη νά φωτίσῃ τόν ρωσικό λαό μέ τήν ζέουσα πίστη του, τήν ἐπίζηλη θύραθεν καί ἐκκλησιαστική παιδεία του καί τήν πνευματική του ἐργασία.

Ἡ κατά Ἄρτα τοπική Ἐκκλησία, κατά τίς καταγεγραμμένες ἱστορικές μαρτυρίες, εἶχε τήν ιδιαίτερη τιμή καί τήν εὐλογία νά ὑποδεχθῇ στό ἔδαφός της τέσσερις Οἰκουμενικούς Πατριάρχες, μέ τελευταῖο, τό ἔτος 1963, τόν Πατριάρχη Ἀθηναγόρα, εὐρισκόμενο τότε στήν Ἑλλάδα ἐπ' εὐκαιρία τῶν λαμπρῶν τελετῶν τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς χιλιετηρίδος τοῦ Ἁγίου Ὁρους.

Όπως, ασφαλώς, σᾶς εἶναι γνωστόν, κατόπιν κοινῆς προσκλήσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί τῆς Δημοτικῆς Ἀρχῆς, πρόκειται νά μᾶς ἐπισκεφθῆ καί νά μᾶς εὐλογήσῃ ἐκ τοῦ σύνεγγυς ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης καί Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος μαζί μέ τά μέλη τῆς συνοδείας του. Ὁ Παναγιώτατος ἔρχεται ἀπό τήν Πόλη τῆς ἱστορίας καί τοῦ μεγαλείου, τῆς θεολογίας καί τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, τῶν Ἁγίων καί τῶν λογάδων, ἀλλά καί τήν Πόλη τῶν θρύλων, τῶν θρήνων καί τῶν ὀνείρων τοῦ Γένους. Ἔρχεται ἀπό τίς βοσπόριες ἀκτές, κομίζοντας “εἰρήνην τοῖς ἐγγύς καί τοῖς μακράν” καί τήν εὐλογία τῆς Μητρος Ἐκκλησίας.

Τό Σάββατο, 29ῆ Ἰουνίου, μνήμη τῶν Ἁγίων ἐνδόξων πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, στόν περικαλλῆ ἱερό ναό τοῦ Ἁγίου Μαξίμου τοῦ Γραικοῦ ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης θά προστῆ τῆς Θείας Λειτουργίας, σέ συλλειτουργία μέ Ἱεράρχες τῆς τιμίας πατριαρχικῆς συνοδείας καί ἄλλους ἀδελφούς Ἀρχιερεῖς. Θά ἀκολουθήσουν ἐκδηλώσεις, σύμφωνως πρός τό ἤδη δημοσιευμένο πρόγραμμα τῆς πατριαρχικῆς ἐπισκέψεως.

Ἡ παροῦσα ἐπικοινωνία, ἐκτός ἀπό ἀνακοίνωση τῆς ἰδιαίτερας σημασίας αὐτῆς ἐπισκέψεως, ἀποτελεῖ καί πατρική προτροπή καί πρόσκληση πρός τόν εὐλαβῆ καί εὐγενῆ χριστεπώνυμο λαό τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐπαρχίας νά προσέλθουν στήν Θεία Λειτουργία καί τίς προγραμματισμένες τελετές ἀποδόσεως τῆς δεούσης τιμῆ πρός τό σεπτό πρόσωπο τοῦ Πρωθιεράρχου τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας μας.

Ἐπί δέ τούτοις, εὐχομαι πατρικῶς ὁ Βασιλεύς τῶν βασιλευότων καί Κύριος τῶν κυριευότων Χριστός ὁ Θεός ἡμῶν, ἡ ἐνυπόστατος Σοφία τοῦ Θεοῦ, νά παρέχῃ σέ ὅλους σας τά ἐγκόσμια καί ὑπερκόσμια ἀγαθά Του.

Ἐν Ἄρτῃ, τῆ 12ῆ Ἰουνίου 2024

**Μετά θερμῶν πατρικῶν εὐχῶν
Ὁ Μητροπολίτης**

† Ὁ Ἄρτης Καλλίνικος