

Αφιέρωμα στον Ευγένιο Βούλγαρη από την Remptousia TV

[/ Αφιέρωματα / Γενικά Θέματα / Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου](#)



Σαν σήμερα το 1806, κοιμήθη σε ηλικία 90 ετών ο Ευγένιος Βούλγαρης, Έλληνας κληρικός, λόγιος, παιδαγωγός και κορυφαίος διδάσκαλος του γένους, με ορθόδοξη αυτοσυνειδησία. Ο [Ευγένιος Βούλγαρης](#) υπήρξε πολυτάλαντος, καλλιεργημένος, με μεγάλο συγγραφικό έργο. Με τη διδασκαλία του και τα συγγράμματά του εγκαινίασε μια νέα εποχή στην ιστορία της ελληνικής παιδείας και δικαίως χαρακτηρίζεται ως μία από τις εξέχουσες μορφές του νεοελληνικού διαφωτισμού.

Γεννήθηκε στις 11 Αυγούστου του 1716 στην Κέρκυρα και το όνομά του ήταν Ελευθέριος. Ευγένιος ονομάστηκε κατά την χειροτονία του σε διάκονο.

Την άνοιξη του 1753 ο Πατριάρχης Κυρίλλος Ε΄ του ανέθεσε τη διεύθυνση της

Αθωνιάδας Σχολής, η οποία είχε ιδρυθεί από τη Μονή Βατοπαιδίου τρία χρόνια νωρίτερα και στην οποία γίνονταν δεκτοί μοναχοί και λαϊκοί.

Το φθινόπωρο του 1759, καλείται στην Κωνσταντινούπολη για να αναλάβει τη στολαρχία της Πατριαρχικής Ακαδημίας (Μεγάλης του Γένους Σχολής). Ο πατριάρχης Σεραφείμ Β΄ ο Άννινος, ο οποίος του αναθέτει αυτό το καθήκον, είναι αυτός που τον χειροτόνησε διάκονο.

Το 1771, ύστερα από συστάσεις του Βασίλι Ορλώφ - με τον οποίον είχε γνωριστεί στη Λειψία - προς την αυτοκράτειρα της Ρωσίας Μεγάλη Αικατερίνη Β΄, προσκλήθηκε και εγκαταστάθηκε στην Πετρούπολη ως βιβλιοθηκάριος της αυτοκρατορικής αυλής. Μετά από τέσσερα χρόνια παραμονής στη Ρωσία χειροτονείται στη Μόσχα αρχιεπίσκοπος Σλαβονίου και Χερσώνος.

Το 1802 αποσύρθηκε στη Μονή του Αγίου Αλεξάνδρου Νιέφσκι, στην Πετρούπολη όπου εκοιμήθη το 1806 στις 10 Ιουνίου ή κατά άλλους 7 Ιουνίου.

Στο On Demand περιεχόμενο της τηλεόρασης της Πεμπτουσίας παρακολουθήστε μία ταινία - ντοκιμαντέρ για τον Ευγένιο Βούλγαρη, σε παραγωγή της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου.

Πατήστε στην εικόνα για να μεταβελίτε στο περιεχόμενο:

