

Πατρών Χρυσόστομος: Την Εβδομάδα αυτή, κορυφώνονται οι πνευματικοί μας αγώνες

/ [Γενικά Θέματα](#) / [Εκκλησία](#)



Για την είσοδο μας στην Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα η οποία ξεκίνησε χθες, με την τέλεση της Ακολουθία του Νυμφίου, αναφέρεται σε Εγκύκλιο μήνυμά του ο Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος.

Αναλυτικά η Εγκύκλιος του Σεβασμιωτάτου:

Πρός

τό Χριστεπώνυμο Πλήρωμα

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν

Παιδιά μου εύλογημένα,

Ἦδη εἰσερχόμεθα στήν Ἁγία καί Μεγάλην Ἑβδομάδα. Θά βιώσωμε, βαθειά ἐσωτερικά, τά ἅγια καί σεπτά Πάθη τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Θά ἀνέβωμε, ὄχι μόνο συναισθηματικά, ἀλλά καί οὐσιαστικά πιστεύομε μαζί Του, στόν Φρικτό Γογλοθά καί θά ζήσωμε τήν μεγάλη χαρά τῆς Ἀναστάσεώς Του.

Κατά τήν Ἑβδομάδα αὐτή, κορυφώνονται οἱ πνευματικοί μας ἀγῶνες, οἱ ὁποῖοι ἀρχισαν ἀπό τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς, μέ τόν Κατανυκτικόν Ἑσπερινό, τόν γνωστόν ὡς Ἑσπερινόν τῆς συγγνώμης. Βαδίσσαμε ἔχοντας ὡς ὀδηγούς πνευματικούς, τούς Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας• ἀκούσαμε τίς πνευματικές τους συμβουλές• τούς παρακολουθήσαμε στά ἱερά πνευματικά τους σκιρτήματα• συμμετείχαμε στίς ἱερές Ἀκολουθίες καί μέ νηστεία, προσευχή καί μετάνοια ἐφθάσαμε καί φθάνομε, νά γευθῶμεν τοῦ Παναγίου Σώματος καί τοῦ Τιμίου Αἵματος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Θά ἀκούσωμε σήμερα τό βράδυ τόν Ἱερό Ὑμνογράφο, νά μᾶς προτρέπει μέσα ἀπό ἓνα συγκλονιστικό τροπάριο:

«Ἐρχόμενος ὁ Κύριος, πρὸς τὸ ἐκούσιον Πάθος, τοῖς Ἀποστόλοις ἔλεγεν ἐν τῇ ὁδῷ. Ἴδου ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ παραδοθήσεται ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου, καθὼς γέγραπται περὶ αὐτοῦ. Δεῦτε οὖν καὶ ἡμεῖς, κεκαθαρμέναις διανοίαις, συμπορευθῶμεν αὐτῷ, καὶ συσταυρωθῶμεν, καὶ νεκρωθῶμεν δι' αὐτόν, ταῖς τοῦ βίου ἡδοναῖς, ἵνα καὶ συζησωμεν αὐτῷ, καὶ ἀκούσωμεν βοῶντος αὐτοῦ, οὐκέτι εἰς τὴν ἐπίγειον Ἱερουσαλήμ, διὰ τὸ παθεῖν· ἀλλὰ ἀναβαίνω πρὸς τὸν Πατέρα μου, καὶ Πατέρα ὑμῶν, καὶ Θεὸν μου, καὶ Θεὸν ὑμῶν, καὶ συνανυψῶ ὑμᾶς εἰς τὴν ἄνω Ἱερουσαλήμ, ἐν τῇ Βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν».

Ἐλᾶτε λοιπόν, ἀδελφοί καί παιδιά μου ἀγαπητά, νά ζήσωμε αὐτά τά συγκλονιστικά γεγονότα καί νά συναντήσωμε Τόν δι' ἡμᾶς Παθόντα, Τόν Σταυρωθέντα καί μέχρις ἄδου ταμείων καταβάντα καί νά συναναστηθοῦμε μαζί Του, ἀπολαμβάνοντες τήν εὐφροσύνη τῆς Ἄνω Ἱερουσαλήμ, τήν ὁποίαν ἤδη γεύονται οἱ υἱοὶ τῆς Ἀναστάσεως, οἱ Ἅγιοι δηλαδή, οἱ ἀπ' αἰῶνος Θεῷ εὐαρεστήσαντες, μέ πρώτη τήν Παναγία Μητέρα Του καί δική μας Μητέρα.

Θά σταθῶ γιὰ λίγο στήν μεγάλη καί λαμπράν ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως, κατά τήν ὁποία πᾶσα ἡ κτίσις λαμπροφοροῦσα, ἀγάλλεται καί χαίρει, «ὅτι Χριστός ἀνέστη καί ἄδης ἐσκυλεύθη» .

Οἱ Ἄγγελοι μέ τούς Ἁγίους ἐν Οὐρανοῖς καί μέ τούς ἐπί γῆς ἀνθρώπους, λαμπαδηφοροῦντες, λαμπροχαρμοσύνως δοξολογοῦν καί ὁμοθυμαδόν καί ἐν ἐνὶ στόματι, μέ ἀναστασίμους παιάνας Τόν Κύριον ὑμνολογοῦν.

Ἐπάρχει ὁμως, μιά παγίδα τοῦ διαβόλου κατ' αὐτήν τήν λαμπράν ἡμέρα, κατά τήν μεγαλύτερη ἑορτή τῆς Ἁγίας μας Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Πλήθη πιστῶν, χιλιάδες ἀνθρώπων, κατακλύζουν τούς Ἱερούς Ναούς καί τά προαύλια αὐτῶν καί χαιρόμεθα καί συγκινούμεθα, ὀρῶντες τό θεσπέσιον αὐτό θέαμα.

Ὅμως ἐνῶ, τά ἀναρίθμητα πλήθη τῶν πιστῶν συμμετέχουν στήν ἱερά Ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως, οἱ περισσότεροι ἐκ τῶν πανηγυριστῶν τῆς μεγάλης Ἡμέρας, μετά τόν Ἀναστάσιμο παιᾶνα πού δονεῖ τόν οὐρανό καί τήν γῆ, ἐγκαταλείπουν τόν Ἀναστάντα Κύριο καί ἀπέρχονται, περιφρονοῦντες τήν οὐράνια καί μακαρία Τράπεζαν, εἰς τήν ὁποία μᾶς καλεῖ ὁ Ἀναστάς Δεσπότης, προκειμένου νά γίνωμε ὁμαιμοί καί σύσσωμοί Αὐτοῦ.

Ἀδελφοί μου, ἡ ἀποχώρησή μας, μετά τήν τελετή τῆς Ἀναστάσεως ἀπό τήν Ἐκκλησία, συνιστᾷ περιφρόνηση πρὸς τόν Ἀναστάντα Κύριόν μας, συνιστᾷ βαρυτάτην ἁμαρτίαν.

Σημειωτέον ὅτι, εἶναι φρικτόν τό θέαμα καί ἀκρῶς ἀπογοητευτικό, ὅταν ἀκούεται ὁ Ἱερεὺς ψάλλον, τό: «Ἀναστήτω ὁ Θεός καί διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροί αὐτοῦ καί φυγέτωσαν ἀπό προσώπου αὐτοῦ οἱ μισοῦντες αὐτόν», νά γυρίζουν τίς πλάτες πρὸς τόν Ἰησοῦν Χριστόν καί νά βιάζονται νά φύγουν , ὅσοι μόλις ἔψαλαν τό «Χριστός Ἀνέστη», ὡς νά ἦτο οἱ ἐχθροί τοῦ Κυρίου καί οἱ μισοῦντες Αὐτόν.

Πῶς μπορεῖ νά τό χωρέση αὐτό ἀνθρώπινος νοῦς; Ποία δικαιολογία μπορεῖ νά ὑπάρξη;

Ἐνθυμεῖσθε, ἀδελφοί μου, τί εἶπε ὁ Κύριος στούς Μαθητάς Του, ὅταν Τόν ἄφησαν μόνο Του στόν κῆπο τῶν Ἐλαιῶν;

«Οὕτως οὐκ ἰσχύσατε μίαν ὥραν γρηγορῆσαι μετ' ἐμοῦ; (Ματθ, 26, 40).

Τί θά ἀπαντήσωμε στόν Κύριό μας στό ἐρώτημά Του, «Παιδιά μου γιατί μέ ἐγκαταλείπετε; Λαέ μου, τί ἐποίησά σοι καί τί μοῦ ἀνταποδίδεις»; Κουρασθήκαμε; Βιαζόμαστε γιά νά φᾶμε καί κοσμικά νά διασκεδάσωμε; Θά βροῦμε, ἄρα γε, κάποιαν ἄλλη δικαιολογία;

Ἄς μὴ ὑπηρετήσωμε καὶ πάλιν τὴν ἀμαρτωλὴ αὐτὴ συνήθεια, νὰ ἀπομακρυνθοῦμε δηλαδή, ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, προτοῦ νὰ τελειώσῃ ἡ Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία.

Ὁ Κύριός μας ἔγινε ἄνθρωπος, ἀνέβηκε στὸν Σταυρό, κατέβηκε στὸν ἄδη καὶ ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, γιὰ νὰ μᾶς χαρίσῃ τὴν Ἀνάστασι καὶ τὴν οὐράνια Βασιλεία Του. Ἐμεῖς θὰ φαινώμεθα ἀγνώμονες αὐτῆς τῆς θυσίας;

● Ἐπίσης ἀδελφοί μου, ἀπευθύνομαι στὴν ἀγάπη σας καὶ παρακαλῶ σας, προκειμένου κοντὰ στὴν ὁποια ἄλλη ἔκφραση τῆς εὐσεβείας σας, νὰ ἐκφράσετε γιὰ μιὰ ἀκόμη φορά καὶ τὰ φιλόφραστα αἰσθήματά σας, μέσα ἀπὸ τὴν ἐλεημοσύνη καὶ τὴν προσφορὰ ἀπὸ καρδίας, ἐλαχίστης εὐεργεσίας πρὸς τοὺς ἐνδεεῖς καὶ ἔμπεριστάτους ἀδελφούς μας.

Γι' αὐτό, ἐάν ἐπιθυμῆτε, νὰ προσφέρετε ὅ,τι προαιρῆσθε ὁ καθείς, στὴν δισκοφορία πού θὰ γίνῃ σήμερα, ὥστε νὰ ἐνισχύσωμε τοὺς πολλούς καὶ καθ' ἡμέραν περισσότερους ἀδελφούς μας, πού ζητοῦν ἀπὸ μᾶς σπλάγχνα οἰκτιρμῶν καὶ φιλιανθρωπίας.

Καθημερινὰ πλέον στὴν κοινωνικὴ δομὴ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, δηλαδή, στὸ κοινωνικὸ συσσίτιο "ΑΡΤΟΣ ΑΓΑΠΗΣ", προσφέρονται γεύματα σε ἑκατοντάδες ἐνδεεῖς συνανθρώπους μας. Οἱ ἀδελφοί μας αὐτοὶ ἀναμένουν σήμερα ἀπὸ ὅλους μας νὰ τοὺς ἐκφράσωμε ἔμπρακτα τὴν ἀγάπη μας, προκειμένου καὶ ἐκεῖνοι νὰ ἑορτάσουν τίς Ἁγίες αὐτές ἡμέρες.

Πιστεύω, ὅτι θὰ τό πράξετε ὅλοι σας εὐχαρίστως καὶ γι' αὐτό αἰσθάνομαι τὴν ἀνάγκη, νὰ σᾶς εὐχαριστήσω θερμῶς.

Μέ αὐτές τίς σκέψεις καὶ μέ ὄλην μου τὴν πατρικὴ ἀγάπη, σᾶς εὐχομαι ἐν ὑγιεῖα ψυχικῇ καὶ σωματικῇ νὰ διέλθετε τὴν Ἁγίαν καὶ Μεγάλην Ἑβδομάδα καὶ νὰ ἑορτάσετε Πάσχα Πανευφρόσυνον.

Σᾶς ἀσπάζομαι ἐν Κυρίῳ,

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καὶ εὐλογιῶν

Ο Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ

† Ο Π Α Τ Ρ Ω Ν Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ