

Καλαμαριά: Υποδοχή πιστού αντιγράφου ιεράς εικόνας Παναγίας της Σουμελά

/ [Γενικά Θέματα](#) / [Εκκλησία](#) / [Προσκυνήματα-Οδοιπορικά-Τουρισμός](#)



Ο κατανυκτικός Εσπερινός της Δ' Κυριακής των Νηστειών τελέστηκε το εσπέρας της Κυριακής 14ης Απριλίου, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Καλαμαριάς.

Προ του Εσπερινού, στα προπύλαια του Μητροπολιτικού Ναού, κλήρος και λαός, με προεξάρχοντα τον οικείο **Ποιμενάρχη κ. Ιουστίνο**, υποδέχθηκαν αντίγραφο της ιεράς, ιστορικής και θαυματουργής εικόνας της Παναγίας της Σουμελά.

Πρόκειται για πιστό αντίγραφο της **Παναγίας των Ποντίων**, το οποίο θα

παραμένει μόνιμα στο Ναό, σε διηλεκτή ευλογία του πιστού λαού της τοπικής Εκκλησίας.

Εν συνεχεία, τελέστηκε ο κατανυκτικός Εσπερινός χοροστατούντος του οικείου Επισκόπου, συμπροσευχομένου του ιερού κλήρου και πλήθους λαού.

Προσκεκλημένος ομιλητής ήταν ο Πανοσιολογιώτατος **Αρχιμανδρίτης π. Νήφων Καψάλης**, Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεγάλου Μετεώρου και Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως Σταγών και Μετεώρων.



Ο Σεβασμιώτατος κ. Ιουστίνος καλωσόρισε με θερμούς λόγους τον εκλεκτό καλεσμένο ομιλητή και επεσήμανε τη στενή σύνδεση της τοπικής Εκκλησίας με τις μοναστικές πολιτείες του Αγίου Όρους, αλλά και με την Μετεωρίτικη μοναστική πολιτεία.

Ο π. Νήφων ομίλησε γλαφυρά και με υψηλό θεολογικό περιεχόμενο, περιέγραψε σύντομα την μετεωρίτικη λιθοπολιτεία και στη συνέχεια ανέφερε ότι σκοπός της μοναχικής βιοτής είναι η αποκατάσταση εν Χριστώ του αμαυρωμένου «κατ' εικόνα». Αναλύοντας την ευχή της «Αναφοράς» της Θείας Λειτουργίας του Μ. Βασιλείου, επισήμανε πως ο άνθρωπος είναι πλασμένος κατ' εικόνα και καθ' ομοίωση Θεού, και ως εκ τούτου, προορισμός του δεν είναι ο θάνατος, αλλά η κατά χάριν θέωση. Αυτή η προοπτική της αιωνιότητας και της θεώσεως, μολονότι

αμαυρώθηκε από την πτώση των πρωτοπλάστων, δύναται και πάλι να γίνει πραγματικότητα χάρη στην ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού. Ο Χριστός, ως νέος Αδάμ, συνεγείρει και συνανασταίνει τον άνθρωπο παρέχοντας και πάλι την δυνατότητα της σωτηρίας μας. Κατέληξε δε πως η μοναχική πολιτεία και η άσκηση που την χαρακτηρίζει αποβλέπει όχι μόνον στην προσωπική εν Χριστώ ανακαίνιση του μοναχού, αλλά αποβλέπει και διαρκή υπενθύμιση της σωτηρίας στους λαϊκούς αδελφούς.



ολογία και
ανα, που









