

Κωνσταντίας Βασίλειος: Να σηκώσουμε τον δικό μας Σταυρό για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε την εκκλησιαστική μας υπόσταση

/ Γενικά Θέματα / Εκκλησία



Η Εκκλησία έχει αφιερώσει την Γ' Κυριακή των Νηστειών στον Τίμιο Σταυρό, το σημείο όπου συντρίφθηκε το κράτος του διαβόλου και εκμηδενίστηκε η δύναμή του. Από αυτόν πήγασε η απολύτρωση και η αθανασία στο ανθρώπινο γένος. Η Εκκλησία τοποθετεί το Σταυρό ακριβώς στη μέση της Σαρακοστής για να τον βλέπει ο χριστιανός στη μέση του αγώνα του, ως οδηγό και στήριγμα να παίρνει δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσει τον δρόμο της νηστείας προς την προσωπική ανάσταση.

Κατά τη μεγάλη αυτή εορτή ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας και Αμμοχώστου κ. **Βασίλειος** προέστη της Θείας Λειτουργίας και της τελετής της Σταυροπροσκυνησεως στον **Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Συνοικισμού Παραλιμνίου**, συνεπικουρούμενος από τον Αρχιμ. Επιφάνιο, τους εφημεριους του ιερού ναού π. Βαρνάβα και π. Ανδρέα και τους διακόνους της Μητροπόλεως π. Ιωάννη και π. Θεοφάνη.

Σύμφωνα με το τυπικό της ημέρας στο τέλος της ακολουθίας του Όρθρου και συγκεκριμένα στο «ασματικό» της Δοξολογίας,

η οποία πάντοτε ψάλλετε σε ήχο δ´ 'Άγια', ο Τίμιος Σταυρός σε δίσκο ευτρεπισμένο με άνθη και βασιλικό μεταφέρθηκε με λιτανευτική πομπή στο κέντρο του ναού για προσκύνηση από τους πιστούς.

Στον θεολογικό του λόγο ο Μητροπολίτης Βασίλειος αναφέρθηκε στο περιεχόμενο και το πνευματικό νόημα της εορτής του Τιμίου Σταυρού στο εορτολόγιο της Εκκλησίας. Με αφορμή την κλήση του Ιησού Χριστού Χριστού στο σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα «**Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν...**»(Μκ.8:34), ο Σταυρός βρίσκεται στο κέντρο της Εκκλησίας γενικότερα, πρόσθεσε και σε εναρμονισμό με το δόγμα της **Ζ' Οικουμενικής Συνόδου**, προσκυνώντας Αυτόν, προσκυνούμε Εκείνον ο οποίος υψώθηκε πάνω στον Σταυρό, τον Ιησού Χριστό, για να προσφέρει τη σωτηρία σε όλους εμάς.

Το γεγονός ότι ζούμε μέσα στην Εκκλησία επεσήμανε, σημαίνει υπέρβαση της βιολογικής μας υπόστασης προκειμένου ν' αποκτήσουμε την εκκλησιαστική μας υπόσταση. Ο στόχος μας συνέχισε, είναι να οδηγηθούμε στην πνευματικότητα, την εκκλησιαστικότητά μας, η οποία επιβεβαιώνεται μόνο με τη συμμετοχή μας στη θεία ευχαριστία. Υπερβαίνουμε τα όρια του εαυτού μας και οδηγούμαστε στην πνευματική ανάταση, εκεί όπου θα συναντήσουμε και πάλι τον Χριστό μέσα στην αιωνιά του Βασιλεία.

Ο Χριστός μας καλεί όλους να συνδέσουμε τον εαυτό μας με τον Σταυρό, να άρουμε τον δικό μας Σταυρό, όχι μένοντας προσκολλημένοι στα υλικά αλλά, να δούμε την άλλη όψη της ζωής των ανθρώπων, την κατ' εικόναν και καθ' ομοίωση δημιουργία του Θεού. Σ' αυτό το καθ' ομοίωση μας καλεί και εμάς, σηκώνοντας τον προσωπικό του Σταυρό ο καθένας, για να μπορέσουμε να ομοιωθούμε με τις αρετές και την καθημερινότητα της ζωής μας με Αυτόν, ούτως ώστε να γίνουμε και εμείς μέλη της αιώνιας βασιλείας του Θεού, σημείωσε καταληκτικά.

Πριν το πέρας της Θείας Λειτουργίας ο Πανιερώτατος ανακοίνωσε την απόφασή του να απονεμίσει το οφφίκιο του Πρωτοπρεσβυτέρου στους εφημερίους του ιερού ναού π. Ανδρέα Παπαμιχαήλ και π. Βαρνάβα Συμεώνοβ. Επιπλέον προχείρησε τον π. Ανδρέα και σε πνευματικό, προκειμένου να καλύψει και αυτός τις πνευματικές ανάγκες των πιστών του προσφυγικού συνοικισμού.

Απευθυνόμενος στους δυο κληρικούς ευχήθηκε « η σημερινή απονομή της Εκκλησίας προς αυτούς ν' αποτελέσει μια ώθηση και με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος να επιτελέσουν μια αποστολή υψηλού περιεχομένου, αφού καλούνται με τις κατάλληλες συμβουλές και κατευθύνσεις να βοηθούν τον καθένα που

προσέρχεται να αποθέσει αυτό που τον βαραίνει να είναι έτοιμος για τη συμμετοχή στο μυστήριο της θείας ευχαριστίας και ενώπιον του κριτού Ιησού Χριστού.

Στέλνοντας την ίδια ώρα το μήνυμα και προς τους λοιπούς κληρικούς οι οποίοι κατέχουν κάποιο αξίωμα ή το λειτούργημα της πνευματικής πατρότητας, το γεγονός πρόσθεσε ότι, θα λάβετε αυτά τα εκκλησιαστικά αξιώματα και αυτή την υπεροχή, δεν σημαίνει ότι, πρέπει να χαμηλώσουμε τους ρυθμούς, αντίθετα οι ρυθμοί οι πνευματικοί αυξάνονται περισσότερο και αυτό οδηγεί όλους να είμαστε περισσότερο υπεύθυνοι και ν' ανταποκριθούμε σ' αυτό που μας καλεί ο Χριστός σήμερα, σε αυτή τη μεγάλη διακονία της Εκκλησίας».

Πηγή: Ιερά Μητρόπολη Κωνσταντίας και Αμμοχώστου