

## Πάνδημος υποδοχή του Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεοδώρου στην Κινσάσα της Αφρικής

/ Γενικά Θέματα



**Με κάθε είδους επισημότητα, την δέουσα λαμπρότητα και με την συμμετοχή Κλήρου και Λαού πραγματοποιήθηκε η υποδοχή του Μακαριωτάτου Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας και Αφρικής, κ.κ. Θεοδώρου του Β' στην Ιερά Μητρόπολη Κινσάσας της Κεντρικής Αφρικής.**

Στις πύλες του Αεροδρομίου της Κινσάσα, υπεδέχθησαν τον Πατριάρχη της Αγάπης, συνοδευόμενο από τον **Μητροπολίτη Γουινέας κ. Γεώργιο**, με αισθήματα χαράς, υϊκού σεβασμού και ευλαβείας, προς τον πνευματικό τους πατέρα κληρικοί των παραπλεύρων ενοριών με την συμμετοχή του σχολείου της

ενορίας των Αρχαγγέλων, τη συμμετοχή του Εξοχωτάτου Πρέσβευς της Ελλάδος στο Κονγκό, κ. Αντωνίου Παπαδοπούλου, του Πρέσβευς της Αιγύπτου στο Κονγκό, του Εκπροσώπου του Προέδρου της χώρας , και του Προέδρου της Ελληνικής Κοινότητας Κινσάσας, κ. Γερασίμου Ντούνη.



Μαζί με τις **Εκκλησιαστικές και Πολιτειακές Αρχές της Κινσάσα**, ένωσαν τις φωνές τους και ο λαός του Κονγκό, οι οποίοι με τραγούδια, και εκ καρδιάς επευφημίες, καλοσώρισαν τον Μακαριώτατο, για μια εισέτι φορά στον τόπο τους.

**Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου της Ελληνικής Κοινότητας Κινσάσας, Αρχιερείς του Αλεξανδρινού Θρόνου, ο Κλήρος και ο Λαός της Κινσάσα**, κρατώντας σημαιάκια του Πατριαρχείου και της Ελλάδος με επευφημίες και ιαχές πνευματικές υπεδέχθησαν τον Μακαριώτατο, εντός του οποίου εψάλη η επίσημος Δοξολογία.



Ο Σεβασμιώτατος Κινσάσας κ. Θεοδόσιος, προσεφώνησε δεόντως τον Μακαριώτατο, ενώ αντιφώνησε ο Μακαριώτατος μεταφέροντας σε όλα τα πνευματικά του παιδιά της Κεντρικής Αφρικής, την πατριαρχική του αγάπη, την ευχή του και την ευλογία του για καλή συνέχεια στον αγώνα της **Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής**.



Επίσης ο **Μακαριώτατος** δεν έκρυψε την χαρά του για τις επικείμενες χειροτονίες των δύο εψηφισμένων Κογκολέζων Αρχιερέων, οι οποίες πρόκειται να τελεσθούν στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου της Κινσάσα.

Ο Μακαριώτατος αναφέρθηκε στους δύο νέους εψηφισμένους **επισκόπους Γκόμας κ. Τιμόθεο και Μπενί, Τόγκο και Μπουρκίνα Φάσο κ. Αθανάσιο** στους οποίους ευχήθηκε να είναι άξιοι της αποστολής που αναλαμβάνουν.



Τα αισθήματα ευγνωμοσύνης προς τον Μακαριώτατο Πατριάρχη μας είναι βαθύτατα, διότι με την παρουσία του στην Μητρόπολη μας ενισχύει την ιεραποστολική μας δράση και μας βοηθεί να διανύσουμε με κατάνυξη την πορεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής προς την Μεγάλη Εβδομάδα και το Άγιο Πάσχα.









