



«Αναμνήσεις Από Τον Γέροντα Παΐσιο» - Εκδήλωση της Εταιρείας Φίλων της Λογίας και Δημώδους Παραδόσεως

[Άγιοι - Πατέρες - Γέροντες](#) / [Άγ. Παΐσιος Αγιορείτης](#) / [Γενικά Θέματα](#) / [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#) / [Ημερολόγιο Εκδηλώσεων](#)



Η Εταιρεία Φίλων της Λογίας και Δημώδους Παραδόσεως
υπό την αιγίδα και σε συνεργασία με την
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΑΡΙΣΗΣ και ΤΥΡΝΑΒΟΥ
διοργανώνει εκδήλωση-ομιλία με ομιλητή
τον κ. **Αθανάσιο Ρακοβαλή**, πρ. καθ. της Αθωνιάδος Σχολής
και θέμα "Αναμνήσεις από τον Άγιο Γέροντα Παΐσιο"



ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Η Ιερά Μητρόπολις Λαρίσης και Τυρνάβου σε συνεργασία με την Εταιρεία Φίλων της Λογίας και Δημώδους Παραδόσεως διοργανώνει την Παρασκευή 15 Μαρτίου, και ώρα 7:30 μ.μ., στο αμφιθέατρο του 4 ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας, εκδήλωση-ομιλία, με θέμα: «Αναμνήσεις από τον Γέροντα Παΐσιο», με ομιλητή τον κ. Αθανάσιο Ρακοβαλή.

Ο κ. Αθανάσιος Ρακοβαλής υπηρέτησε ως καθηγητής Φυσικής στην Αθωνιάδα Σχολή, κατά τη δεκαετία του '80, οπότε είχε τη μεγάλη ευλογία να γνωρίσει τον Γέροντα Παΐσιο, να θαυμάσει την αγιότητά του και να μαθητεύσει κοντά του. Αλλά και ο Άγιος εκτίμησε την προσωπικότητα του κ. Ρακοβαλή και τον επέλεξε ως συνοδό του σε κάποια ταξίδια του. Έτσι λοιπόν, μετά την κοίμηση του Αγίου ο κ. Ρακοβαλής δημοσιεύει τις εμπειρίες και αναμνήσεις του από τη σχέση του με τον άγιο και προσκαλούμενος σε πολλές πόλεις ομιλεί για τον σύγχρονο μεγάλο άγιο της Εκκλησίας και «της οικουμένης γλυκύτετον εντρύφημα». Πάντως, ο ίδιος ο κ.

Αθανάσιος Ρακοβαλής διατείνεται ότι είναι «ο ζητιάνος που ελεήθηκε από ένα πνευματικό άρχοντα» του αληθινού Βασιλέως Χριστού!

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024 | ΩΡΑ 07:30 μμ

ΣΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ 4^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
(Κουμουνδούρου & Φαρμακίδου γωνία)

ὁ
ἀπ
ε

παί
σι
ε

ὁ ἄγιος

Η Εταιρεία Φίλων της Λογίας και Δημόδους Παραδόσεως
υπό την αιγίδα και σε συνεργασία με την
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΑΡΙΣΗΣ και ΤΥΡΝΑΒΟΥ
διοργανώνει εκδήλωση-αμιλία με ομιλητή
τον κ. Αθανάσιο Ρακοβαλή, ηρ. καθ. της Αθωνιάδος Σχολής
και θέμα "Αναμνήσεις από τον Άγιο Γέροντα Παΐσιο"

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ