

## Μητροπολίτης Κανάγκα: “Η Ιεραποστολή δεν είναι έργο των ανθρώπων, είναι έργο του Θεού”

/ Γενικά Θέματα



**Με την ευλογία, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικολάου, ο Μητροπολίτης Κανάγκα ( Πατριαρχείο Αλεξανδρείας - Λ. Δημοκρατία του Κονγκό ) κ. Χαρίτων, ιερούργησε την Κυριακή των Απόκρεω 10 Μαρτίου 2024, στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίων Θεοδώρων, Γαργηττού Γέρακα - Αττικής.**

Στο δεξιό Ιερό αναλόγιο, συνδιακόνησε ο Πρωτοψάλτης της Ιεράς Μητροπόλεως Κανάγκα κ. Συμεών, ο οποίος διάβασε τον “ Απόστολο”, σε άπταιστα Ελληνικά!



Προ της απολύσεως της Θείας Λειτουργίας, ο Σεβασμιώτος ευχαρίστησε τους Έλληνες, για την στήριξη στο έργο της Ιεραποστολής στην Αφρική και τον επιχώριο Μητροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικόλαο, για την συμπαράσταση του στο έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Κανάγκα.

Με έμφαση ανέφερε, ότι ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β', άφησε την Ελλάδα, για να διακονήσει τον Χριστιανισμό στην Αφρική!

Ο προϊστάμενος του Ιερού Ναού, π. Αλέξανδρος Χουλιαράς στο "Αρχονταρίκι " ευχαρίστησε, τον Σεβασμιώτατο που μετά από ( 4 ) τέσσερις μήνες, βρέθηκε ανάμεσά τους.

Θα συνεχίσω, από εκεί που είχαμε μείνει... απάντησε, χαριτολογώντας ο Σεβασμιώτατος. << Η Ιεραποστολή όπως γνωρίζετε, δεν είναι έργο των ανθρώπων, είναι έργο του Θεού, ο ίδιος, καθοδηγεί τους δικούς του, για να φτάσει ψηλά η Ορθοδοξία, η οποία είναι, η πίστη των Πατέρων και εμείς σιγά- σιγά προσπαθούμε, με την βοήθεια του Θεού να κρατήσουμε ψηλά την φλόγα της και αναφέρθηκε, σε κάποια περιστατικά, που " δυναμώνουν την πίστη των ανθρώπων ". Χαρακτηριστικό γεγονός, ήταν η αλλαγή της ζωής ενός ανθρώπου, από την στιγμή που πίστεψε στον Χριστό και βαπτίστηκε Χριστιανός.

Σε αυτήν την αναφορά, του Σεβασμιωτάτου, οι πιστοί " κρεμόταν από τα χείλη του", καθώς εντυπωσιάστικαν, από το πως ενεργεί ο Χριστός, που είναι ο μοναδικός αληθινός Θεός. Όποιος αφασίζει να είναι με το Χριστό, το πρώτο πράγμα, που πρέπει, να διώξει από μέσα του, είναι ο φόβος ! >> .

Με την υπενθύμιση, <<...ότι, πρέπει να προσερχόμαστε στην Θεία Λειτουργία, νωρίς και να μην φεύγουμε, πριν το " Δι' ευχών ..." >> έκλεισε την ομιλία του, ο Σεβασμιώτατος κ. Χαρίτων.

#### **Κείμενο - Φωτογραφίες : Σπύρος Θεοδ. Κουτσοχρήστος**









Φωτ. Σπύρος Θεοδ. Κουτσοχρήστος

[ope.gr](http://ope.gr)