

Μητροπολίτης Κισάμου για όσους υπερψήφισαν τον γάμο ομοφυλοφίλων: Δεν θα τιμώνται, ούτε θα προσκαλούνται σε γεγονότα της εν Κρήτη Εκκλησίας

[/ Γενικά Θέματα](#) / [Εκκλησία](#)



«Όσοι συνέργησαν προς την κατεύθυνση αυτή, όσο δεν κατανοούν την ευθύνη τους, δεν θα τιμώνται, ούτε θα προσκαλούνται σε γεγονότα που η εν Εσπερία Κρήτης Εκκλησία οργανώνει. Σαφώς οι πόρτες των Εκκλησιών μας είναι ανοικτές για όλους, η Εκκλησία δεν αποκλείει κανένα, δεν δικάζει, ούτε καταδικάζει, όμως συμβιβασμοί και υποχωρήσεις στην πίστη δεν χωρούν».

Αυτά τόνισε μεταξύ άλλων ο Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλόχιος κατά την Ιερατική Σύναξη όλων των Κληρικών της Ιεράς Μητρόπολης, απόντων των εχόντων σχετική άδεια. Η Σύναξη πραγματοποιήθηκε στο «Φαλδάμειο» Οίκημα της Ιεράς Μητρόπολης.

Ο Σεβασμιώτατος κ. Αμφιλόχιος χαιρέτισε και καλωσόρισε τους Κληρικούς της Ι. Μητρόπολης, σημειώνοντας την σπουδαιότητα των Ιερατικών Συνάξεων, καθώς

ως είπε: «σφυρηλατούν την μεταξύ μας ενότητα, αναγκαία και απαραίτητη δια τον προσωπικό μας αγιασμό».

Ακολούθως αναφέρθηκε στις **«βίαιες αλλαγές, ανατροπές της κοινωνίας»**, όπως τις χαρακτήρισε ως και την ψήφιση του λεγόμενου **«γάμου ομοφυλόφιλων ατόμων**, παραγγέλλοντας στους Ιερείς τον τρόπο συμπεριφοράς και διαχείρισης της νέας αυτής πραγματικότητας, δανειζόμενος τον λόγο του Αγίου Νικολάου Αχρίδος: **«Σαν χριστιανοί πρέπει να αγαπάτε και να ελεείτε όλο τον κόσμο, όλους τους ανθρώπους. Αλλά τις αλήθειες του Χριστού δεν έχετε δικαίωμα να τις θίξετε, γιατί δεν είναι δικές σας. Η πίστη του Χριστού δεν είναι ιδιοκτησία μας να την κάνουμε ότι θέλουμε»**.

«Όσοι συνέργησαν προς την κατεύθυνση αυτή, όσο δεν κατανοούν την ευθύνη τους, δεν θα τιμώνται, ούτε θα προσκαλούνται σε γεγονότα που η εν Εσπερία Κρήτης Εκκλησία οργανώνει. Σαφώς οι πόρτες των Εκκλησιών μας είναι ανοικτές για όλους, η Εκκλησία δεν αποκλείει κανένα, δεν δικάζει, ούτε καταδικάζει, όμως **συμβιβασμοί και υποχωρήσεις στην πίστη δεν χωρούν»**, ανέφερε ο Σεβ. Ποιμενάρχης κ. Αμφιλόχιος.

Ακολούθως, αναφέρθηκε στην επί θύραις περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, **«την ιερότερη περίοδο του χρόνου»**, ως είπε, σύμφωνα με τον Άγιο Συμεών τον Νέο Θεολόγο, ως και το πώς χρειάζεται να πολιτεύεται ο Κληρικός την περίοδο αυτή **«και κάθε περίοδο και ημέρα της ζωής του»**.

«Η καθαρότητα του βίου μας, η συνέπεια λόγων και έργων μας, το βίωμα μας, η εσωτερική μας κατάσταση, η εμπειρία της παρουσίας του Θεού στην ζωή μας, προϋποθέσεις για να μεταλαμπαδεύσουμε στον λαό του Θεού, ο οποίος διψά για τον Χριστό, αυτή την δίψα της πίστης και της χάρις. Αυτή είναι η αποστολή μας. Την χάρι και το θαύμα της Θεϊκής παρουσίας να λιτανεύουμε στην ζωή μας και να μεταδίδουμε στους λαϊκούς αδελφούς μας, ως την μόνη ελπίδα και αλήθεια της ζωής. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή καλεί όλους μας, ανεξαιρέτως και αδιακρίτως, σε ανανέωση του πνευματικού μας συμβολαίου, το οποίο υπογράψαμε κατά την ημέρα της χειροτονίας μας. Πίστις, χάρις, πνευματική ζωή», ανέφερε ο Σεβ. Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλόχιος, ενημερώνοντας και διανέμοντας στους Ιερείς, όσα αφορούν την Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Εγκύκλιο, Πρόγραμμα Ποιμαντικής κινήσεως του Επισκόπου, Πρόγραμμα Κατανυκτικών Εσπερινών, ως και Εγκύκλιο Σημείωμα με πρακτικές οδηγίες-παραγγελίες της περιόδου.

Αναφέρθηκε, επίσης, στις πρόσφατες αποφάσεις της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης περί των προϋποθέσεων τελέσεως του ιερού Μυστηρίου της Βαπτίσεως, παραγγέλλοντας την απαρέγκλιτη τήρηση των εντολών της

Συνόδου, διανέμοντας Φυλλάδιο που εξέδωσε η Ιερά Μητρόπολις, προς καταρτισμό και ενημέρωση των γονέων και αναδόχων.

Διανεμήθηκε, επίσης, νέα έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως με τον τίτλο: **«Προσευχής Θησαυρίσματα»**. Έκδοση που περιλαμβάνει: Πρωινή Προσευχή, Προσευχές της Τραπέζης, Ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως, Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων, Μέγα Απόδειπνο, Χαιρετισμοί της Θεοτόκου, Πασχάλιος - Ημερονύκτιος Ακολουθία ως και τις Νηστείες της Εκκλησίας μας. Όπως ανέφερε ο Σεβ. Ποιμενάρχης κ. Αμφιλόχιος «Καθώς η προσευχή είναι η πνευματική εκείνη δύναμη που αναγεννά τον άνθρωπο, εκδώσαμε το Προσευχητάριο αυτό, το οποίο αφορά όλο το εκκλησιαστικό έτος, και θα το διανείμουμε στους ανθρώπους μας κατά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής».



Διανεμήθηκε, τέλος, και βιβλίο που ευγενώς απέστειλε ο Πρωτοσύγκελλος της Ι. Μητροπόλεως Γόρτυνος και Μεγαλουπόλεως, Παν. Αρχ. π. Ιάκωβος Κανάκης, με τίτλο: «Γνωριμία με την Παλαιά Διαθήκη».



Ακολούθησε εποικοδομητικός διάλογος και η Σύναξη έληξε με την ευχή του Σεβ. Μητροπολίτου Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλοχίου όπως: «Βιώσουμε άπαντες 'μετά αληθινής καρδίας' την ομορφιά και την χαρά της επικείμενης Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής»

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΒΑΠΤΙΧΗ

Συνηθίζουμε -και είναι σωστό αυτό- να φροντίζουμε για την συχνή Θεία Κοινωνία του/της νεοφωτιστού. Το λάθος είναι ότι η φροντίδα σταματάει άμέσως μετά τις τρεις πρώτες Κυριακές από τη Βάπτιση. Λησμονούμε, προφανώς, πώς όπως η υλική τροφή μας είναι απαραίτητη για να συντηρηθούμε σωματικά, έτσι ακριβώς και η Θεία Κοινωνία μας εφοδιάζει με τον Ίδιο τόν Χριστό και μας τρέφει πνευματικά. Πώς είναι δυνατόν να θεωρούμε ότι μετά από τις τρεις πρώτες Κυριακές από την Βάπτιση τελειώσαμε με την «υποχρέωσή» μας αυτή; Στην καινούρια του, κατά Χριστόν ζωή, ό/η νεοφωτιστός/η για να αυξηθεί πνευματικά είναι απαραίτητο να τρέφεται τακτικά με τον Ουράνιο Άρτο, να χαριτώνεται, πράγμα που ισχύει για όλους μας, ανεξάρτητα από το ότι πάσαμε πιά να είμαστε νεοφωτιστοι. Όπως το νερό της κολυμβήθρας, το οποίο είναι αγιασμένο και καταλήγει μόνο στο χωνευτήρι του Ναού, το ίδιο θα πρέπει να γίνει και με τα νερά από το πρώτο μπάνιο του παιδιού σας, τρεις ημέρες μετά την Βάπτισή του. Τα νερά θα πρέπει να τα αδειάσετε σε σημείο του κήπου που δεν είναι προσβάσιμο να πατηθεί για να απορροφηθούν από το έδαφος, ως επίσης και τα νερά από το πλύσιμο των ρούχων της Βάπτισης.

Παρακάτω παραθέτουμε ορισμένες πρακτικές πληροφορίες:

- ✓ Για την Βάπτιση και το όνομα που θα λάβει το παιδί απαιτείται η συγκατάθεση και των δύο γονέων.
- ✓ Το όνομα που θα πάρει ό/η νεοφωτιστός/η πρέπει να λαμ-

βάνεται από το εορτολόγιο της Εκκλησίας μας, να είναι όνομα Αγίου, ώστε να έχει προστάτη Άγιο, πρότυπο, για τη ζωή του. Επιτρέπεται, επίσης, να λαμβάνει ΕΝΑ όνομα.

- ✓ Οι γονείς έγκαιρα πριν από τη Βάπτιση του παιδιού τους οφείλουν να επικοινωνήσουν με τον Ίερα που θα τελήσει το Ίερό Μυστήριο, προκειμένου να ενημερωθούν για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζεται να προσκομίσουν.
- ✓ Χρειάζεται προσοχή στο σχήμα του Σταυρού. Συνιστάται να ενημερώσετε τον ανάδοχο να επιλέξει Σταυρό με το κανονικό του σχήμα και όχι απαράδεκτες απομιμήσεις.
- ✓ Τα ρούχα του/της νεοφωτιστού άμέσως μετά την Βάπτιση χρειάζεται να είναι ολόλευκα, συμβολισμός της αγνότητας και καθαρότητάς του.
- ✓ Προκειμένου για Βάπτιση ενήλικου ή μεγάλου παιδιού απαιτείται να προηγηθεί κατάλληλη κατήχηση.

Αγαπητοί μας Γονείς,

Ευχόμαστε και προσευχόμαστε ο Θεός να εύλογει, φωτίζει και χαριτώνει το νεοφωτιστό παιδί σας, σε εσάς δε τους εύλογημένους γονείς να σας χαρίζει υγεία και δύναμη να το καμαρώνετε πάντοτε να προοδεύει κατά Χριστόν σε έργα καλά και αγαθά.

Νά σας ζήσει!

ΤΙΤΟΣ ΚΡΗΣΤΟΣ

Το παρόν εκδίδεται από το επίσημο Δελτίο της Εκκλησίας Κρήτης «Απόστολος Τίτος» και διατίθεται δωρεάν.

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΙΣΑΜΟΥ & ΘΕΛΙΝΟΥ

Λίγα λόγια για το Άγιο Βάπτισμα

Αγαπητοί μας Γονείς, Έφτασε η ώρα μιας μεγάλης χαράς της ζωής σας. Ο Θεός σας χάρισε ένα αγγελούδι και τώρα έτοιμάζεστε την βάπτισή του. Για την σωστή προετοιμασία χρειάζεται, πιστεύουμε, να γίνει κατανοητό ότι η βάπτιση δεν είναι ένα κοινωνικό γεγονός, αλλά Ίερό Μυστήριο της Εκκλησίας.



ΒΑΠΤΙΧΗ ΙΕΡΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ

Το Ίερό Μυστήριο του Βαπτίσματος είναι Θεοσύστατο, όπως άλλωστε όλα τα Μυστήρια. Έχει καθιερωθεί δηλαδή από τον ίδιο τόν Κύριο μας, Ήσού Χριστό, τόσο με το παράδειγμά Του, όσο και με την διδασκαλία Του. Συγκεκριμένα ο ίδιος ο Κύρι-

ος, όπως μας περιγράφουν οι Ίεροι Εύαγγελιστές, βαπτίστηκε στον Ίορδάνη ποταμό από τόν Ιωάννη τόν Βαπτιστή «και βαπτισθείς ο Ήσούς ανέβη εὐθὺς ἀπὸ τοῦ ὕδατος, καὶ ἰδοὺ ἀνεώχθησαν αὐτῷ οἱ οὐρανοί, καὶ εἶδε τὸ πνεῦμα τοῦ Θεοῦ καταβαίνον ὡσεὶ περιστέραν καὶ ἐρχόμενον ἐπ' αὐτόν» (Ματθ. 3,16).

Ο ίδιος πάλι ο Κύριός μας παραγγέλλει, ἀπευθυνόμενος στόν Φαρισαῖο Νικόδημο ἀπαντώντας σέ σχετική ἀπορία του: «Σέ βεβαίωνω πὼς ἂν κάποιος δὲν γεννηθεῖ – ἀναγεννηθεῖ (βαπτισθεῖ) ἀπὸ τοῦ νεροῦ καὶ ἀπὸ τοῦ (Ἁγίου) Πνεύματος δὲν μπορεῖ νὰ μπει στὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ» (Ιωάν. 3,5). Τέλος, ο Κύριος ἔδωσε ἐντολή στους μαθητές Του νὰ βαπτίζουν τοὺς ἀνθρώπους «στὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» (Ματθ. 28,19).

Το Μυστήριο του Βαπτίσματος είναι ένα κορυφαίο γεγονός στη ζωή του Χριστιανού, καθώς με αυτό εισέρχεται στην Εκκλησία, γίνεται μέλος του σώματός της. Ταυτόχρονα και για την Εκκλησία η Βάπτιση είναι μεγάλο γεγονός. Ένας καινούριος πολίτης της Βασιλείας του Θεού πολιτογραφείται. Μαζί με το Μυστήριο του Βαπτίσματος τελείται και το Μυστήριο του Χρισματος. Με το Μυστήριο του Χρισματος δίνονται και τελειοποιούνται στο νεοφωτιστό οι δωρεές του Αγίου Πνεύματος και δίνεται η δυνατότητα να μετέχει στο τριπλό αξίωμα του Χριστού, ἤτοι: α) τὸ βασιλικὸ καὶ ὡς βασιλεὺς, ὁ Χριστιανός, νὰ κυριαρχεῖ πάντων στὰ (ἁμαρτωλὰ) πάθη, β) τὸ ἱερατικὸ καὶ ὡς ἱερεὺς νὰ προσφέρει θυσίες πνευματικῆς, τίς προσευχῆς

του στον Κύριο και Θεό, και γ) τό προφητικό και ως προφήτης να διδάσκει τους άλλους ανθρώπους. Τέτοια μεγάλη άποστολή έχει ο Χριστιανός στον κόσμο!

ΧΡΟΝΟΣ ΤΕΛΕΘΗΣ

Αρχικά, μέχρι τον 3^ο αιώνα, τό Βάπτισμα δινόταν από τήν Έκκλησία μόνο σέ ἐνηλίκους κατόπιν κατηχήσεως. Από τόν τρίτο αιώνα όμως και μέχρι τις ημέρες μας επικράτησε ό νηπιοβαπτισμός, ή βάπτισμα δηλαδή νηπίων ως μια πράξη πρόνοιας και αγάπης τής Έκκλησίας. Τό σκεπτικό του νηπιοβαπτισμού στηρίχτηκε στο γεγονός, ότι ο άνθρωπος γεννιέται με τό προπατορικό άμάρτημα, τό οποίο κληρονομεί από τόν προπάτορα όλων τών ανθρώπων τόν Αδάμ. Με τόν νηπιοβαπτισμό ή Έκκλησία θέλει να άπαλλάξει τόν άνθρωπο από τήν νηπακή του ηλικία και από τό άμάρτημα αυτό, καθώς με τό Βάπτισμα ο νεοφώτιστος καθαρίζεται άπ' όλες τις άμαρτίες. Η πράξη αυτή αγάπης τής Έκκλησίας (νηπιοβαπτισμός) σέ καμία περίπτωση δεν δεσμεύει τόν άνθρωπο, ούτε

καταργεί τήν ελευθερία του, καθώς θά ανατραφεί χριστιανικά και θά κατηγορηθεί, αλλά και όταν ἐνηλικιωθεί είναι θέμα δικής του επιλογής αν θά καταστήσει τό Βάπτισμά του ενεργό ή αν θά εγκαταλείψει τελικά τόν Χριστό. Η Έκκλησία όμως ως φιλόστοργος Μητέρα οφείλει να θωρακίζει και να εξοπλίζει τά παιδιά Της με τήν σωστική και λυτρωτική Χάρη διά του Ίερού Μυστηρίου του Βαπτίσματος. Η Βάπτισμα, συνεπώς, δεν είναι δέσμευση, είναι ελευθερία. Βάπτισμα δεν τελείται όλες τις ημέρες του έτους. Πρίν άποφασίσετε τήν ήμερομηνία επικοινωνήστε με τόν Έφημέριο τής Ένορίας σας να ενημερωθείτε σχετικά.

ΠΟΙΟΣ ΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΒΑΠΤΙΣΗ

Τό Βάπτισμα, προκειμένου να είναι έγκυρο, τελείται είτε από Επίσκοπο, είτε από Πρεσβύτερο κανονικά χειροτονημένο που ανήκει στην Ορθόδοξη Έκκλησία. Τό θέμα αυτό χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, διότι δεν έχει σημασία αν τό τάδε εκκλησία μας άρέσει ή είναι γραφικό και κοντά στο μέρος όπου θά ακολουθήσει ή δεξίωση, αλλά αν είναι Έκκλησία κανονική, ή οποία ανήκει στην Ένορία ή τήν Μητρόπολή μας και δεν ανήκει π.χ. σέ κάποια ομάδα παλασημερολογιτών, ή οποία μοιάζει Ορθόδοξη αλλά δυστυχώς δεν είναι κανονική και τά μυστήριά της είναι άκυρα. Πληροφορίες παίρνουμε πάντοτε από τόν Έφημέριο τής Ένορίας μας ή από τις υπηρεσίες τής Ίεράς Μητροπόλεώς μας. Επίσης σύμφωνα με τούς Ίερούς Κανόνες τής Έκκλησίας μας τό Βάπτισμα γίνεται πάντοτε σέ Ίερό Ναό και όχι π.χ. σέ σπίτι (Κανόνας ΝΘ΄ Πενθέκτης Συνόδου).

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Τό Βάπτισμα, όπως σημειώσαμε και εισαγωγικά, δεν είναι ένα κοσμικό γεγονός -event-, (κατά τήν προσφιλή έκφραση πολλών), ούτε ευκαιρία για επίδειξη και κοινωνική προβολή. Πολλές φορές οι οικογένειες αναβάλλουν για χρόνια τήν βάπτισμα του παιδιού τους, γιατί δυσκολεύονται να άντεπεξέλθουν οικονομικά στις άπαιτήσεις τις οποίες ο κόσμος έχει επιβάλει και έχει φορτώσει τό Ίερό αυτό Μυστήριο. Ακριβά ρούχα, δεξιώσεις, μπουπονιέρες, δώρα, στολισμός Ναού, κ.ά. υπερβολές! Ειδικά στον στολισμό του Ναού χρειάζεται προσοχή. Δεν είναι στολισμένος ο Ναός με τά υπέρλαμπρα πρόσωπα του Χριστού και τής Παναγίας μας; Με τις ήλαρές μορφές τών Αγίων μας; Επίσης δεν όμορφαίνει ο περίβολος του Ναού με τις ζωντανές εικόνες του Θεού, που είναι οι άνθρωποι και μάλιστα βαπτισμένοι και μυρωμένοι Χριστιανοί Ορθόδοξοι; Χρειάζεται να «φορτώνομε» τόν Ναό και τόν περιβάλλοντα χώρο του με όλα αυτά, τά πολλές φορές κακόγουστα και ξένα προς τήν παράδοση και πολιτισμό μας, «φτιασιδώματα» και... «στολίδια»; Αντί λοιπόν να άσχολούμαστε με τέτοιου είδους στολισμούς, ώφελεμότερο είναι να άσχοληθούμε με τόν στολισμό τής ψυχής μας, με τήν πνευματική (έσωτερική) προετοιμασία μας για τό Ίερό αυτό Μυστήριο, τό οποίο καθορίζει τό αιώσιο μέλλον του ανθρώπου. Καλό θά ήταν, για παράδειγμα, πρίν από τήν Βάπτισμα να προηγηθεί μια μικρή νηστεία τών γονέων και του άναδόχου, και ακόμα πολύ καλύτερο μια επικοινωνία με έναν Ίερέα, πνευματικό, τής Έκκλησίας μας και

άφου εξομολογηθείτε να μετέχετε στο Μυστήριο τής Θείας Κοινωνίας. Προσευχή, νηστεία, εξομολόγηση είναι ή καλύτερη προετοιμασία για τήν κορυφαία αυτή στιγμή τής ζωής του παιδιού σας. Χρειάζεται επίσης προσοχή στην εμφάνιση-ντύσιμο. Να είναι ανάλογη με τήν ιερότητα του Ναού.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Όσιαστικής σημασίας είναι και τό πρόσωπο του/της άναδόχου. Ο άναδοχος -νονός- αποκτά πνευματική συγγένεια με τήν οικογένεια του άναδεκτού και σύμφωνα με τούς Ίερούς Κανόνες τής Έκκλησίας ο άναδοχος δεν έπιτρέπεται να νυμφευθεί τήν άναδεκτή και τήν μητέρα της και αντίστροφα (Κανόνας ΝΓ΄ Πενθέκτης Συνόδου). Βασική και άπαραίτητη προϋπόθεση είναι ό/ή άναδοχος να είναι όχι μόνο Χριστιανός Ορθόδοξος, αλλά συνειδητό μέλος τής Έκκλησίας, για τόν λόγο ότι άναλαμβάνει να εισαγάγει στην Έκκλησία τό νεοφώτιστο και πρέπει πρώτα ό ίδιος/ή ίδια να ανήκει συνειδητά σέ Αύτήν. Να είναι δηλ. άνθρωπος με ζωντανή πίστη και συνεπή χριστιανική ζωή. Χρειάζεται επίσης να έχει τήν κατάλληλη ηλικία. Μοναδικό κριτήριο για τήν επιλογή του/της άναδόχου χρειάζεται να είναι τό ήθος του και ή ευσεβεία του. Όλα τά άλλα: κοσμικές επιδιώξεις, κοινωνική θέση, οικονομική επίφάνεια, ως και άλλα πολλά, δεν συνάδουν με τήν ιερότητα του Μυστηρίου και είναι άνωφελα. Άς κοιτάζουμε λοιπόν να βρίσκουμε άναδοχο ένα καλό πρότυπο για τό παιδί μας και όχι να δημιουργούμε μια «κοινωνική» σχέση με τήν ευκαιρία τής Βάπτισής του.

