

Στο σπίτι του μακαριστού Γέροντα Ιωσήφ του Βατοπαιδινού (ΦΩΤΟ+ΒΙΝΤΕΟ)

[/ Γενικά Θέματα](#) / [Γέρ. Ιωσήφ Βατοπαιδινός](#) / [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#) / [Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου](#)



Στην Δρούσεια της Πάφου, στο σπίτι του μακαριστού Γέροντα Ιωσήφ του Βατοπαιδινού, έφθασε πλήθος κόσμου από διάφορες περιοχές της Κύπρου για να βρεθεί στα εγκαίνια του αναπαλαιωμένου σπιτιού του.

Αποστολή - Κύπρος: Μαρία Γιαχνάκη

Φωτογραφίες: Ραφαήλ Γεωργιάδης

Του σπιτιού όπου έζησε τα παιδικά του χρόνια με την οικογένειά του και από όπου έφυγε για να γίνει μοναχός.

Το σπίτι αυτό που κάποτε ερήμωσε μετά και τον θάνατο των γονιών του έμεινε να θυμίζει στους λίγους συγγενείς την ταπεινή μάνα και πατέρα του **μακαριστού Γέροντα**, αλλά και τα παιδικά χρόνια του μικρού Σωκράτη.

Η Μονή Βατοπαιδίου για τη μνήμη του Γέροντα Ιωσήφ ανέλαβε να αναπαλαιώσει την κατοικία αυτή, να την καλοπίσει και να τοποθετήσει μέσα σε αυτή αντικείμενα του σπιτιού και προσωπικά αντικείμενα του Γέροντα και μια σειρά από φωτογραφίες που αποτυπώνουν την ζωή του και την πορεία του.

Στην εκδήλωση αυτή κατά την οποία τελέσθηκε **Αγιασμός από τον Γέροντα Εφραίμ τον Βατοπαιδινό**, παρουσία του Πανιερωτάτου **Μητροπολίτη Λεμεσού κ. Αθανασίου** και του **Μητροπολίτη Πάφου κ. Τυχικού**.

Ο Γέροντας αναφέρθηκε στην βιωτή του μακαριστού Γέροντά του κι εξήγησε τους λόγους να αναπαλαιώσει την οικία, οι οποίοι είναι καθαρά λόγοι μνημοσύνου για τον Γέροντα στη γενέτειρά του και κυρίως για να την επισκέπτονται όσοι θα ήθελαν να βρεθούν στο περιβάλλον που μεγάλωσε ο μακαριστός γέροντας που ενέπνευσε τόσους μοναχούς και αναμόρφωσε μια τέτοιας εμβέλειας Μονή όπως είναι το Βατοπαίδι.

Ο Μητροπολίτης Πάφου, μάλιστα, δήλωσε περιχαρής που στην Μητρόπολή του βρίσκεται αυτός ο τόπος που ο Γέροντας που γνώρισε μέσα από τα βιβλία του και τους καρπούς του, έζησε τα παιδικά του χρόνια.

Στην οικία του Γέροντα μάλιστα θα υπάρχουν και τα βιβλία που έχει συγγράψει ο ίδιος καθοδηγώντας έτσι χιλιάδες κόσμου να έλθουν κοντά στο Θεό αλλά και τους μοναχούς του που τους άφησε ως πνευματικό δώρο στον κόσμο γράφοντας ο καθένας από αυτούς σήμερα, την δική του διαδρομή.















© Rafail Georgiadis-ope.gr



© Rafail Georgiadis-ope.gr



© Rafail Georgiadis-ope.gr



© Rafail Georgiadis-ope.gr



© Rafail Georgiadis-ope.gr



© Rafail Georgiadis-ope.gr





© Rafail Georgiadis-ope.gr



© Rafail Georgiadis-ope.gr



© Rafail Georgiadis-ope.gr



© Rafail Georgiadis-ope.gr