

Εκκλησία Κύπρου: Πρώτη τακτική συνεδρία της Ιεράς Συνόδου για το 2024 - Εφιστά την προσοχή σχετικά με τον Σάββα Λαυριώτη

/ [Γενικά Θέματα](#) / [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#) / [Εκκλησία](#)



Η Ιερά Σύνοδος της [Εκκλησίας της Κύπρου](#) συνήλθε χθες, Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2024, στην πρώτη τακτική του έτους συνεδρία, υπό την προεδρία του Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Γεωργίου. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η ενημέρωση εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας της Κύπρου για το μάθημα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης.

Η Ιεράς Σύνοδος εξέδωσε ακόμη ανακοίνωση σχετικά με τη δράση δήθεν «Αγιορείτη Γέροντα Σάββα Λαυριώτη», πρώην μοναχό του Αγίου Όρους. “Επισημαίνουμε πως ο εν λόγω ρασοφόρος ΔΕΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΑΦΟΥ ΟΥΔΕΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΜΝΗΜΟΝΕΥΕΙ, και η δράση του στην Κύπρο δεν είναι μόνο εκκλησιαστικά αλλά και εθνικά επικίνδυνη”, καταλήγει η ανακοίνωση.

Σύμφωνα με το ανακοινωθέν η Ιερά Σύνοδος εργάσθηκε ως εξής:

1) Κατατέθηκαν οι εκθέσεις των Αρχιερέων για τη συμμετοχή τους στους διεκκλησιαστικούς και διαθρησκευτικούς διαλόγους. Οι εκθέσεις θα μελετηθούν από τα μέλη της Ιεράς Συνόδου, τα οποία θα καταθέσουν και τις απόψεις τους.

2) Επεκύρωσε την υπό του Εξαμελούς Συνοδικού Δικαστηρίου **επιβληθείσαν εις τον τέως ιερέα Πέτρο Χριστοδούλου**, εκ Παναγιάς Πάφου, ποινή της καθαιρέσεως εκ του ιερατικού αξιώματος και της επαναφοράς του εις τας τάξεις των λαϊκών, λόγω της εκ μέρους του μη αναγνώρισης οιασδήποτε εκκλησιαστικής αρχής.

3) Ενημερώθηκε από την Υπουργό Παιδείας και Υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Παιδείας, οι οποίοι είχαν προσκληθεί προς τούτο, διά το μάθημα της Σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα σχολεία. Στη συζήτηση που ακολούθησε, τονίσθηκε και πάλι, από τα μέλη της Ιεράς Συνόδου, ότι γίνεται κατανοητό το γεγονός ότι τα παιδιά έχουν πρόσβαση σήμερα σε πολλές πηγές (διαδίκτυο κ.λπ), απ' όπου είναι δυνατόν να λαμβάνουν λανθασμένες πληροφορίες για το θέμα αυτό και, ως εκ τούτου, χρειάζεται μία υπεύθυνη πληροφόρησή τους. Ετονίσθη, όμως, ότι θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ηλικία των παιδιών σε κάθε στάδιο πληροφόρησης, τα χρηστά ήθη της κοινωνίας, και της πατρίδας μας, οι εισηγήσεις των γονέων και όπως αποκλεισθούν από το μάθημα και το σχολείο μη εκπαιδευτικοί. Με την κ. Υπουργό συζητήθηκε και το γενικότερο θέμα της Παιδείας μας, των επιπέδων και των επιδιώξεών της. Υποβλήθηκαν ερωτήσεις και εισηγήσεις στις οποίες, η κ. Υπουργός, έδωσε απαντήσεις και ανέλυσε τους προγραμματισμούς του Υπουργείου.

Ανακοίνωση σχετικά με τον Σάββα Λαυριώτη

Η Ιερά Σύνοδος της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Κύπρου εφιστά την προσοχή του χριστεπωνύμου πληρώματός της και το προτρέπει να αποφεύγει κάθε σχέση με τον δήθεν «Αγιορείτη Γέροντα Σάββα Λαυριώτη», πρώην μοναχό του Αγίου Όρους, ο οποίος έχει αποβληθεί από την Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας Αγίου Όρους όπου εμόναζε, καθ' όσον είχε θέσει τον εαυτό του εκτός της Εκκλησίας, ερχόμενος σε αντίθεση με τον Καθηγούμενο της Μονής και με ολόκληρη την αδελφότητα.

“Μετά την αποπομπή του εξ Αγίου Όρους ο ως άνω εξακολουθεί να χρησιμοποιεί καταχρηστικά τον τίτλο του «Αγιορείτη» και «Λαυριώτη» μοναχού, και περιοδεύει κηρύττοντας την ανυπακοή στην Εκκλησία και την απομάκρυνση από αυτήν.

Επισημαίνουμε πως ο εν λόγω ρασοφόρος ΔΕΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΑΦΟΥ ΟΥΔΕΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΜΝΗΜΟΝΕΥΕΙ, και η δράση του στην Κύπρο δεν είναι μόνο εκκλησιαστικά αλλά και εθνικά επικίνδυνη”, αναφέρει.



ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
THE HOLY SYNOD OF THE CHURCH OF CYPRUS

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ιερά Σύνοδος της Αγιοτάτης Εκκλησίας της Κύπρου εφιστά την προσοχή του χριστεπωνύμου πληρώματός της και το προτρέπει να αποφεύγει κάθε σχέση με τον δήθεν «Αγιορείτη Γέροντα Σάββα Λαυριώτη», πρώην μοναχό του Αγίου Όρους, ο οποίος έχει αποβληθεί από την Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας Αγίου Όρους όπου εμόναζε, καθ' όσον είχε θέσει τον εαυτό του εκτός της Εκκλησίας, ερχόμενος σε αντίθεση με τον Καθηγούμενο της Μονής και με ολόκληρη την αδελφότητα.

Μετά την αποπομπή του εξ Αγίου Όρους ο ως άνω εξακολουθεί να χρησιμοποιεί καταχρηστικά τον τίτλο του «Αγιορείτη» και «Λαυριώτη» μοναχού, και περιοδεύει κηρύττοντας την ανυπακοή στην Εκκλησία και την απομάκρυνση από αυτήν.

Επισημαίνουμε πως ο εν λόγω ρασοφόρος ΔΕΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΑΦΟΥ ΟΥΔΕΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΜΝΗΜΟΝΕΥΕΙ, και η δράση του στην Κύπρο δεν είναι μόνο εκκλησιαστικά αλλά και εθνικά επικίνδυνη.

Εκ της Ιεράς Συνόδου τής Εκκλησίας της Κύπρου



Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου,
12 Φεβρουαρίου 2024