

Στον Βόλο ο Σταυρός του Μεγάλου Κωνσταντίνου - Στις 14 Δεκεμβρίου στον Μητροπολιτικό Ναό

[/ Γενικά Θέματα](#) / [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#) / [Ημερολόγιο Εκδηλώσεων](#) / [Προσκυνήματα-Οδοιπορικά-Τουρισμός](#)

ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΛΟΥ

Ο Βόλος
υποδέχεται τον

σταυρό
του ΜΕΓΑΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

από την **ΙΕΡΑ ΜΕΓΙΣΤΗ
ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ**

Η Τοπική Εκκλησία του Βόλου ετοιμάζεται να βιώσει μία ακόμα Αγιοπνευματική εμπειρία και να καταγράψει ένα ακόμα σπουδαίο γεγονός στην σύγχρονη ιστορία της, λίγο πριν ανοίξει ο κύκλος των εορτών του Αγίου Δωδεκαημέρου. Πρόκειται για την ευλογητή έλευση του Σταυρού του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ο οποίος κατασκευάστηκε με διαταγή του πρώτου Αυτοκράτορος του Γένους, μετά από Θεϊκή οπτασία, όταν, στις 28 Οκτωβρίου 312μ.Χ. αξιώθηκε να δει στον ουρανό, δί' αστέρων σχηματιζόμενο, το σχήμα του Σταυρού, με την προτροπή «*Εν τούτω νίκα*», προ της νικηφόρου μάχης του κατά του Μαξεντίου. Έκτοτε, ο Σταυρός αυτός έγινε το λάβαρο του Βυζαντινού Στρατού και ιερό

σύμβολο του Γένους.

Κατά την παράδοση, διασώζεται στον Αγιώνυνον Όρος και ίσταται, από αιώνων πολλών, στην κορυφή της Αγίας Τραπέζης του **Καθολικού της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου**. Αντίγραφο του ιστορικού αυτού ιερού συμβόλου, το οποίο στο κέντρο του φέρει τεμάχιο Τιμίου Ξύλου του Σταυρού του Κυρίου μας και παραπέμπει ευθέως στις απαρχές του Γένους, θα κομίσει, θα δωρίσει στην Τοπική Εκκλησία και θα ενθρονίσει στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βόλου ο Καθηγούμενος της Μονής, Πανοσιολογιώτατος **Αρχιμανδρίτης Εφραίμ Βατοπαιδινός**, το εσπέρας της Πέμπτης 14 Δεκεμβρίου 2023.

Ο Γέροντας Εφραίμ ανταποκρίθηκε σε παλαιό αίτημα του Ναού, το οποίο επικαιροποιήθηκε επ' εσχάτων και έτυχε της πατρικής ευλογίας του Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Ιγνατίου, ο οποίος δι' επισήμου εγγράφου αιτήθηκε την έλευση του Σταυρού. Το ιερότατο σέβασμα θα παραμείνει εσαεί στον Μητροπολιτικό μας Ναό, ώστε να τιμάται και προσκυνείται υπό του Ιερού Κλήρου και του ευσεβούς λαού της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

Η Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος και Αλμυρού στην ανακοίνωσή της τονίζει:

Ενα τέτοιο ιστορικό γεγονός πρέπει να τύχει της δέουσας τιμητικής υποδοχής από τον Ιερό Κλήρο και τον ευσεβή λαό της Τοπικής μας Εκκλησίας, προκειμένου να εκφραστεί και διά του τρόπου αυτού η ευγνωμοσύνη μας προς τον Πανάγαθο Θεό για την μέγιστη αυτή ευλογία και οι ολόθυμες ευχαριστίες μας προς τον Καθηγούμενο της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου, για τις πολλαπλές ευεργεσίες του προς την Τοπική μας Εκκλησία, επί σειρά ετών. Διά τούτο, η Ιερά Μητρόπολή μας καλεί όλους, μετά πόθου και ζήλου ιερού και μεγάλου, στην υποδοχή του ιερού αυτού σεβάσματος, η οποία θα πραγματοποιηθεί κατά το ακόλουθο πρόγραμμα:

5.30 μ.μ. Επίσημη Υποδοχή Σταυρού του Μεγάλου Κωνσταντίνου στην διασταύρωση των οδών Δημητριάδος και Αγίου Νικολάου (έμπροσθεν του καταστήματος των ΕΛΤΑ), υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Ιγνατίου, επικεφαλής του Ιερού Κλήρου, των Αρχών και του λαού και λιτάνευση αυτού.

Ενθρόνιση του Σταυρού στο κέντρο του Ιερού Μητροπολιτικού μας Ναού και τέλεση του Μεγάλου Αρχιερατικού Εσπερινού.

8.30 μ.μ. Ιερά Αγρυπνία.

ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΛΟΥ

Ο Βόλος
υποδέχεται τον
σταυρό
του ΜΕΓΑΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ



ΠΕΜΠΤΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023



από την **ΙΕΡΑ ΜΕΓΙΣΤΗ**
ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ



- ❖ **5.30 μ.μ. Υποδοχή** Σταυρού Μεγάλου Κωνσταντίνου στη διασταύρωση των οδών Δημητριάδος & Αγίου Νικολάου (έμπροσθεν καταστήματος ΕΛΤΑ), υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Ιγνατίου.
- ❖ **Λιτάνευση** Σταυρού προς τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου
- ❖ **Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός**, χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Ιγνατίου

σε 8.30 μ.μ. ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ σε

- ❖ Το ιερότατο κειμήλιο θα κομίσει στην πόλη μας και θα διώξει στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βόλου, ο Πανοσιολογιώτατος Καθηγούμενος της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοκαϊδίου Αγίου Όρους, Αρχιμανδρίτης Εφραίμ.