

## Η αγιοκατάταξη της Οσίας Γαβριηλίας μια απάντηση στους διχαστές της Εκκλησίας

/ [Γενικά Θέματα](#)



- Γράφει ο Επίσκοπος Μπουκόμπας [και Δυτικής Τανζανίας κ. Χρυσόστομος.](#)

Τά τελευταία χρόνια έχουμε γίνει μάρτυρες πολλών διχασμών μέσα στην Έκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ἐπισήμων καὶ ἀνεπισήμων, ἐν ἐνεργείᾳ καὶ ἐν δυνάμει.

Βασικὴ ἀφορμὴ τοῦ διχασμοῦ παλαιότερα ἦταν ὁ Οἰκουμενισμὸς καὶ τελευταία ἡ ἀντιμετώπιση τοῦ κορονοϊοῦ. Αὐτὴ διχασμοῦ ἓνα μὴ θεολογικὸ ζήτημα. Ἀπὸ αὐτὴ τὴν τελευταία δοκιμασία βγήκαμε ἐν δυνάμει διχασμένοι οἱ Ὁρθόδοξοι στὴν Ἑλλάδα. Διχασμένοι Ἱεράρχες μὲ κάποιους πνευματικούς. Διχασμένοι Ἱεράρχες μὲ κάποιους μοναχοὺς. Ὑπάρχει καὶ μεγάλος ἀριθμὸς ἀγωνιζομένων χριστιανῶν ποὺ ἀκολουθοῦν πλανημένους πνευματικούς καὶ μοναχοὺς .

Ὅλοι αὐτοὶ ἔχουν μὴ βασικὴ πνευματικὴ ἀρρώστια. Πιστεύουν, ὅτι

είναι σωτήρες τῆς Ἐκκλησίας, ὑποκαθιστῶντας τόν ἕνα καί Μοναδικό Σωτήρα τῆς Ἐκκλησίας, τῶν χριστιανῶν καί ὅλου τοῦ κόσμου, τόν Θεάνθρωπο Κύριο Ἰησοῦ Χριστοῦ. Καί ἀμφισβητοῦν καί ὑποτιμοῦν τήν Ἱερωσύνη καί τήν Ἀρχιερωσύνη.

Παλαιότερα ἡ τάση ἱεροκατηγορίας, ἀμφισβήτησης τῶν Ἱεραρχῶν καί τάση ἀπόσχισης ἦταν μέλη κάποιων Χριστιανικῶν Ὄργανώσεων. Σήμερα ἡ τάση αὐτή προέρχεται ἀπό κάποιους μοναστηριακούς καί φανατικούς χώρους.

Βλέπουμε, δηλαδή, ὅτι ὑπάρχει μιά ἀνυπακοή, ἀνταρσία καί ἀπειθαρχία μέσα στό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας ἀπό ἀξιόλογο δυναμικό. Ἀποτελοῦν μιά μεγάλη ὁμάδα Μοναχοί, πνευματικοί καί ἐκκλησιαζόμενοι χριστιανοί πού ἔχουν ζῆλο «οὐκατ' ἐπίγνωσιν». Ἔχουν προσκολληθεῖ στους φουνταμενταλιστές καί κάποιοι Μητροπολίτες σέ Ἑλλάδα καί Κύπρο.

[Διαβάστε περισσότερα στο ore.gr](http://ore.gr)