

Μεσανατολικό αδιέξοδο: Κανένα βήμα μπροστά για την Ειρήνη

[/ Γενικά Θέματα](#)



Στο πεδίο της μάχης και στο τραπέζι των συζητήσεων για μια λύση στο Παλαιστινιακό , όλα δείχνουν ότι το Ισραήλ προσπαθεί να κερδίσει χρόνο για να ολοκληρώσει τις επιχειρήσεις του μέσα στην Γάζα ενώ η πραγματικότητα είναι ότι καμία ουσιαστική διεθνής πίεση δεν υπάρχει για τον τερματισμό του πολέμου.

Ανάλυση Μαρία Γιαχνάκη

Πέρα μάλιστα από το αποτέλεσμα του πολέμου το οποίο σε ανθρωπιστικό επίπεδο, θα είναι ντροπιαστικό για την ανθρωπότητα, υπάρχει και το μεγάλο θέμα που απασχολεί τον αραβικό κόσμο για το τι μέλει γενέσθαι μετά τον τερματισμό του, τί θέση θα έχει πάρει η Αμερική και πώς θα διαχειριστεί το Ισραήλ την επόμενη μέρα.

Όσο πάντως ο ισραηλινός στρατός ετοιμάζεται, για την πιο επίφοβη φάση της επιχείρησης, μέσα στην πόλη της Γάζας δεν μπορεί νομίζω κανείς να ελπίζει σε μια ουσιαστική βοήθεια της Αμερικής διότι αν δεν έχει καταφέρει να πείσει το Ισραήλ, ένα μήνα τώρα για μια ανθρωπιστική εκχειρία 24 ωρών, πώς θα το πείσει να διώξει εκατοντάδες χιλιάδες Εβραίους εποίκους από τη Δυτική Όχθη και να επιστρέψει την ανατολική Ιερουσαλήμ στους Παλαιστίνιους ;

Όσο πάντως Ισραήλ και ΗΠΑ συζητούν για τη μετά Χαμάς εποχή, τόσο πιο χλιαρή

φαίνεται η διεθνής πίεση για άμεση κατάπαυση του πυρός

Κάπου εδώ απαντήσεις σε διπλωματικά ερωτήματα έρχεται να δώσει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ο οποίος φαίνεται να έχει άλλη και παγειωμένη γνώμη.

Σε συνέντευξή που έδωσε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC ξεκαθάρισε τις προθέσεις του, ότι «το Ισραήλ προτίθεται να έχει την γενική ευθύνη για την ασφάλεια στη Λωρίδα της Γάζας εφ εξής.

Μια σειρά από σενάρια τώρα πέφτουν στο τραπέζι την ώρα που η διεθνής κοινότητα τελικά αποδείχθηκε λιγότερη των περιστάσεων και αδύναμη να πάρει μέρος στις ουσιαστικές διαπραγματεύσεις.

Το ένα σενάριο λέει βίαιος εκτοπισμός των Παλαιστινίων από τη Γάζα από την οποία αποχώρησε το 2005.

Η προσάρτηση όμως της Γάζας, όπως θα ήθελαν οι ακροδεξιοί θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα με αραβικά κράτη που ως τώρα είχαν μια ζυγισμένη σχέση με το Ισραήλ.

Κάπου εδώ η Ουάσιγκτον έδωσε ένα χρώμα στις παρεμβάσεις της, η οποία αρκέστηκε στην δήλωση ότι

οι Παλαιστίνιοι πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της λήψης αυτών των αποφάσεων, η Γάζα είναι παλαιστινιακό έδαφος και θα παραμείνει παλαιστινιακό έδαφος.

Το άλλο σενάριο που συζητείται ωστόσο ,είναι να συμβεί ότι συμβαίνει τώρα και στη Δυτική όχθη δηλαδή να αναλάβει η παλαιστινιακή αρχή τη διοίκηση της Λωρίδας, η οποία θα συνεργάζεται στο πεδίο της ασφάλειας με το Ισραήλ.

Όμως σε αυτό το σχέδιο που ανακοινώθηκε δια στόματος του πρωθυπουργού της Παλαιστίνης Μοχάμεντ Στάγεχ έχει απορριφθεί κατηγορηματικά αυτή η εκδοχή.

Εντωμεταξύ ο πρόεδρος της παλαιστινιακής ηγεσίας Μαχμούτ Αμπάς, δήλωσε στους Αμερικανούς ότι θα μπορούσε να αναλάβει τη Γάζα με την προϋπόθεση να κινηθεί η διαδικασία για την δημιουργία ανεξάρτητου κράτους.

Η συζήτηση για την επόμενη ημέρα προϋποθέτει ότι η Χαμάς θα εκμηδενιστεί από τον ισραηλινό στρατό, πράγμα μάλλον δύσκολο διότι ακόμη κι αν η Χαμάς εξαφανιστεί από τη Γάζα, οι υπόλοιπες εξτρεμιστικές δυνάμεις με τις οποίες συνδέεται θα αναλάβουν ρόλο σε κάθε περίπτωση, γεγονός που θα επιβεβαιώσει αυτό που όλοι οι αναλυτές υποστηρίζουν ότι δηλαδή οι επιθέσεις αυτές θα γεννήσουν άλλες οργανώσεις.

briefingnews.gr