

18 Σεπτεμβρίου 2023

# Το τρόπαιο νίκης για την κατάκτηση της Αληθινής Ζωής

[/ Γενικά Θέματα](#) / [Εκκλησία](#)



Γράφει ο Ηγούμενος της Μονής Μαχαιρά και Επίσκοπος Λήδρας Επιφάνιος

«Στην Αγία Γραφή και συγκεκριμένα στους Ψαλμούς σημειώνεται, “λίθον ὄν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας”. Παραλλάσσοντας λίγο τὸν πιο πάνω στίχο τοῦ Ψαλτηρίου μπορούμε με ευχέρεια να πούμε και, “ξύλον ὄν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες τούτο ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας” • και το λέμε αὐτό διότι, διασώζεται στην παράδοση ἕνα πολύ σημαντικό γεγονός. Ὄταν ἡ δυσωδία τῆς αμαρτίας τῶν κατοίκων στα Σόδομα και Γόμορρα ἀνέβηκε στον Θεό, ὁ Θεός κατέβηκε για να ἐξετάσει τὴν υπόθεση. Πρῶτα ἐπισκέφθηκε τὸν Ἀβραάμ και ἀκολούθως, προτοῦ ἐπισκεφθεῖ τὸν Ἄωτ, τα τρία πρόσωπα ἐπηξαν τις ράβδους τους στην γῆ. Μετά τὴν καταστροφή τῶν Σοδόμων και Γομμόρων, ὁ Ἄωτ ἐπισκέφθηκε τὸν συγγενή του Ἀβραάμ και τοῦ ἀνάφερε τὴν αμαρτία του. Ὁ Ἀβραάμ τοῦ εἶπε να ποτίζει τις τρεις ράβδους και ἀν βλαστήσουν τότε αὐτό θα εἶναι τὸ σημάδι ὅτι ὁ Θεός τοῦ συγχώρησε τὴν αμαρτία. Ὁ Ἄωτ καθημερινά ποτίζει τις ράβδους και μετά παρέλευση καιροῦ αὐτές ἐξήνθησαν • προϊόντως τοῦ χρόνου ἐνώθηκαν και ἀπετέλεσαν ἕνα δέντρο τρισύνθετο ἀπὸ πεύκο, κυπαρίσσι και κέδρο. Το τρισύνθετο αὐτό ξύλο το ἐκοψαν οἱ Ἑβραῖοι ὅταν θα κατασκεύαζαν τὸν ναό του Σολομώντα για να το χρησιμοποιήσουν. Προσπάθησαν ἐπανεπιλημμένως να το ταιριάξουν κάπου, ἀλλά, ἀλλοτε ἦταν κοντό και ἀλλοτε μακρύ, γι’ αὐτό το παράτησαν ως καταραμένο και το ἐκρυσαν βαθιά μέσα στις ἀποθήκες. Ὄταν θα σταύρωναν τὸν Κύριο τῆς Δόξης, θυμήθηκαν τὸ καταραμένο ξύλο. Το ἐβγάλαν ἀπὸ τις ἀποθήκες και το χρησιμοποίησαν στην κατάλληλη γι’ αὐτοὺς περίσταση, για να σταυρώσουν τὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό • το κατ’ ἄνθρωπον καταραμένο ξύλο, στον κατ’ αὐτοὺς καταραμένον ἄνθρωπο. Ω! Πόση εἶναι ἡ ἄκρα ταπείνωση του Θεοῦ !!! • ὄχι μόνο ἐκουσίως δέχτηκε να σταυρωθεῖ στο καταραμένο ξύλο ἀλλά και ἀνέχτηκε να τὸν ἀποκαλοῦν οἱ καταραμένοι, δηλαδή οἱ ἄνθρωποι λόγω τῆς ἀποστασίας τους ἀπ’ Αὐτόν, καταραμένο, ὅπως λέει και ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, Αὐτός ἐγινε για μᾶς κατάρα για να μᾶς ἀπαλλάξει ἀπὸ τὴν κατάρα τῆς ἀποστασίας (βλ. Γαλάτας γ’, 13). Και αὐτό το τελευταίο ἀποκαλύπτει τὴν τεράστια ἀγάπη του προς τὸν καταραμένο δια τῆς αμαρτίας ἄνθρωπο. Με το να σταυρωθεῖ στο καταραμένο ξύλο ὁ Κύριος τῆς Δόξης, το ἐξαγίασε και το παρέδωσε πίσω στην ἀνθρωπότητα ως ὄπλο κατὰ τοῦ πτερνυστοῦ, καθιστώντας το ἀπαραίτητο και ἐκ τῶν ὧν οὐκ ἀνευ στην κατὰ τοῦ παμπονήρου μάχη. Ως ἐκ τούτου ἀνετα και ἀνεπιφύλακτα μπορούμε να πούμε ὅτι “ξύλον ὄν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες τούτο ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας” τῆς ἀρετῆς και τῆς πνευματικῆς ζωῆς. Αὐτό λοιπόν ἀς ἔχουμε ως ὄπλο, ως καύχημα και ως τρόπαιο νίκης για τὴν κατάκτηση τῆς Ἀληθινῆς Ζωῆς και τὴν ἀτέλευτη διαμονή στην αἰωνιότητα. Ἀμήν.»

[apantaortodoxias.blogspot.com](http://apantaortodoxias.blogspot.com)