

“Βουρλιώτισσα”: Ιστορική ηχογράφηση έτους 1930

[Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός / Εκκλησιαστικοί Ύμνοι, Μουσική, Τραγούδια και Χοροί / Πολυμέσα - Multimedia](#)



Η σπάνια και ιστορική αυτή ερμηνεία σε δίσκο 78 στροφών, της οποίας μοναδικός κάτοχος είναι ο ερευνητής της διαχρονικής ελληνικής μουσικής δισκογραφίας και συγγραφέας Ηλίας Μπαρούνης, συμπεριελήφθη μαζί με άλλες 23 ιστορικές δισκογραφικές καταγραφές, στο cd που συνοδεύει το βιβλίο «ΜΝΗΜΕΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ», έκδοσης έτους 2022 του Ναυτικού Μουσείου Οινουσσών. Συγγραφείς του εν λόγω βιβλίου είναι ο Ηλίας ο Μπαρούνης και η κα Δώρα Μαγγανά.

Επιπλέον, όλες οι ενσωματωμένες στο cd σπάνιες μουσικές καταγραφές, προέρχονται από δίσκους του αρχείου του ζεύγους Σκευούλας Τσελέκου και Ηλία Μπαρούνη.



Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ανωτέρω βιβλίο, πρόκειται για συγκλονιστικό και σπάνιο τραγούδι (ο μοναδικός δίσκος που έχει βρεθεί μέχρι τώρα), τραγουδισμένο από τον Σμυρνιό Γιώργο Βιδάλη και τον Βουρλιώτη Κώστα Θωμαΐδη, ο οποίος ήταν και ψάλτης.



Τα Βουρλά ήταν πόλη της χερσονήσου της Ερυθραίας. Αριθμούσε 30.000 κατοίκους, εκ των οποίων οι 25.000 ήσαν Έλληνες, έποικοι κυρίως από την Πελοπόννησο και τα νησιά. Τον Αύγουστο του έτους 1922 οι κάτοικοι των Βουρλών, του Σεβδίκιοϊ και του Μπουρνόβα, πήραν την απόφαση να αντισταθούν οι ίδιοι στους Τούρκους. Στην αντίσταση αυτή και στο όνειρο των προσφύγων να επιστρέψουν στα πάτρια εδάφη τους, αναφέρεται το συγκεκριμένο τραγούδι.

Στίχοι του τραγουδιού:

Βουρλιώτισσα τα μάτια σου όταν ανοιγοκλ(ι)ούνε,
 Βουρλιώτισσα τα μάτια σου όταν ανοιγοκλ(ι)ούνε,
 για τα καημένα τα Βουρλά θαρρώ πως μου μιλούνε,
 για τα καημένα τα Βουρλά θαρρώ πως μου μιλούνε!
 Ωπα! Γεια σας αθάνατα Βουρλά!

Βουρλιώτισσα τα μάτια σου αστράφτουν σα διαμάντια,
 Βουρλιώτισσα τα μάτια σου αστράφτουν σα διαμάντια,
 και τις σκληρότερες καρδιές τις κάνουνε κομμάτια,
 και τις σκληρότερες καρδιές τις κάνουνε κομμάτια!

Στης Βουρλιωτίνας τη ψυχή είναι ζωγραφισμένα,
 στης Βουρλιωτίνας τη ψυχή είναι ζωγραφισμένα,
 η Παναγιά και τα Βουρλά στο αίμα βουτη(γ)μένα,
 η Παναγιά και τα Βουρλά στο αίμα βουτη(γ)μένα!
 Γεια σας Βουρλιώτες παλληκάρια!

Της Βουρλιωτίτσας η ψυχή είναι γεμάτη ελπίδα,
 της Βουρλιωτίτσας η ψυχή είναι γεμάτη ελπίδα,
 είτε αργά ή γρήγορα θα πάμε στη πατρίδα,
 είτε αργά ή γρήγορα θα πάμε στη πατρίδα!
 Έννοια σας παιδιά και θα πάμε!



Της Βουρλιωτίνας η καρδιά είναι λεονταρίσια,
της Βουρλιωτίνας η καρδιά είναι λεονταρίσια,
το μπόϊ κ' η πορπατησιά είναι παλληκαρίσια,
το μπόϊ κ' η πορπατησιά είναι παλληκαρίσια!
Γεια σου Βουρλιωτίτσα λεβέντισσα!
Γεια σας Βουρλιώτες πρωτοπαλλήκαρα!

Βουρλιώτισσα σε γέννησαν τίγρεις και λεοντάρια,
Βουρλιώτισσα σε γέννησαν τίγρεις και λεοντάρια,
Γι' αυτό για πάντα θα γεννάς αντάρτες παλληκάρια,
γι' αυτό για πάντα θα γεννάς αντάρτες παλληκάρια!

Τον χάρτη της Ερυθραίας Μικράς Ασίας και της φωτογραφίας έτους 1921 στην πλατεία των Βουρλών, παραχώρησαν στον δημιουργό του βίντεο Δημήτρη Θωμαδάκη η διοίκηση του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών (ΚΜΣ)

Πηγή: thesstoday.gr