

## Ανοιχτή πληγή οι αγνοούμενοι της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο

/ [Αφιέρωμα](#) / [Ιστορία](#), [Αρχαιολογία](#), [Παλαιογραφία](#), [Στρατιωτικά & Εθνικά θέματα](#)



Οι «λίστες του πόνου» που ταλανίζουν τους συγγενείς των αγνοουμένων και η δικαίωση των νεκρών

Του Τάσου Κ. Κοντογιαννίδη

Μπαίνουμε στο 50ό έτος από την μεγάλη τραγωδία της Κύπρου το 1974, και οι πληγές, εξ αιτίας της τουρκικής αδιαλλαξίας και των συμφερόντων των μεγάλων δυνάμεων, παραμένουν ανοιχτές, αφού δεν έχουν διάθεση να τις κλείσουν.

Στην πρόσφατη επίσκεψη του υφυπουργού Εθνικής Αμύνης Νίκου Χαρδαλιά που παρέστη στις εκδηλώσεις στην Λευκωσία με τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη και πολλών άλλων επισήμων στην 50η μαύρη επέτειο της κυπριακής τραγωδίας με την εισβολή του Τούρκων με τις εκατοντάδες νεκρούς, τους αγνοούμενους και την διχοτόμηση της νήσου. Στην εκδήλωση παρέστησαν

συγγενείς θυμάτων αλλά και αγνοουμένων από την Κύπρο και από την Ελλάδα και στην ομιλία του ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε τα εξής:

«Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τους αγνοούμενους αγωνιστές που υπερασπίστηκαν με γενναιότητα και σθένος τα υπέρτατα αγαθά της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας του κυπριακού Ελληνισμού, γεγονός που συνιστά μεγάλη εθνική και ηθική εκκρεμότητα, την οποία οφείλουμε να αποκαταστήσουμε το συντομότερο δυνατό».



Έλληνες αιχμάλωτοι στα χέρια των Τούρκων που τους εξόντωσαν

Αυτό το θέμα ταλανίζει πολλές οικογένειες αγνοουμένων αγωνιστών Ελλήνων και Κυρίων. Είναι από τις πληγές της τουρκικής θηριωδίας, που οι συγγενείς τους, ενώ τα πρώτα χρόνια είχαν κάποια ελπίδα για την ανεύρεση τους, αφού πολλοί είχαν οδηγηθεί στην Τουρκία, με την πάροδο όμως των χρόνων εξανεμίστηκε και στήριξαν πλέον νέες ελπίδες ανεύρεσης τους, με δηλαδή, στους ομαδικούς τάφους των εγκληματιών εκείνων, που τους ντουφέκιζαν και τους έριχναν σε λάκκους που σκέπαζαν μετά με τις μπουλντόζες...

Άκουγα δυο γνωστές μου γυναίκες, τη Μαρία, σύζυγο αγνοουμένου αντισυνταγματάρχη και την Ελένη, αδελφή αγνοουμένου στρατιώτη, να μου λένε, «δεν ξέρουμε την τύχη τους... Δεν ξέρουμε πού είναι!!! Ανάβουμε κανδήλια υποθέτοντας ότι είναι νεκροί!...» Αυτό το μαράζι, σαράντα χρόνια τώρα τους σκοτώνει! Πολλοί γονείς αγνοουμένων στρατιωτών έφυγαν από τη ζωή, με το

σκληρό ερώτημα στην ψυχή και στα χείλη τους: «τι έγιναν τα παλικάρια μας;».

Επιτέλους να λήξει η «ομηρία» της αγωνίας τους που κρατά 40 χρόνια αυτούς τους ανθρώπους, που στην αρχή περίμεναν να βρεθούν οι δικοί τους και μετά να βρουν τα οστά τους!...



Πάυλος Κουρούπης, αντ/ρχης, αγνοούμενος

## Η λίστα των 70 αγνοουμένων

Αντισυνταγματάρχες: Παύλος Κουρούπης Στυλιανός Καλμπουρτζής, ταγματάρχης: Κων/νος Τσιάκας, λοχαγός: Αναστάσιος Χατζηαυγουστίδης, υπολοχαγοί: Νικόλαος Κατούντας, Γεώργιος Παπαλαμπρίδης, ανθυπολοχαγός: Σταύρος Μπιτσάκης, ανθυπασπιστές: Κων/νος Κέντρας Βασίλειος Παπαλάμπρου, αρχιλοχίες: Σωτήριος Σταύρου, Νικόλαος Γιαννακόπουλος Λοχίας: Γρηγόριος Ραχωβίτσας, στρατεύσιμοι, σύνολο 59: λοχίες: Βάης Ιάκωβος, Γλαρέντζος Χαράλαμπος, Ιγνατιάδης Ιωάννης, Κρητικός Νικόλαος, Κουκουλάρης Χρήστος, Οικονόμου Ηλίας, Παυλούδης Παύλος, Χαιρετάκης Μιχαήλ, Χαραλαμπίδης Θεόδωρος, Χαμουργιωτάκης Γεώργιος. Δεκανείς: Αθανασόπουλος Δημήτριος, Γιαννακάκης Μηνάς, Γρίβας Χρήστος, Θανόπουλος Δημήτριος, Λούρμπας Δημήτριος, Μοναχός Βασίλειος, Μουρίκης Αθανάσιος, Νικητόπουλος Λάμπρος, Ξένος Θεόδωρος, Τσόνης Ηλίας, Στρατιώτες: Γεωρ. Αναλυτής, Ελευθ. Ανδριτσόπουλος, Δημ. Ανεμάς, Ελευθ. Ανθής, Σπυρ. Αυλωνίτης, Δημ. Βελώνας, Σπυρ. Γεροντής, Δημ. Δεδεβέσης, Ευάγγ. Ζαχαρέας, Γεωρ. Ζερβομανώλης, Παν. Ηλιόπουλος, Αθ. Καραγεώργου, Χαρ. Καραγκούνης, Θεοχ. Κατρακάκης, Αναστ. Κρατημένος, Στέφ. Κουτρούλης, Ιω. Κωνσταντακόπουλος, Ευάγγ. Κωνσταντίνου, Θωμάς Λύγγου, Ασημάκης Μπουρέκας, Κων. Μπροδήμος, Ιω. Ξυδιάς Ιω. Παπαδόπουλος, Αθαν. Παπατσάνης, Κων. Παφιώλης, Σερ. Ρούσης, Αργ. Σίννης, Δημ. Σκουρλής, Βασ. Σμυρλής, Κων. Σούρλας, Ανδρέας Σταθόπουλος, Κων. Σταματόπουλος, Βασ., Τριάντης, Μανούσος Τριανταφυλλίδης, Κων. Τσιτιρίδης, Νικ. Χατζησταυρής, Προκ. Χουντάλας. Εθελοντής: Θεόδωρος Παντιώρας.



Χρήστος Γρίβας, στρατιώτης, αγνοούμενος



Δημήτριος Τσουκνίδας, λοχαγός,  
αγνοούμενος



Γεώργιος Μπούτος, αντ/ρχης, νεκρός

#### Η λίστα των 85 νεκρών - αθανάτων

Αντισυνταγματάρχες: Γεώργιος Μπούτος, Εμμανουήλ Χατζηδάκης, ταγματάρχες: Γεώργιος Κατσάνης, Ανδρέας Μουζάκης, λοχαγοί: Βασίλειος Σταμπουλής, Σωτήριος Σταυριανάκος, υπολοχαγοί: Σωτήριος Τσιάνος, Δημήτριος Τσουκνίδας, ανθυπολοχαγοί: Αλέξανδρος Ζάρας, Δημήτριος Τσακμιράνης, ανθυπασπιστής: Ευάγγελος Κατσάνος, λοχίες: Κων/νος Κόκος, Κων/νος Κούρλιος Γεώργιος Μπινάκης, Χρήστος Σκαρμπαδώνης, Αθανάσιος Φωτόπουλος. Στρατεύσιμοι Λοχίες: Νικ. Αθανασίου, Κων. Αντωνόπουλος, Θεμ. Ελευθερόπουλος, Χρ. Ζάρκος, Εμμ. Ζαχαράτος, Νικ. Καβροχωριανάς, Παν. Μπαγιώργος, Γεώρ. Προδρομίδης Αθ. Σέτσος, Στέφ. Τσιλιβάκης Βασ. Τσιπινιάς. Δημ. Δεκανείς: Γιαννέλος Χρ. Γκαβός, Στεφ. Κωστόπουλος-Ζάχος, Θεοφ. Λουκάκης, Γεώρ. Μαρτζάκης, Χρυσ. Μπαλομύτης, Αθ. Ξανθόπουλος, Ιω. Πολυζώης, Γεωρ. Ρούσης Γεωρ. Τερζίδης, Ευάγγ. Τσάκωνας, Αθ. Χριστόπουλος, Στρατιώτες: Βασιλ. Αθανασούλας, Ανδρ. Αναστασόπουλος, Μάρ. Βολακάκης, Αναστ. Γαλάνης Αλεξ. Γιάνναρος, Κοσμάς Γιαννακάκης, Στέφ. Γιαννακός, Παν. Γιαννόπουλος, Δημ. Γκούρος, Εμμ. Γραμματικάκης, Ηλ. Δαλαμάγκας, Χριστ. Δοϊτσίδης, Αντ. Ζησιμόπουλος, Κων. Ηλίας, Ιω. Ηλιόπουλος, Δημ. Καβρέντζος, Κων. Κατερός, Σωτ. Κασιμάτης, Παυλ. Κελέσης, Θωμάς Κουκούλης, Ηλ. Κουλιαντώνης, Σωτ. Κουρούνης, Χρ. Λίγδης, Σπ. Μανιάτης, Αιμ. Μόνιας, Κων. Μπαρώτας, Θεόδ. Μασούρος, Γεώρ. Νάκος, Λάμπρος Νικολάου, Σπ. Νομπέλης, Κων. Οικονομάκος, Βασ. Παναγιώτου, Παρσέχ Πιπεριάν, Στυλ. Πρινιονάκης, Γεωρ. Ροδόπουλος, Δημ. Σιμίτας, Δημ. Σιορώκος, Νικ.

Σκιαδαρέσης, Νικ. Τσιγγαρόπουλος, Νικ. Τσουκαλάς, Ηλίας Τούλης, Σωτ. Τσούρος,  
Κων. Χαλατζής  
Χρ. Χατζόπουλος Αλεξ. Χριστόπουλος. Εθελοντής: Διονύσιος Παλαιολόγος.

[enikos.gr](http://enikos.gr)