

30 Ιουλίου 2023

«Νέα Ενοριακή» 30 Ιουλίου - 6 Αυγούστου 2023

Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός / Κοινωνιολογικά (κοινωνική πρόνοια & οικογενειακά θέματα)



ΕΝΟΡΙΑΚΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Έτος Θ' - 30 ΙΟΥΛΙΟΥ - 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 - Άρ. Φύλλου 388

Σέ εμπιστεύομαι, θά τά καταφέρεις !

Ός γονείς, δέν είμαστε άπλώς παραδείγματα γιά τά παιδιά μας. Είμαστε πρότυπα. Διαποτίζουμε τό συνειδητό, τό ύποσυνειδητό, άκόμη καί τό τελευταίο κύτταρο τής σκέψης τους. Δέν υπερβάλλουν όσοι



ύποστηρίζουν πώς τά παιδιά μας είναι προέκταση του έαυτού μας. Ο δεσμός γονέων-παιδιών είναι φυσικός καί πανίσχυρος. Πολλοί χαρακτηρίζουν τήν σχέση των γονέων μέ τά παιδιά τους ως σχέση αγάπης, καί μάλιστα τής πιό φυσικής καί τής πιό άνιδιοτελοϋς αγάπης. Έχουν δικιο! Η σχέση αυτή εκφράζεται μέ άπέραντη τρυφερότητα, άυταπάρνηση καί πολλές φορές μέ όλοπρόθυμη άυτοθυσία. Δέν παύει, όμως, ή σχέση αυτή, ή σχέση του πατέρα καί τής μάνας μέ τά παιδιά νά έμπεριέχει καί σημάδια μιάς έξουσίας, πού δύσκολα διακρίνεται καί πού άκόμη πιό δύσκολα μπορεί κανείς νά άπαλλαγεί από αυτήν.

Η έξουσία αυτή δέν επιβάλλεται μέ τους συνηθισμένους τρόπους. Μπορεί νά

έφαρμόζεται μέ τήν έπιβολή οικογενειακών κανόνων ή μέ τή σιωπή των ματιών. Μπορεί νά άσκεΐται μέ ένα διαρκές κήρυγμα ή μέ χαμηλόφωνα καί κοφτά σχόλια. Η μεγάλη τής δύναμη όμως είναι ή ένοχή

καί ο τρόπος πού μόνον ένας γονιός ξέρει νά τή γεννάει. Η ένοχή είναι ή πιό ύπουλη καί ή πιό άνίκητη μορφή έξουσίας.

Η άπαλλαγή από αυτή τήν πολύμορφη έξουσία δέν μπορεί νά κερδηθεί από ένα παιδί. Άποτελεΐ δώρο πολύτιμο, πού μόνο ο γονιός μπορεί νά του χαρίσει. Είναι αυτή ή περίφημη εύχή αυτός ο άποχαιρετισμός του γονιοϋ σ' ένα ταξίδι προσωπικής ώριμανσης πού ξεκινά τό παιδί του, αυτή ή έμπιστοσύνη φωνάζει, ο,τι πιό ύπέροχο μπορεί νά πει ένας γονιός στό γιο ή τήν κόρη του:

«Στό καλό, σέ εμπιστεύομαι, θά τά καταφέρεις».

Άπό τό βιβλίο του Ηλία Λιαμή «ΔΥΟ ΣΤΑΛΕΣ ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΓΙΑ ΣΥΝΤΡΟΦΟΥΣ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ», εκδόσεις «Άρχονταρίκι»

**2 τόνοι τρόφιμα δόθηκαν στα Δέματα Αγάπης για το καλοκαίρι!
Ευχαριστούμε θερμά για τη συμπαράστασή σας...**



ΕΝΟΡΙΑΚΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Έτος Θ' - 30 ΙΟΥΛΙΟΥ - 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 - Άρ. Φύλλου 388

Σέ εμπιστεύομαι, θά τά καταφέρεις !

Ός γονείς, δέν εΐμαστε άπλώς παραδείγματα γιά τά παιδιά μας. Εΐμαστε πρότυπα. Διαποτίζουμε τό συνειδητό, τό ύποσυνειδητό, άκόμη καί τό τελευταίο κύτταρο τής σκέψης τους. Δέν υπερβάλλουν όσοι



ύποστηρίζουν πώς τά παιδιά μας εΐναι προέκταση του έαυτου μας. Ό δεσμός γονέων-παιδιών εΐναι φυσικός καί πανίσχυρος. Πολλοί χαρακτηρίζουν τήν σχέση των γονέων μέ τά παιδιά τους ως σχέση αγάπης, καί μάλιστα τής πιό φυσικής καί τής πιό άνιδιοτελοϋς αγάπης. Έχουν δικιο! Η σχέση αυτή εκφράζεται μέ άπέραντη τρυφερότητα, άυταπάρνηση καί πολλές φορές μέ όλοπρόθυμη άυτοθυσία. Δέν παύει, όμως, ή σχέση αυτή, ή σχέση του πατέρα καί τής μάνας μέ τά παιδιά νά έμπεριέχει καί σημάδια μιάς έξουσίας, πού δύσκολα διακρίνεται καί πού άκόμη πιό δύσκολα μπορεί κανείς νά άπαλλαγεί από αυτήν.

Η έξουσία αυτή δέν επιβάλλεται μέ τούς συνηθισμένους τρόπους. Μπορεί νά

εφαρμόζεται μέ τήν έπιβολή οικογενειακών κανόνων ή μέ τή σιωπή των ματιών. Μπορεί νά άσκεΐται μέ ένα διαρκές κήρυγμα ή μέ χαμηλόφωνα καί κοφτά σχόλια. Η μεγάλη της δύναμη όμως εΐναι ή ένοχή

καί ό τρόπος πού μόνον ένας γονιός ξερει νά τή γεννάει. Η ένοχή εΐναι ή πιό ύπουλη καί ή πιό άνίκητη μορφή έξουσίας.

Η άπαλλαγή από αυτή τήν πολύμορφη έξουσία δέν μπορεί νά κερδηθεί από ένα παιδί. Άποτελεΐ δώρο πολύτιμο, πού μόνο ό γονιός μπορεί νά του χαρίσει. Εΐναι αυτή ή περίφημη εύχή αυτός ό άποχαιρετισμός του γονιοϋ σ' ένα ταξίδι προσωπικής ώριμανσης πού ξεκινά τό παιδί του, αυτή ή έμπιστοσύνη φωνάζει, ό,τι πιό ύπέροχο μπορεί νά πει ένας γονιός στό γιο ή τήν κόρη του:

«Στό καλό, σε εμπιστεύομαι, θά τά καταφέρεις».

Άπό τό βιβλίο του Ηλία Λιαμή «ΔΥΟ ΣΤΑΛΕΣ ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΓΙΑ ΣΥΝΤΡΟΦΟΥΣ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ», εκδόσεις «Άρχονταρίκι»

**2 τόνοι τρόφιμα δόθηκαν στα Δέματα Αγάπης για το καλοκαίρι!
Ευχαριστούμε θερμά για τη συμπαράστασή σας...**

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 - ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023

ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ † Η' ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Σίλα, Σιλουανοῦ, Κρήσκεντος ἐκ τῶν 70

7.00-10.00 π.μ. **ΟΡΘΟΣ** και **ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ**

6.00-7.15 μ.μ. **ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ - ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ**

ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ Εὐδοκίμου δικαίου, Ἰωσήφ τοῦ ἀπὸ Ἄριμαθαίας

7.30 π.μ. **ΟΡΘΟΣ**

6.00 μ.μ. **ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ**

ΤΡΙΤΗ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ † Πρόοδος Τιμίου Σταυροῦ, Ἑπτὰ Μακκαβαίων

7.30-9.15 π.μ. **ΟΡΘΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ**

6.30-7.45 μ.μ. **ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ** καὶ **ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ** πρὸς τιμὴν τῆς **ΠΑΝΑΓΙΑΣ**

ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ἄνακομιδῆ λειψ. πρωτομ. Στεφάνου, Θεοδώρου νεομ.

7.30 π.μ. **ΟΡΘΟΣ**

6.30-7.45 μ.μ. **ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ** καὶ **ΜΙΚΡΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ** πρὸς τιμὴν τῆς **ΠΑΝΑΓΙΑΣ**

ΠΕΜΠΤΗ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Δαλμάτου, Ἰσαακίου, Φαύστου, Θεοκλητοῦς ὁσίων

7.30 π.μ. **ΟΡΘΟΣ**

6.30-7.45 μ.μ. **ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ** καὶ **ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ** πρὸς τιμὴν τῆς **ΠΑΝΑΓΙΑΣ**

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Τῶν ἐν Ἐφέσῳ 7 παίδων, Εὐδοκίας ὁσιομάρτυρος

7.30 π.μ. **ΟΡΘΟΣ**

6.30-7.45 μ.μ. **ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ** καὶ **ΜΙΚΡΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ** πρὸς τιμὴν τῆς **ΠΑΝΑΓΙΑΣ**

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Εὐσιγνίου, Νόννης, Εὐγενίου ὁσίου τοῦ Αἰτωλοῦ

7.30-9.15 π.μ. **ΟΡΘΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ**

6.30 μ.μ. **ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ**

9.30 μ.μ. - 0.30 π.μ. **ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ** (Θεία Μετάληψη, Ὁρθρος, Θεία Λειτουργία)

ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ † Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

7.00-10.00 π.μ. **ΟΡΘΟΣ** και **ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ**

6.30-7.45 μ.μ. **ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ** καὶ **ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ** πρὸς τιμὴν τῆς **ΠΑΝΑΓΙΑΣ**

Επανεκκίνηση στην αγιογράφιση της Αγίας Όλγας

Το παρεκκλήσιο της Αγίας Όλγας του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Πειραιώς, βρίσκεται στην οδό Γενναδίου 4. Μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της αγιογράφισης του Παρεκκλησίου.

Πληροφορίες στη Γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου,
στο τηλέφωνο 210 4125619 καθημερινά 8.30 π.μ. – 4.00 μ.μ.



Ζητούνται Δωρητές...

- Για την κατασκευή 2 Μαρμάρινων Προσκομιδών.
(Το συνολικό κόστος και των 2, ανέρχεται στο ποσό των 15.000 ευρώ.
Ήδη έχουν συγκεντρωθεί 5.600 ευρώ.)
- Για την αποπληρωμή των 6 από τα 16 καινούργια χαλιά (260 ευρώ έκαστο) του κεντρικού κλίτους του Ναού.
- Για την αποπληρωμή των 8 από τα 260 καθίσματα (150 ευρώ έκαστο).

Πληροφορίες...

Πνευματικό Κέντρο Ευαγγελιστρίας, Τηλ.: 210 4125619

2 τόνους τρόφιμα στα Δέματα Αγάπης!

Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η ανταπόκριση δεκάδων αδελφών μας, στην έκκληση που απηύθυνε η Ενορία μας, για την συγκέντρωση τροφίμων ενόψει του καλοκαιριού.

Όπως κάθε χρόνο, με την διακοπή του καθημερινού συσσιτίου για τους καλοκαιρινούς μήνες, διανέμουμε δέματα αγάπης, σε όλους όσοι σιτίζονται, καθώς και σε οικογένειες τις οποίες τροφοδοτούμε με τρόφιμα καθ' όλη την διάρκεια της χρονιάς.

Χάρη στην μεγάλη ανταπόκριση που είχαμε, η Ενορία μας συγκέντρωσε και διένειμε 2 τόνους τροφίμων σε δέματα που περιελάμβαναν μία ποικιλία ειδών όπως Κρέας, Κοτόπουλο, Κιμά, Ζυμαρικά, Όσπρια, Λάδι, Γάλα, Ζάχαρη, Αλεύρι, Ντοματοπολτό, μπικότα, δημητριακά, είδη καθαριότητας κ.λπ.

Η Ενορία μας ευχαριστεί θερμά τους δεκάδες συνανθρώπους μας που συνέδραμαν σε αυτήν την προσπάθεια, που για πολλούς αδελφούς μας αποτελεί ζήτημα καθημερινής επιβίωσης.

Η επανέναρξη των καθημερινών συσσιτίων θα γίνει συν Θεώ, στις 15 Σεπτεμβρίου. Θυμίζουμε ότι περισσότεροι από 120 άποροι αδελφοί μας εξυπηρετούνται καθημερινά, χάρη στις δωρεές και την εθελοντική εργασία συνεργατών της Ενορίας μας.

Ευχαριστούμε θερμά γιά τήν συμπαράστασή σας στό φιλανθρωπικό καί ιεραποστολικό έργο τής Ένορίας μας...

Τρόποι δωρεάς:

Στο Πνευματικό μας Κέντρο, καθημερινά 8.30 π.μ. – 8.30 μ.μ.

Με κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα: IBAN: GR 59 0110 1900 0000 1902 9607 611.

Στο κουτί στην είσοδο του Ιερού Ναού.



Η σχέση μου με την Παναγία...

Η σχέση μου με την Παναγία είναι απόλυτα βιωματική. Γι' αυτό και δεν χρειάστηκε ποτέ να διαβάσω πολλά πράγματα για Εκείνην. Όταν αγαπάς δεν θες εξηγήσεις. Όταν αγαπάς δεν αναλύεις, ζεις, γεύεσαι και χαίρεσαι την παρουσία του άλλου στην ζωή σου.



Αυτό συμβαίνει και με την Παναγία, ζω και χαίρομαι την παρουσία της. Τίποτε άλλο. Όλα τα άλλα, υψηλές αναλύσεις και θεωρίες με κουράζουν. Δεν αντέχω πλέον τις νοητικές φλυαρίες.

Με το πρόσωπο της Παναγίας γνωρίστηκα με ένα παράδοξο τρόπο. Η πρώτη μας συνάντηση δεν ήταν σε κάποιο βιβλίο αλλά σε ένα εικονοστάσι. Όχι στο φως του φεγγαριού αλλά του καντηλιού. Εκεί την είδα για πρώτη φορά στην ζωή μου και την αγάπησα αμέσως. Η μητέρα μου συνήθιζε για κάποιες μέρες να μας αφήνει στην γιαγιά σε ένα ημιορεινό χωριό της Κρήτης. Κάτι σαν διακοπές. Στην παιδική μου ηλικία δεν λάτρευα καθόλου τις νύχτες. Όταν σκοτείνιαζε μια θλίψη με σκέπαζε. Εκεί έμαθα

να προσεύχομαι και να διαβάζω. Έτσι αντιμετώπιζα τους πανικούς.

Στο χωριό τώρα ειδικά την νύχτα δεν ένιωθα και πολύ άνετα. Τότε ήταν που γνωρίστηκα με την Παναγία. Διότι όταν έμενα μόνος στο σκοτεινό δωμάτιο της γιαγιάς, η μόνη παρηγοριά και ελπίδα μου ήταν το καντηλάκι που άναβε στο εικονοστάσι. Φώτιζε πολλές εικόνες. Αλλά εμένα το βλέμμα μου καρφώθηκε στο πρόσωπο μιας γυναίκας, που ήξερα ότι μπορεί να με φροντίσει και να με αγαπήσει ως μάνα. Αγκαλιά ήθελα που να πήγαινα; Κι εκείνη δε μου την αρνήθηκε ποτέ.

Αρχόντισσα στο βλέμμα γεμάτη αγάπη. Εβλεπες το πόνο στα μάτια της αλλά και το φως στην καρδιά της. Καταλάβαινες ότι γνωρίζει από ανθρώπινο πόνο, αγωνίες και φόβο. Αλλά συγχρόνως σου έστελνε και το μήνυμα "είμαι εδώ για σένα μην φοβάσαι".

Την κοιτούσα και με κοιτούσε. Ηρεμούσα την καληνύχτιζα και κοιμόμουν.

Από τότε δεν παύσαμε ποτέ να τα λέμε, να μιλάμε, να κουβεντιάζουμε γλυκά όλα τα πικρά της ζωής μου.

Αυτό θέλω να πω κι σε εσάς τώρα που ξεκινάει ο Δεκαπενταύγουστος. Να της μιλάτε της Παναγίας. Να το κάνετε απλά, ταπεινά, δίχως πίεση, φόβο ή ενοχές. Αυθόρμητα και παιδικά. Τρέξτε στην αγκαλιά της όπως το κάνατε παιδιά με την μάνα σας. Τόσο απλά. Δεν θέλει νου η προσευχή καρδιά θέλει και παιδική απλότητα.

Κουβεντιάστε ότι θέλετε μαζί της. Δεν υπάρχει θέμα που θα αρνηθεί να ακούσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να σας απορρίψει, και το σημαντικότερο να μην σας απαντήσει.

Η ωφέλεια τεράστια. Η γλύκα απίστευτη. Η ξεκούραση απόλυτη.

Η Παναγία είναι όλη μια αγκαλιά και ποιος ειδικά στις ημέρες μας μπορεί να αρνηθεί μια αγκαλιά που άδειασαν τα χέρια μας και ορφάνεψε η καρδιά μας;