

Αφιέρωμα στον π. Νεόφυτο Σκαρκαλά, τον φιλοκαλικό Γέροντα της Κοζάνης, σήμερα στην remptousia.tv

[/ Αφιέρωματα / Γενικά Θέματα / Θέατρο, Κινηματογράφος, Ντοκυμανταίρ, TV και Διαδίκτυο / Πολυμέσα - Multimedia](#)



Ο Ιερομόναχος Νε-ό-φυ-τος Σκαρ-κα-λάς, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1917, α-πο-τέ-λε-σε μια α-γι-α-σμέ-νη και πνευ-μα-τι-κή μορ-φή της Εκ-κλη-σί-ας μας των τε-λευ-ταί-ων ε-τών.

Άν-θρω-πος α-γα-θός, χα-ρι-τω-μέ-νος, γε-μά-τος α-γά-πη και προ-σφο-ρά για τον συ-νάν-θρω-πο, και προ-παν-τός ι-ε-ρέ-ας με αί-σθη-ση ευ-θύ-νης, πι-στός στο κα-θή-κον του. Ό-λα τα χα-ρα-κτη-ρι-στι-κά αυ-τά πή-γα-ζαν α-πό την με-γά-λη του εμπι-στο-σύ-νη στην πρό-νοι-α του Θε-ού και την θερ-μή και ά-δο-λη πί-στη και α-γά-πη του σ' Αυ-τόν. Α-γω-νί-σθη-κε με αυ-στη-ρό-τη-τα για την προ-σω-πι-κή του πνευ-μα-τι-κή προ-κο-πή. Αν-τί-θε-τα, έ-δει-χνε με-γά-λη συμ-πά-θεια και ευ-σπλα-χνί-α για την καλ-λι-έρ-γεια και α-γω-γή του πλή-θους των πνευ-μα-τι-κών του παι-δι-ών, ι-δι-αί-τε-ρα μέ-σα α-πό το Μυ-στή-ριο της **Ι-ε-ράς Ε-ξο-μο-λο-γή-σε-ως**. Γι' αυ-τό και ο Θε-ός τον χα-ρί-τω-σε με θε-ϊ-κές δω-ρε-ές

ώ-στε να α-να-παύ-ει και να κα-θο-δη-γεί τον κά-θε άν-θρω-πο που τον πλη-σί-α-ζε, α-να-ζη-τών-τας να τον βο-ηθήσει να βρει το δρόμο της Σωτηρίας.



Δείτε σήμερα στο πρόγραμμα της [Pemptousia.tv](https://www.pemptousia.tv) στις 12.10 και σε επανάληψη στις 20.10, τον Ιερομόναχο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου, π. Βασίλειο Παπανικολάου να μιλάει για τον Γέροντά του, τον μακαριστό π. **Νεόφυτο Σκαρκαλά** αναφερόμενος στις δυσκολίες, τις ταπεινώσεις, αλλά και τα θαυμαστά γεγονότα, πριν και μετά την κοίμηση του μακαριστού Γέροντα.