

## Άγιος Παΐσιος: Ο Αγιορείτης Γέροντας που άνοιξε την καρδιά και τη ζωή του στους ανθρώπους - ΑΦΙΕΡΩΜΑ

[Άγιοι - Πατέρες - Γέροντες](#) / [Άγ. Παΐσιος Αγιορείτης](#) / [Αφιέρωματα](#) / [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#) / [Θέατρο, Κινηματογράφος, Ντοκυμανταίρ, TV και Διαδίκτυο](#) / [Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου](#) / [Πολυμέσα - Multimedia](#)



Πανηγυρικά τιμάται σε όλο τον Ορθόδοξο κόσμο σήμερα η μνήμη του [Αγίου Παΐσιου](#). Του “λαοφιλούς”, όπως έχει χαρακτηριστεί, Αγίου της εποχής μας που με την την ασκητικότητα, τα διδάγματά του, αλλά προ παντός το ταπεινό του φρόνημα τον αξίωσαν να λάβει το στέφανο της αγιότητας από την Εκκλησία μας.

Ιδιαίτερη ημέρα σήμερα και για τους Διαβιβαστές του Ελληνικού και Κυπριακού στρατού καθώς ο Άγιος Παΐσιος αποτελεί τον Προστάτη του Όπλου του Σώματος. Μάλιστα προς τιμήν του Αγίου υπάρχει ναός εντός της Σχολής Διαβιβάσεων στο Χαϊδάρι. Επίκεντρο των εορτασμών όπως κάθε χρόνο είναι το **Ιερό Ησυχαστήριο των Αγίων Ιωάννου του Θεολόγου και Αρσενίου του Καππαδόκη στη Σουρωτή Χαλκιδικής**

όπου βρίσκεται ο τάφος του Αγίου, με χιλιάδες πιστούς να συρρέουν να προσκυνήσουν. Το βράδυ τελέστηκε ιερά αγρυπνία ενώ σήμερα η Μονή θα είναι ανοικτή μέχρι τις 8 το βράδυ. Άλλο επίκεντρο εορτασμού είναι η Κόνιτσα όπου βρίσκεται η οικεία του Αγίου, εκεί όπου πέρασε τα παιδικά και νεανικά του χρόνια.

## **Λατρευτικές εκδηλώσεις ανά την Ελλάδα**

Οι λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν του Αγίου ο βίος του οποίου μεταφέρθηκε και στη μικρή οθόνη με τη [σειρά “Άγιος Παΐσιος. Από τα Φάρασα στον Ουρανό”](#), μία παραγωγή του **Ινστιτούτου Άγιος Μάξιμος ο Γραικός**, ο πρώτος κύκλος της οποίας προβλήθηκε στο MEGA το 2022, ξεκίνησαν από χθες το απόγευμα με πανηγυρικούς Εσπερινούς. Σε πολλές περιοχές τελέστηκαν ιερέας αγρυπνίες επί τη μνήμη του Αγίου.

[\*\*Διαβάστε επίσης: Άγιος Παΐσιος: Ο “ασυρματιστής του Θεού” που μπήκε στα σπίτια μέσα από τη μικρή οθόνη - Πανηγυρικά τιμάται η μνήμη του σε όλη την Ελλάδα\*\*](#)

Στο Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου Παΐσιου του Ιερού Ναού των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου της Ξάνθης το απόγευμα της Τρίτης τελέστηκε Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ξάνθης κ. Παντελεήμονος.

Στον βίο του τιμώμενου Ασίου της Εκκλησίας μας αναφέρθηκε ο Μητροπολίτης Ελευθερουπόλεως κ. Χρυσόστομος κατά τον πανηγυρικό Εσπερινό της εορτής στο πανηγυρίζον εξωκκλήσιο επ’ ονόματι του Αγίου στην Παλαιά Αυλή Παγγαίου. Ακολούθως έλαβε χώρα η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας του Αγίου περίξ του Ναού.



Πλήθος πιστών έλαβε μέρος στη Λιτάνευση της Εικόνας του Αγίου Παΐσιου στα Ιωάννινα με τις καμπάνες να χτυπούν χαρμόсуна στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό που είναι αφιερωμένος στον Άγιο.

</span>

## **Πλούσια αφιερώματα στην Pemptousia.tv**

Πλούσια αφιερώματα για τον Άγιο Παΐσιος μπορείτε να δείτε σήμερα στο τηλεοπτικό πρόγραμμα της ψηφιακής τηλεόρασης της [Pemptousiat.tv](http://Pemptousiat.tv).

Αναλυτικότερα:

09:40 Όταν ο Αρχιεπίσκοπος Σινά συνάντησε τον Άγιο Παΐσιο

10:00 Η υμνογραφική μου πορεία και ο Άγιος Παΐσιος

10:10 Ντοκιμαντέρ - Στα βήματα του Αγίου Παΐσιου

11:55 Πίσω από τις κάμερες - Άγιος Παΐσιος - Από τα Φάρασα στον ουρανό



12:45 Το Παρεκκλήσιο των Αγίων Παΐσιου, Πορφύριου και Ιακώβου

14:50 Συνέντευξη - Ο γιατρός του Αγίου Παΐσιου, Γεώργιος Μπλάτζας

15:35 Άγιος Εφραίμ Κατουνακιώτης και Άγιος Παΐσιος. Οι Μεγάλοι του Αγίου Όρους

16:01 Ο Άγιος του πονεμένου λαού Όσιος Παΐσιος Αγιορείτης

16:25 Η γνωριμία μου με τους νεοφανείς αγίους Πορφύριο, Παΐσιο και Ιάκωβο

16:40 Πνευματικές αναμνήσεις από τους Οσίους Πορφύριο και Παΐσιο



## **Από τα Φάρασα στον.... Ουρανό**

**Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης** γεννήθηκε από ευλαβείς γονείς, τον Πρόδρομο και την Ευλαμπία Ενζεπίδη, στα Φάρασα της Καππαδοκίας στις 25 Ιουλίου του 1924, λίγες μέρες πριν από τη φυγή των Φαρασιωτών από την πατρώα γη για την Ελλάδα. Στη βάπτισή του, **ο Όσιος Αρσένιος ο Καππαδόκης**, ο πλήρης ημερών

και αγιότητος βίου κοσμούμενος ιερέας των Φαράσων, τον ονόμασε Αρσένιο, «για να τον αφήσει καλόγερο στο πόδι του», όπως χαρακτηριστικά είπε.



**Στην Ελλάδα**, η οικογένεια του μικρού Αρσενίου εγκαταστάθηκε στην Κόνιτσα της Ηπείρου, όπου ο ίδιος πέρασε τα παιδικά και νεανικά του χρόνια. Γαλουχούμενος με τις διηγήσεις για το θαυμαστό βίο του Αγίου Αρσενίου, έλεγε ότι θα γίνει μοναχός από την ηλικία των 5 ετών! Και αφού έμαθε να διαβάζει, αγαπημένη του ασχολία υπήρξε η ανάγνωση των βίων των Αγίων, των οποίων εμμείτο τους ασκητικούς αγώνες με θερμό ζήλο.

Μετά από τις εγκύκλιες σπουδές του δε θέλησε να συνεχίσει στα γράμματα, αλλά προτίμησε να μιμηθεί το Χριστό και μαθήτευσε στην τέχνη του ξυλουργού, την οποία άσκησε με επιμέλεια και δεξιοσύνη.

Στην ηλικία των 15 ετών αξιώθηκε της θέας του Κυρίου, για ένα μόνο φιλότιμο λογισμό, μέσω του οποίου απέκρουσε μία δαιμονική προσβολή του πειρασμού της απιστίας. Από τότε φούντωσε μέσα του ακόμη περισσότερο η φλόγα της αγάπης του Θεού και ο πόθος για τη μοναχική ζωή.

Κοιμήθηκε την Τρίτη 12 Ιουλίου 1994 και ώρα 11:00 και ενταφιάστηκε στο Ιερό Ησυχαστήριο του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης.

## **Άνοιξε την καρδιά και τη ζωή του στον άνθρωπο**

Ο Άγιος Παΐσιος, τα τελευταία χρόνια της ζωής του άνοιξε εντελώς την καρδιά και τη ζωή του και κατά συνέπεια και το κελλί του στους ανθρώπους και όπως έλεγε ο ίδιος δεν προλάβαινε να κάνει τα πνευματικά του.

Η αγάπη αυτή για τις εικόνες του Θεού, τους ανθρώπους, το έκανε ιδιαίτερα αγαπητό καθιερώνοντάς τον στη συνείδηση του κόσμου ως Άγιο. Τη συνείδηση αυτή ήρθε να επισφραγίσει η απόφαση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου στις 13 Ιανουαρίου 2015, ημέρα κατά την οποία τον ενέγραψε στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας μας.



## **Ο Άγιος με το πιο ωραίο χαμόγελο**

Ο γιατρός του Αγίου Παΐσιου, μακαριστός πλέον, **Γεώργιος Μπλάτζας**, είχε μιλήσει στο ore.gr και τον **Δημοσιογράφο Δημήτρη Στρουμπάκο** για τις τελευταίες στιγμές του Αγίου, για την ασθένειά του, για τα χειρουργεία του και για τον τρόπο που ο Άγιος αντιμετώπιζε τους πειρασμούς. Το ασκητικό φρόνημα του Αγίου, ήταν αυτό που δε θα ξεχάσει ποτέ ο ίδιος, ενώ περιγράφει ότι ο Άγιος Παΐσιος, είχε το πιο ωραίο χαμόγελο.

**Δείτε την αποκλειστική συνέντευξη που είχε δώσει:**

```
<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span>
```