

Ποιες είναι οι «ώρες του Θεού» μέσα σε αυτή την διαδικασία της γνωριμίας του ζευγαριού; #16

[Άγιοι - Πατέρες - Γέροντες / Μητροπ. Λεμεσού Αθανάσιος / Πολυμέσα - Multimedia](#)



Εκπομπή Καρδιακός Λόγος – Περί του κατά Θεόν Γάμου

Ερωτήσεις

Διαφέρει η διαδικασία εκμάθησης της επικοινωνίας μέσα στον γάμο σε σχέση με τον μοναχικό βίο; Μπορείτε να μας δώσετε κάποια παραδείγματα αυτών των δύο τρόπων;

Το «σε ανέχομαι» σε σχέση με το «σ'αγαπώ» πως εφαρμόζεται στον γάμο σε σχέση με τον μοναχικό βίο;

Φταίει τελικά η Εκκλησία που δεν έχει ίσως ενημερώσει σωστά η έγκαιρα για τις θέσεις της για να είμαστε καλύτερα μυημένοι η είναι αποκλειστική δική μας ευθύνη;

Αρχίζει η ευχή με το Κύριε ό Θεός ήμῶν

Πόσο σημαντικό είναι ο άνθρωπος να απευθύνεται απευθείας στον Θεό και τι

σημαίνει πραγματικά αυτό;

Έχετε πει πολλές φορές ότι ανεξαρτήτως από τα χάλια μας ο Θεός μας ακούει πάντοτε. Πως θα το καταλάβουμε αυτό ειδικά μέσα στον αρραβώνα. Πως θα το αισθανθούμε την σιγουριά ότι αυτό είναι γεγονός;

Μας εγκαταλείπει ποτέ ο Θεός; Ειδικά όταν του ζητούμε δύσκολα πράγματα;

Ποιες είναι οι περιπτώσεις μέσα σε αυτή την πορεία της γνωριμίας που ανθρωπίνως δεν μπορεί να βοηθηθεί ο άνθρωπος από μόνος του.

Ποιες είναι οι «ώρες του Θεού» μέσα σε αυτή την διαδικασία της δοκιμής της γνωριμίας του ζευγαριού;

Μας έχετε πει ότι ο Θεός γνωρίζει τα πάντα αλλά δεν τα καθορίζει, σέβεται την ελευθερία μας. Γιατί φέρνει το παράδειγμα με την Ρεβέκκα η ευχή και τι θέλει να μας δείξει μέσα στον αρραβώνα;

Τι πρέπει να κάνουμε για να αφήσουμε τον Θεό να προπορευθεί η να συμπορευθεί στην πορεία μας μέσα στον γάμο; Καθόμαστε με σταυρωμένα χέρια και περιμένουμε ο Θεός να κάνει κάτι. Μιλήστε με κάποια πρακτικά παραδείγματα γιατί μπερδεύομαστε πάρα πολύ με αυτό.

Τι είναι το θέλημα του Θεού γενικότερα και πως αυτό εφαρμόζεται στην απόφαση δυο ανθρώπων να ενωθούν εις γάμον κοινωνίαν;

Πως πρέπει να ζητώντας από τον Θεό να μας φέρει έναν άνθρωπο η να μας δείξει αν ο άνθρωπος που είναι κοντά μας είναι τελικά αυτός ο οποίος πρέπει να παντρευτούμε;

Φθάνουμε στο σημείο και βρίσκουμε τον άνθρωπο μας και μπαίνουμε στο γάμο πιστεύοντας ότι ο Θεός μας τον έστειλε. Η πορεία μας μέσα στον γάμο αποδεικνύεται ότι δεν είναι γεμάτη ευδαιμονία και αρχίζουμε να τα ρίχνουμε στον Θεό. Μην σας πω τι γίνεται αν έχει δώσει ευλογία και ο πνευματικός και πάνε στραβά τα πράγματα. Γιατί λακίζουμε στην πίστη μας σε αυτή την περίπτωση;

Ο Θεός δεν μας εγκαταλείπει ποτέ έχουμε πει. Είναι όλοι οι γάμοι θέλημα Θεού; Γιατί φθάσαμε και πάνω από το ένα τρίτο των γάμων αποτυγχάνουν;

Έχει διαφορά να κάνει το πρώτο βήμα ο άνδρας ή η γυναίκα;

Πάμε στον πνευματικό και του λέμε πάτερ βρες μου μια καλή κοπέλα να βρω και εγώ τον δρόμο μου. Είναι κακό να ζητάμε μια καλή κοπέλα η μια γυναίκα ένα καλό

άνδρα;

Έχουμε πολλές περιπτώσεις που προχωρούμε εν γνώση μας με έναν άνθρωπο που δεν είναι μέσα στην Εκκλησία ο οποίος τελικά σπρώχνει τη σύζυγο του και φθάνει να μην επιτρέπει να συνεχίσει αυτή την πνευματική ζωή που είχε πριν τον γνωρίσει. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις;

Έχουμε και περιπτώσεις που η κοπέλα στο γάμο τρέχει με 300 χιλιόμετρα την ώρα και ο άνδρας είναι ένα πρόβατο. Είναι σωστό τελικά να προχωρήσουν σε γάμο δύο άνθρωποι που είναι απολύτως ανόμοιοι;

Έχουμε και τις περιπτώσεις διαφοράς ηλικίας; Μέχρι τώρα είχαμε πολύ μεγαλύτερους άνδρες να παντρεύονται πολύ νεότερες κοπέλες. Τώρα έχουμε και γυναίκες μεγαλύτερες να παντρεύονται πολύ νεαρότερους άνδρες. Κρατάει μια τέτοια σχέση;