

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Τέσσερα χρόνια από την ενθρόνιση του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Μακαρίου

[/ Αφιερώματα / Γενικά Θέματα / Θέατρο, Κινηματογράφος, Ντοκυμανταίρ, TV και Διαδίκτυο / Πολυμέσα - Multimedia / Συνεντεύξεις](#)



Τέσσερα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ημέρα όπου ο [Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ. Μακάριος](#) ενθρονίστηκε στην μακρινή αυτή Επαρχία του Οικουμενικού Θρόνου, ξεκινώντας μία νέα σελίδα στην Ελληνορθόδοξη Εκκλησία της πέμπτης ηπείρου.

Με αφορμή την επέτειο στις 10:45 και σε επανάληψη στις 18:45 μπορείτε να παρακολουθήσετε στην ψηφιακή τηλεόραση της [Pemptousia.TV](#) τη συνέντευξη του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας που είχε παραχωρήσει στην Μαρία Γιαχνάκη.

Επίσης, στις 11:20 και σε επανάληψη στις 19:20 μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα αφιέρωμα στην Επέτειο Ενθρόνισης του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ. Μακαρίου.

Στο βίντεο που ακολουθεί μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρη την τελετή ενθρόνισης η οποία είχε λάβει χώρα στις 29 Ιουνίου 2019 στον

Καθεδρικό Ναό Ευαγγελισμός της Θεοτόκου στο Σύνδεϋ:

[Διαβάστε επίσης: Ιστορικές στιγμές στο μακρινό Σύνδεϋ - Δείτε το βίντεο με την ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας- Όλες οι ομιλίες](#)

“Έχουν κυλήσει τέσσερα ολόκληρα χρόνια - μια περίοδος μεστή σημαντικών γεγονότων για την Ορθόδοξη Εκκλησία και την Ελληνική Ομογένεια, την Αυστραλιανή κοινωνία και ολόκληρη την ανθρωπότητα. Δεν επρόκειτο ασφαλώς για γεγονότα αποκλειστικώς ευφρόσυνα και χαροποιά κατά την κοσμική έννοια. Όμως ακόμα και στις δυσκολίες, τις αντιξοότητες, τις δοκιμασίες και τις απογοητεύσεις, η πορεία της νοητής νηός της τοπικής μας Εκκλησίας παρέμενε απaréγκλιτα προσανατολισμένη προς την εν Χριστώ χαρά. Έχοντας βαθιά επίγνωση της αποστολής του, ο Σεβασμιώτατος πάσχιζε σε όλες τις περιστάσεις να στηρίζει, να παρηγορεί, να ενισχύει και να καθοδηγεί υπεύθυνα το ευλογημένο ποίμνιο που του εμπιστεύτηκε ο Θεός. Να μοιράζεται με «τους αδελφούς και τη χαρά» του ό,τι είναι κι ό,τι έχει, όπως επίσης είχε δεσμευτεί κατά την ανάληψη των καθηκόντων του, το 2019”, αναφέρει στο αφιέρωμά του το Βήμα της Εκκλησίας της Αυστραλίας.



Το μήνυμα της Πρωτοσυγκελλίας

Ακολουθεί το Ευχαριστήριο μήνυμα επί τη 4η επετείω της ενθρόνισέως του

Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Μακαρίου, εκ της Πρωτοσυγκελλίας, το οποίο υπογράφει ο Πρωτοσύγκελλος, Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου π. Χριστοφόρος Κρικέλης:

Σήμερα, κατά την ιερά πανήγυρη των ενδόξων και πρωτοκορυφαίων αποστόλων Πέτρου και Παύλου - οι οποίοι από κοινού εξέθρεψαν ολόκληρο τον κόσμο με τον Λόγο του Θεού - η καθ' ημάς Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας σχολήν άγει και εορτάζει την τέταρτη επέτειο της ενθρονίσεως ενός άλλου αποστόλου του Θεού, του πολυσέβαστου Πνευματικού μας Πατρός και Αρχιερέως εν Χριστώ εδώ στους Αντίποδες, του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ.κ. Μακαρίου. Με ολόθυμο πόθο προς τον Χριστό, συνοδευόμενο από βαθιά συναίσθηση αναφορικά με τη μεγάλη του αρχιεπισκοπική ευθύνη για την Εκκλησία του Κυρίου μας εδώ στην Αυστραλία, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος κ.κ. Μακάριος υποσχέθηκε, κατά την ευλογημένη ημέρα της ενθρονίσεώς του πριν από τέσσερα χρόνια, την αμέριστη και τελεία αφιέρωσή του στην ενοποιό διακονία του Χριστού στη γη της Αυστραλίας. Τέσσερα χρόνια μετά, αντικρίζουμε έναν Ηγέτη ο οποίος όχι μόνο έχει παραμείνει εδραίος και πιστός στην αρχική του υπόσχεση, αλλά και άοκνος στις προσπάθειές του να ενώσει όλο το ποίμνιο του Χριστού που παροικεί στα όρια του μεγάλου μας Έθνους. Συνεχίζει να επισκέπτεται όλες τις απόμακρες - αλλά, εντούτοις, εξίσου σημαντικές - ενορίες της επαρχίας σε ολόκληρη την Αυστραλία, τις οποίες δεν είχε επισκεφθεί ενδεχομένως επίσκοπος για πολλά χρόνια. Συνεχίζει, μάλιστα, να το κάνει αυτό με τον ίδιο ολόθυμο και πνεύματος έμπλεο ζήλο, μεταφέροντας στους εκεί πιστούς τη χάρη της αλήθειας, σπλάχνα ελέους και παρηγορία, από κοινού με την αγαπητική παρουσία του Χριστού και όλες τις εξ ύψους δωρεές του ουρανού.



Πράγματι, αναλογιζόμενοι τα τέσσερα αυτά χρόνια, διακρίνουμε έναν Πνευματικό Ηγέτη ο οποίος, από την ημέρα της αφίξεως και ενθρονίσεώς του, προσβλέπει ανιδιοτελώς στο να ενώσει τον πιστό λαό του Θεού πιο ουσιαστικά μετά του Χριστού - στην αγαπητική αγκαλιά του οποίου ο απόστολος Πέτρος διδάσκει ότι χαιρόμαστε αληθινά “χαρα ανεκλαλήτω και δεδοξασμένη” (Α΄ Πέτρ., 1:8) - και μεταξύ μας, κάτι που πραγματώνεται όταν, σύμφωνα με τον απόστολο Παύλο, ο λαός του Θεού έρχεται επί το αυτό και καθίστανται όλοι εντός της Θείας Ευχαριστίας “σύμψυχοι, το εν φρονουντες” (Φιλ., 2:2), τούτεστιν, ενωμένοι όλοι μαζί στο πρόσωπο Χριστού γενόμενοι το ένα Σώμα Του εν Πνεύματι Αγίω. Αυτό ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος επιδιώκει να το κάνει πραγματικότητα με το να συνεχίζει να επουλώνει παλιές και βαθιές πληγές που τραυμάτισαν την ενότητα της Εκκλησίας, γνωρίζοντας ότι το θέλημα του Κυρίου μας είναι να μην “απόληται εις των μικρων τούτων” (Ματθ., 18:14). Με απaráμιλλη ακεραιότητα και πιστότητα, με ευγένεια και λεπτότητα, ο Αρχιεπίσκοπός μας συνεχίζει να σπέρνει τους σπόρους της πίστεως, να φροντίζει τους καρπούς που χαροποιούν τις καρδιές μας, να ελκύει τους πάντες στη γνώση του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού - ακλόνητος στην αφοσίωσή του να κρατήσει άσβεστο και ενωμένο το λαμπερό και άφθαρτο φως του Χριστού σε κάθε γωνιά τούτης της μεγάλης χώρας μας στους Αντίποδες.



Επίσης, ο εξέχων πνευματικός του χαρακτήρας έχει επιτρέψει στον Αρχιεπίσκοπό μας να συνεχίσει ακατάβλητα το φιλόχριστο έργο που ξεκίνησε πριν από τέσσερα χρόνια, παρά τις τεράστιες δυσκολίες που ακόμα και μέχρι σήμερα αντιμετωπίζει σε καθημερινή βάση, διότι γνωρίζει ότι χωρίς κόπο και χωρίς μόχθο δεν κερδίζεται η Βασιλεία των Ουρανών. Έχοντας πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι η οδός που οδηγεί την Εκκλησία στη χαρά της αιώνιας Βασιλείας του Κυρίου μας είναι συχνά γεμάτη με εμπόδια και αμέτρητες δυσκολίες, ο Σεβασμιώτατος παραμένει εδραίος στην αγάπη του για τον Χριστό, αποφασισμένος να φέρει σε πέρας το θεοφιλές του έργο, το οποίο δεν είναι άλλο από το να καθοδηγήσει τον λαό της Εκκλησίας ενώπιον της αιώνιας Βασιλείας του Κυρίου. Υπό το πρίσμα αυτό και σύμφωνα με τα λόγια του αποστόλου Παύλου, ο Σεβασμιώτατος μάς έχει διδάξει όλους να χαιρόμαστε “εν Κυρίω πάντοτε” (Φιλ., 4:4), κάτι που συμβαίνει μόνο όταν έχουμε την ελπίδα μας στον Χριστό και τη μέλλουσα Βασιλεία Του. Είναι αυτή ακριβώς η ποιότητα της ελπίδας – την οποία ανά πάσα στιγμή διατηρεί ολοζώντανη στην καρδιά του – που επιτρέπει στον Αρχιεπίσκοπό μας να χαίρεται πάντοτε και, μάλιστα, “εν Κυρίω”, διότι ακόμη και εν μέσω δυσκολιών γνωρίζει ότι έχουμε την παρηγορία του Χριστού, την παράκλησή Του, την αγάπη και ακατάβλητη ελπίδα Του, για να μας στηρίζουν καθ’ όλη την πορεία μας. Πράγματι, ο Σεβασμιώτατος καλεί διαρκώς όλους τους πιστούς να εμπιστεύονται και να αφιερώνουν τον εαυτό τους αποκλειστικά και μόνο στον Χριστό και Κύριό μας, έτσι ώστε να είναι σε θέση να αποδέχονται τόσο το καλό όσο και το κακό με την ίδια ψυχική ηρεμία.

Για όλα αυτά, καθώς και για πολύ περισσότερα, ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον

πανάγαθο Θεό για τον αληθινό Πατέρα και Αρχιερέα που μας χάρισε εν Χριστώ. Εκφράζουμε με μια φωνή και μια καρδιά την ευγνωμοσύνη μας προς την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο και την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου για τη φροντίδα και το ενδιαφέρον τους σχετικά με την Εκκλησία εδώ στην Αυστραλία, μέσω της θεοπνεύστου και παμψηφεί εκλογής του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου κ.κ. Μακαρίου, προς ανάληψη του πηδαλίου της Ορθόδοξου Εκκλησίας στην πέμπτη ήπειρο. Ελπίζουμε και ευχόμαστε όπως ο ελεήμων Κύριος συνεχίσει να χαρίζει στον Αρχιεπίσκοπό μας πολλά ευλογημένα έτη στη δύσκολη αλλά ιερή του αποστολή αναφορικά με την εν Χριστώ διακονία του, έτσι ώστε να συνεχίσει να ορθοτομεί “τον λόγον της αληθείας” (Β΄ Τιμ., 2:15), να ενισχύει την πίστη και να οδηγεί την Εκκλησία στην επουράνια Βασιλεία του Θεού, τη χαρμόσυνη πραγματικότητα της ατελεύτητης Όγδοης Ημέρας, της νέας δημιουργίας του Θεού, όπου θα είμαστε όλοι ως ένας, ενωμένοι με τον Κύριό μας, αιωνίως μέσα στην αδιάλειπτη μακαριότητά Του.

