

Γέροντας Εφραίμ: Η Παναγία, η μόνη καταφυγή στις ανάγκες, στις ασθένειες, στον πόνο.

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία / Άγιοι - Πατέρες - Γέροντες / Γέρ. Εφραίμ Βατοπαιδινός / Ορθοδοξία και Ορθοπραξία](#)



Ο χαιρετισμός του Γέροντα Εφραίμ στα εγκαίνια του κέντρου για άτομα με άνοια «Παναγία η Βηματάρισσα»



Χαιρετισμό στα εγκαίνια του Κέντρου ημέρας Πιερίας για άτομα με άνοια «Παναγία η Βηματάρισσα» έστειλε ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου Γέροντας Εφραίμ.

Ο Γέροντας Εφραίμ υπογράμμισε - μεταξύ άλλων - ότι η Παναγία είναι η μόνη καταφυγή στις ανάγκες στις ασθένειες στον πόνο. Τόνισε δε ότι είναι τιμητικό για την Ι.Μ.Μ Βατοπαιδίου το γεγονός ότι έχει αφιερωθεί στην Εφέστιο Εικόνα της Ιεράς Μονής.

Ολόκληρος ο χαιρετισμός του Γέροντα Εφραίμ του Βατοπαιδινού:

Σεβασμιώτατε,

Κυρίες καὶ Κύριοι,

Μὲ μεγάλη χαρὰ ἀπευθύνουμε τὸν χαιρετισμὸ αὐτὸ γιὰ τὴν τέλεση τῶν ἐγκαινίων τοῦ Κέντρου Ἡμέρας Πιερίας γιὰ τὴν ἄνοια «Παναγία ἡ Βηματάρισσα», μὲ τὴ συνεργασία τῆς Ἑλληνικῆς Ἑταιρείας Νόσου Alzheimer καὶ Συγγενῶν Διαταραχῶν καὶ τῆς Ἑταιρείας Νόσου Alzheimer Πιερίας καὶ τὴν προσωπικὴ φροντίδα τοῦ Προέδρου αὐτῆς καὶ φίλου μας κ. Κωνσταντίνου Κορομπίλη.

Ἡ Παναγία μας εἶναι ἡ μόνη καταφυγὴ στὶς ἀνάγκες, στὶς ἀσθένειες, στὸν πόνο, γι' αὐτὸ προσφυῶς ἐμπεριέχεται στὴν ὀνομασία τοῦ Κέντρου. Τιμᾶ δὲ ὅλως ἰδιαιτέρως τὴν καθ' ἡμᾶς ἱερὰ Μεγίστη Μονὴ Βατοπαιδίου ἡ ἀφιέρωσις τοῦ Κέντρου εἰδικῶς στὴν Ἐφέστιο εἰκόνα τῆς Μονῆς μας, τὴν θαυματουργὸ Παναγία τὴν Βηματάρισσα. Αὐτὴ ἡ εἰκόνα εὐρίσκεται στὸ Ἱερὸ Βῆμα τοῦ κεντρικοῦ ναοῦ τῆς Μονῆς. Κατὰ τὴ διάρκειά μιᾶς ἐπιδρομῆς πειρατῶν κατὰ τὸν 9ο αἰῶνα, ἕνας νεαρὸς μοναχός, ὁ Ἅγιος Σάββας ὁ Βηματάρης, πῆρε τὴν εἰκόνα, μαζὶ μὲ ἕνα ἀπὸ τοὺς σταυροὺς ποὺ εἶχε φτιάξει ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος μετὰ τὸ ὄραμα «ἐν τούτῳ νίκα» καὶ μία λαμπάδα καὶ τὰ ἔριξε σὲ ἕνα πηγάδι γιὰ νὰ τὰ διασώσει ἀπὸ τὴ μανία τῶν πειρατῶν. Οἱ πειρατές, ἀφοῦ τὸν συνέλαβαν, τὸν πούλησαν αἰχμάλωτο στὴν Κρήτη. Μετὰ ἀπὸ 70 χρόνια, ἐλευθερώθηκε ἡ Κρήτη ἀπὸ τὸν Νικηφόρο Φωκᾶ καὶ ὁ Ἅγιος Σάββας, ὑπέργηρος, ἐπέστρεψε στὴ Μονή, βρίσκοντάς τὴν νὰ ἀνοικοδομεῖται. Ἀναφέροντας τὴν ἱστορία στοὺς νέους κτήτορες Νικόλαο, Ἀθανάσιο καὶ Ἀντώνιο, ἄνοιξαν τὸ πηγάδι καὶ βρῆκαν τὴν εἰκόνα καὶ τὸ σταυρὸ νὰ ἴστανται στὸ νερό, ἐνῶ ἡ λαμπάδα ἦταν ἀναμμένη μετὰ ἀπὸ 70 χρόνια. Σὲ ἀνάμνηση τοῦ θαύματος ποὺ εἶχε συμβεῖ Δευτέρα βράδυ, κάθε Δευτέρα μετὰ τὸν Ἑσπερινὸ τελεῖται ἡ Παράκλησις τῆς Παναγίας τῆς Βηματάρισσης καὶ τὴν Τρίτη πρωτὶ ἡ Θεία Λειτουργία τελεῖται στὸν κεντρικὸ ναό. Ἡ εἰκόνα ἐορτάζεται πανηγυρικῶς κατὰ τὴν Τρίτη τῆς Διακαινησίμου καὶ τελεῖται μεγάλη λιτανεία.

Τέτοιες πρωτοβουλίες τυγχάνουν ἄξιες ἐπαίνου καὶ εὐφήμου μνείας, καθὼς ἡ φροντίδα τῶν ἀναξιοπαθόντων ἀδελφῶν μας, εἰδικὰ στὴ σημερινὴ ἐποχὴ ποὺ τὴ χαρακτηρίζει ὁ ἐγωϊσμὸς καὶ ἡ πλεονεξία καὶ ἡ ἀδιαφορία γιὰ τὸν πλησίον. Γι' αὐτὸ καὶ εὐχόμεσθε ὥστε ὁ Κύριος νὰ εὐοδώσει τὸ ἔργο τοῦ Κέντρου πρὸς εὐκαρπὸν λειτουργικὴν πορείαν του καὶ νὰ ἀφυπνίσει εὐγενεῖς συνειδήσεις γιὰ παρόμοιες ὑψηλὲς ἐμπνεύσεις καὶ ἐνέργειες γιὰ τὸ καλὸ τοῦ λαοῦ μας.

Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς καὶ Σεβασμίας

Μεγίστης Μονῆς τοῦ Βατοπαιδίου

Ἀρχιμανδρίτης Ἐφραίμ

Πηγή: ekklisiaonline.gr