

Συνάντηση του Προέδρου της Βουλής της Ρουμανίας με τον Γέροντα Εφραίμ (ΦΩΤΟ)

/ [Γενικά Θέματα](#) / [Γέρ. Εφραίμ Βατοπαιδινός](#) / [Εκκλησία](#) / [Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου](#)



Στο προεδρικό μέγαρο δέχθηκε τον Γέροντα Εφραίμ ο Πρόεδρος της Βουλής της Ρουμανίας και νέος Πρωθυπουργός Μαρσέλ Τσολάκου (Σημ. Ο Ρουμάνος πρωθυπουργός, Νικολάε Λονέλ Τσιούκα, παραιτήθηκε στο πλαίσιο συμφωνίας του κυβερνητικού συνασπισμού για την εκ περιτροπής πρωθυπουργία, η οποία αποσκοπεί στη διασφάλιση της σταθερότητας.)

Αποστολή Ρουμανία - Πρακτορείο Ορθοδοξία - www.ope.gr

Φωτογραφίες: ore.gr

Με τον πρόεδρο της βουλής της Ρουμανίας και επόμενο πρωθυπουργό της χώρας συναντήθηκε ο Καθηγούμενος της **Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου Γέροντας Εφραίμ**, στο πλαίσιο της επίσκεψης που πραγματοποιεί στην χώρα, από την Κυριακή 11 Ιουνίου.

Ο Μαρσέλ Τσολάκου λίγες ώρες πριν αναλάβει την πρωθυπουργία της Ρουμανίας, αφού **ο πρόεδρος Κλάους Γιοχάνις** αναμένεται να τον ορίσει ως τον επόμενο πρωθυπουργό, μετά από ψηφοφορία στο κοινοβούλιο, δέχθηκε τον αγιορείτη ηγούμενο και την συνοδεία του στην προεδρική κατοικία όπου δέχεται όλες τις επίσημες αντιπροσωπίες από το εξωτερικό.

Ο Μαρσέλ Τσολάκου μαζί με σχεδόν σύσσωμο το υπουργικό συμβούλιο συζήτησαν με τον **Γέροντα Εφραίμ**, θέματα που αφορούν την καθημερινότητα της ορθόδοξης χώρας τους αλλά κυρίως άκουσαν τον αγιορείτη Γέροντα ο οποίος τους **μετέφερε μηνύματα από την Αθωνική Πολιτεία**.



Ο Γέροντας Εφραίμ με τον Μαρσέλ Τσολάκου

Οι δυσκολίες και οι αρετές

Ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής αναφέρθηκε στην διοίκηση, στις δυσκολίες αλλά και στις αρετές που πρέπει να έχουν τα πρόσωπα που διοικούν τους λαούς:

“Η διοίκηση των ανθρώπων έχει μια δίδυμη αδελφή, είπε ο Γέροντας Εφραίμ , η οποία λέγεται θλίψης και δυστυχώς αυτό το έχουν όσοι διοικούν. Ευλογημένος ο άνθρωπος αυτός ο οποίος κάνει πνευματικό αγώνα , ξεφεύγει από την θλίψη αυτή κι έχει μονίμως τον καρπό του Αγίου Πνεύματος που είναι η χαρά. Η χαρά δεν είναι ψυχολογική κατάσταση αλλά είναι πνευματική κατάσταση” τόνισε ο Γέροντας.

Οι υπουργοί που παραβρέθηκαν στην συνάντηση αυτή, (παιδείας, υγείας, κοινωνικών ασφαλίσεων, εργασίας κλπ) **μίλησαν και προσωπικά με τον Γέροντα Εφραίμ**

, ο οποίος, υπομονετικά και με αγάπη άκουσε τις αγωνίες τους για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα της πολιτικής τους ενασχόλησης ενώ ο ίδιος τους παρότρυνε να έχουν πίστη κι εμπιστοσύνη στο Θεό και να κοπιάζουν για το καλό της χώρας τους έχοντας πάντα γνώμονα την Ορθοδοξία στις αποφάσεις τους και στην πορεία τους.

Μας συνδέει η Ορθοδοξία και η αγάπη για τον Χριστό

Άλλωστε όλους μας συνδέει η Ορθοδοξία και η αγάπη μας για τον Χριστό όπως τόνισε ο Γέροντας δίνοντας έμφαση στις στιγμές των αποφάσεων των πολιτικών προσώπων που βρίσκονται στην κεφαλή μιας χώρας.

Μάλιστα εξήρε την αγάπη του **Μαρσέλ Τσολάκου** για το Άγιο Όρος το οποίο επισκέφθηκε πρόσφατα.



Στη συνέχεια παρατέθηκε δείπνο προς τιμή του Γέροντα Εφραίμ, στο προεδρικό μέγαρο όπου βάσει πρωτοκόλλου παρακάθησαν οι υπουργοί και η συνοδεία του Γέροντα.



Αναμνηστική φωτογραφία με την συνοδεία του Γέροντος και τα στελέχη του υπουργικού συμβουλίου

Στο τέλος αντηλλάγησαν δώρα και ο Γέροντας ευχήθηκε στον Μαρσέλ Τσολάκου να του δίνει δύναμη ο Θεός να συνεχίσει το υψηλό του έργο.



Η συνάντηση με τον Πατριάρχη Ρουμανίας

Νωρίτερα ο Γέροντας Εφραίμ και η συνοδεία του επισκέφθηκαν την Πατριαρχική Κατοικία όπου είχαν επίσημη συνάντηση με τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Ρουμανίας κ.κ. Δανιήλ.

```
<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span>
```

[Διαβάστε αναλυτικά: Συνάντηση του Πατριάρχη Ρουμανίας με τον Καθηγούμενο της Ι.Μ.Μ Βατοπαιδίου Γέροντα Εφραίμ \(ΦΩΤΟ/ΒΙΝΤΕΟ\)](#)