

## Συνοδική Αντιπροσωπεία της Εκκλησίας Κρήτης στο Οικουμενικό Πατριαρχείο

[/ Γενικά Θέματα](#) / [Εκκλησία](#)



Εξ Αποφάσεως της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, Συνοδική Αντιπροσωπεία μετέβη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο τη Κυριακή, 11 Ιουνίου, για να μετάσχει στα Ονομαστήρια του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου. Η Συνοδική Αντιπροσωπεία απετελείτο υπό των Σεβ. Μητροπολιτών Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέου, Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γερασίμου και Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Προδρόμου.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας της Εορτής των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα, και της τελεσθείσης Πατριαρχικής Χοροστασίας εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ Αγίου Γεωργίου, ο Παναγιώτατος δέχθηκε την Αντιπροσωπεία στο Γραφείο του.

Η προσφώνηση του Μητροπολίτη Πέτρας

Ο Μητροπολίτης Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γεράσιμος, προσφώνησε τον

Παναγιώτατο, εκ μέρους της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας Κρήτης, ως εξής:

«Ἡξιώθημεν καί πάλιν, Παναγιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα, ἐξ Ἀποφάσεως τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου μας, νά ἔλθωμεν εἰς τήν εὐσεβῆ πηγὴν τῆς Ὁρθοδοξίας καί τοῦ Γένους μας, εἰς τήν ποτνίαν Μητέρα μας Ἐκκλησίαν, διὰ νά ὑποβάλωμεν τάς ἐγκαρδίους προσήσεις καί υἱικάς εὐχάς τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εὐγενίου, τῆς περί αὐτόν Ἱεραρχίας, σύμπαντος τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, τῶν μοναστικῶν Ἀδελφοτήτων καί τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ἐπ' ἀφορμῇ τῆς πανηγύρεως τῶν ὀνομαστηρίων Σας· παραλλήλως δέ, νά δηλώσωμεν, διὰ μίαν εἰσέτι φοράν, τήν εὐγνωμοσύνην καί τήν ἀταλάντευτον ἀφοσίωσίν μας εἰς τό Ἱερόν Κέντρον τοῦ Οἴκουμενικοῦ Θρόνου καί τόν χαρισματικόν οἰακοστρόφον αὐτοῦ.

Πάντες οἱ ἐν Κρήτῃ, τά ὑπό τό ὠμοφόριόν Σας τέκνα, μνημονεύομεν τοῦ ὀνόματός Σας μετ' εὐγνωμοσύνης καί εὐχαριστίας πρός τόν Κύριον, δι' ὅσα πάντοτε φιλοστόργως προνοεῖτε καί πράττετε ὑπέρ ὑμῶν.

Τό ὀρθόδοξον ἦθος, τό ὁποῖον λιτανεύετε, καθίσταται γνωστόν ἐπί πᾶσαν σάρκα ὡς τό ἀντίδοτον τῶν συγχρόνων προβλημάτων, ὡς κουφίζον τόν καύσωνα τῆς πάσης μορφῆς ἀμαρτίας διὰ τῆς δρόσου τῆς Ἀγιοπνευματικῆς Παραδόσεως.

Παναγιώτατε,

Σᾶς εὐχαριστοῦμε ταπεινῶς διὰ τήν μαρτυρίαν πού δίδετε καθημερινῶς. Ἡ ποιμαντική Σας ἱκανότητα μετὰ τῆς ἐκάστοτε εὐστόχου προκρίσεως τῆς ἐκκλησιαστικῆς οἰκονομίας, αἱ μεγάλοι ἀρεταί τῆς ἀπλότητος, τῆς ἀπροσποιήτου σεμνότητος καί τῆς ἀπεράντου ἀγάπης, ὁμοῦ μετὰ τῶν ἀόκνων ἐνεργειῶν Σας, πού ὅσον παρέρχονται τά ἔτη, ἀντί νά μειώνονται, αὐξάνουν, ἐξακτινώνουν εἰς τά πέρατα τῆς Οἰκουμένης τό Σταυροαναστάσιμον Εὐαγγέλιον καί τόν λόγον τῆς ἐν ἡμῖν ἐλπίδος.

Ταῦτα πάντα εἶναι ἔλαιον εἰς τήν λυχνίαν τοῦ Φαναρίου, ἡ ὁποία φωτίζει τήν εὐθειᾶν καί βασιλικήν ὁδόν τῆς πίστεώς μας καί θερμαίνει τάς ψυχάς μας. Δέν σβήνει, ἀκόμη καί ὅταν πνέουν δριμεῖς οἱ ἄνεμοι τῶν δοκιμασιῶν.

Οἱ πειρασμοί καί αἱ ἀμφισβητήσεις οὐδέποτε ἐξέλιπον ἐκ τῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι τά ὄργανα τά ὁποῖα χρησιμοποιεῖ ὁ ἀντικείμενος ἡμῖν διάβολος, πολεμῶν τούς θέλοντας εὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Ὅμως, «μείζων ὁ ἐν ἡμῖν ἢ ὁ ἐν τῷ κόσμῳ».

Δεχθεῖτε, Παναγιώτατε, τήν ἔργω καί πράξει υἱικήν δέσμευσιν μας, ὅτι θά συμπαριστώμεθα εἰς τόν καθ' ἡμέραν ἀγῶνα Σας, τοῦ μεγαλοπνόου πατρός καί

Πατριάρχου μας, ως ελάχιστον αντίδωρον διά τας πολλαπλάς εύεργεσίας καί τήν πατρικήν στοργήν τας όποιας άπολαμβάνομεν.

Έπί τούτοις, άναφωνοϋμεν έκ καρδίας τό «Είς πολλά έτη, δέσποτα», δεόμενοι τοϋ Κυρίου όπως χαρίζεται τήν Ύμετέραν Παναγιότητα εις τήν Έκκλησίαν σϋον, έντιμον, υγιᾶ, μακροημερεύοντα καί όρθοτομοϋντα τόν λόγον τῆς Άληθείας Αϋτοϋ».

Ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος εξέφρασε ευχαριστίες προς την Εκκλησία της Κρήτης, για την συμμετοχή Συνοδικής Αντιπροσωπείας στα Ονομαστήρια και διαβεβαίωσε τα Πατρικά αισθήματα στοργής και αγάπης της Μητρος Εκκλησίας προς την Εκκλησία της Μεγαλονήσου και Αγιοτόκου Κρήτης.

Φωτογραφία: Νίκος Παπαχρήστου/ Οικουμενικό Πατριαρχείο