

Αφιέρωμα στον Γέροντα Γεώργιο Καψάνη, για τα 9 χρόνια από την κοίμησή του - Ο άνθρωπος που ο Άγιος Παΐσιος μιλούσε με τα καλύτερα λόγια

[/ Αφιέρωμα /](#) [Θέατρο, Κινηματογράφος, Ντοκυμανταίρ, TV και Διαδίκτυο / Πολυμέσα - Multimedia](#)



Εννέα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την κοίμηση του μακαριστού [Γέροντα Γεωργίου Καψάνη](#), προηγούμενου της Ιεράς Μονής Γρηγορίου Αγίου Όρους. Ο μακαριστός Γέροντας 8 Ιουνίου το 2014 και όπως έχει τονιστεί έδωσε τη μαρτυρία του Αγίου Όρους σε όλη την Ελλάδα με την προσωπική του παρουσία, το λόγο και την γραφίδα του.

Παρακολουθήστε ένα βίντεο-αφιέρωμα για τον Γέροντα Γεώργιο από την Πεμπτουσία όπου μιλούν ο ιερομόναχος Αρτέμιος Γρηγοριάτης και ο πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Σχοινάς:

Επίσης στο τηλεοπτικό πρόγραμμα της Pemptousia.tv μπορείτε να δείτε σήμερα:

16:05 Αγαθές αναμνήσεις από τον μακαριστό Γέροντα Γεώργιο Καψάνη

16:20 Αφιέρωμα στον Γέροντα Γεώργιο Καψάνη

16:50 Ο μακαριστός γέροντας Γεώργιος Καψάνης

Οι λαμπρές σπουδές και η ιερωσύνη

Γεννήθηκε το 1935 στο Παλαιό Φάληρο των Αθηνών. Ο πατέρας του ήταν από τα Κύθηρα και η μητέρα του από τη Νάξο. Είχαν υψηλή μόρφωση και του μετέδωσαν τη χριστιανική πίστη. Από νωρίς συνδέθηκε με τον Μητροπολίτη πρώην Λήμνου Βασίλειο Ατέση, που τον ενέπνευσε να ακολουθήσει τον δρόμο της Θεολογίας. Σπούδασε στη Θεολογική Σχολή Αθηνών και πήγε στο εξωτερικό για σπουδές στον τομέα της Ποιμαντικής. Εργάστηκε στην Αθήνα, ως βοηθός στην έδρα της Ποιμαντικής και του Κανονικού Δικαίου, και συνέγραψε την διατριβή του με θέμα: «Η Ποιμαντική των Φυλακισμένων». Προώθησε στους φοιτητές του τη βιωματική Ορθόδοξη πατερική Θεολογία μέσα από τη λατρευτική ζωή. Ίδρυσε παράλληλα το Ίδρυμα «Παντοκράτωρ» στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου, στο οποίο οργάνωνε ομιλίες, κύκλους νέων, επιστημονικές εσπερίδες και άλλες πνευματικές εκδηλώσεις.



Το 1972 εκάρη μοναχός από τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο Α΄ και στη συνέχεια χειροτονήθηκε Διάκονος και Πρεσβύτερος. Εκείνη την εποχή η **Ιερά Μονή Πεντέλης** έγινε το κέντρο των φιλομονάχων φοιτητών της Θεολογικής Σχολής. Συνδέθηκε τότε με τον Μητροπολίτη Χαλκίδος Νικόλαο Σελέντη, ο οποίος τον κάλεσε να μετατεθεί στην Ιερά Μητρόπολη Χαλκίδος για να επανδρώσει την ιστορική Μονή του Αγίου Γεωργίου Αρμά. Έτσι εγκαταστάθηκε στην Ιερά Μονή Αρμά και στις 8 Απριλίου του 1973 ενθρονίστηκε ως Ηγούμενός της. Μέλη της πρώτης αδελφότητας ήταν ο σημερινός Μητροπολίτη Σιατίστης Πάυλος και ο σημερινός Επίσκοπος Κατάγκας της Αφρικής Μελέτιος. Το άλλοτε έρημο μοναστήρι έγινε κέντρο λειτουργικής και πνευματικής ζωής.



Η αναχώρηση για το Άγιον Όρος

Το 1974 μη θέλοντας να συμπράξει με τη νέα εκκλησιαστική κατάσταση, μετά την έκπτωση του Μητροπολίτη Χαλκίδος Νικόλαου, αναχώρησε με ολόκληρη τη μοναστική αδελφότητα για το Άγιον Όρος. Εκεί του παραδόθηκε η Ιερά Μονή του Οσίου Γρηγορίου, την οποία ανέδειξε ως τόπο πνευματικότητας και προσφοράς. Διετέλεσε Ηγούμενός της επί 40 χρόνια και εκτός από την πνευματική καθοδήγηση δεκάδων μοναχών και πολλών γυναικείων Μοναστηρίων, υποστήριξε την εξωτερική Ιεραποστολή και τον αγώνα απεξάρτησης νέων από τα ναρκωτικά. Σημαντικός υπήρξε ο αγώνας του μέσα από ομιλίες, επιστολές, βιβλία για την υπεράσπιση της Ορθοδόξου πνευματικότητας. Έθιγε πάντα τις εκτροπές από τους Ιερούς Κανόνες, τις τάσεις εκκοσμικεύσεως και ήταν σταθερός στις αρχές της Εκκλησίας.



Ο Γέροντας ταλαιπωρήθηκε από σοβαρά προβλήματα υγείας και για το λόγο αυτό τον Μάρτιο του 2013 αναγκάστηκε να παραιτηθεί από τα καθήκοντα της ηγουμενίας του. Κοιμήθηκε την Κυριακή της Πεντηκοστής, 8 Ιουνίου 2014, στο Μετόχι της Ιεράς Μονής Γρηγορίου στη Θεσσαλονίκη και ενταφιάστηκε στο Άγιον Όρος.



Ο Άγιος Παΐσιος μιλούσε με τα καλύτερα λόγια για τον π. Γεώργιο

Στο σημερινό του άρθρου στην remptousia.gr με τίτλο [“Μνήμη Γέροντα π. Γεωργίου, Ομολογώντας στον κόσμο το φως του Άθωνα”](#)

, ο Στέλιος Κούκος αναφέρεται στην εκτίμηση που έτρεφε στο πρόσωπο του Γέροντα Γεωργίου ο Άγιος Παΐσιος.

“Η εκτίμηση, όμως, για το πνευματικό του έργο δεν έμεινε μέσα στο κλειστό περιβάλλον της Μονής Γρηγορίου ούτε μεταξύ των λοιπών νέων ηγουμένων και συνοδευτών, αλλά έτυχε και εκτιμήσεως από τους μεγάλους αγιορείτες Γέροντες της εποχής μερικοί από τους οποίους σήμερα έχουν ήδη αγιοκαταχθεί.

Ανάμεσα σ’ αυτούς και ο άγιος Παΐσιος ο οποίος πάντα μιλούσε με τα καλύτερα λόγια για τον π. Γεώργιο και την Ιερά Μονή Γρηγορίου την οποία κατά καιρούς επισκεπτόταν. Άλλωστε όταν μία ομάδα πιστών της Θεσσαλονίκης του ζήτησε να τους υποδείξει ένα μοναστήρι για να του παραχωρήσουν ένα ναό με λοιπούς βοηθητικούς χώρους για να γίνει μετόχι ο άγιος Παΐσιος πρότεινε την Μονή Γρηγορίου. Κάτι που πραγματικά έγινε. (Εκεί μάλιστα έγινε και η εξόδιος ακολουθία του Γέροντα π. Γεωργίου πριν από εννέα χρόνια)!”, γράφει.

ope.gr