

## Πλούτιζέ με συνεχώς στην ιδικήν Σου αγάπη

/ Μήνυμα ημέρας

Κι' αφού στο βάθος  
χάνομαι των Θείων  
νοημάτων,  
στρέφω και πάλιν όπισθεν  
και την αγάπην πιάνω  
και φθέγγομαι πως Σ'  
αγαπώ, γλυκύτατε Χριστέ  
μου,  
Ιησού μου και Σωτήρα  
μου, Πανάγιε Θεέ μου.  
Μη παύσης να διδάσκης  
με, μη παύσης να  
φωτίζης,  
στο θέλημά Σου οδήγησε,  
Εσύ καθώς γνωρίζεις  
και πλούτιζέ με συνεχώς  
στην ιδικήν Σου αγάπην  
και βάσταζε να βρίσκομαι  
διά παντός με ταύτην.  
Και πέπεισμαι πως  
αληθώς αυτή θα μ'  
όδηγήση  
και μέσα στας άγκάλας  
Σου θα φέρη να με ρίψη  
να χαίρω, να ευφραίνομαι  
με Σένα τον Χριστόν μου,  
τον Κύριόν μου και Θεόν,  
εις αιώνας αιώνων.



ΑΓΙΟΥ Ιωσήφ  
ΤΟΥ ΗΣΥΧΑΣΤΗ

Κι' αφού στο βάθος  
χάνομαι των Θείων  
νοημάτων,  
στρέφω και πάλιν όπισθεν  
και την αγάπην πιάνω  
και φθέγγομαι πως Σ'  
αγαπώ, γλυκύτατε Χριστέ  
μου,

Ιησού μου και Σωτήρα  
μου, Πανάγιε Θεέ μου.  
Μη παύσης να διδάσκης  
με, μη παύσης να  
φωτίζης,  
στο θέλημά Σου οδήγησε,  
Εσύ καθώς γνωρίζεις  
και πλούτιζέ με συνεχώς  
στην ιδικήν Σου αγάπην  
και βάσταζε να βρίσκομαι  
διά παντός με ταύτην.

Και πέπεισμαι πως  
αληθώς αυτή θα μ'  
όδηγήση  
και μέσα στας άγκάλας  
Σου θα φέρη να με ρίψη  
να χαίρω, να ευφραίνομαι  
με Σένα τον Χριστόν μου,  
τον Κύριόν μου και Θεόν,  
εις αιώνας αιώνων.



ΑΓΙΟΥ ΙΩΣΗΦ  
ΤΟΥ ΗΣΥΧΑΣΤΗ