

## Μεσογαίας Νικόλαος ” Να καλλιεργήσουμε την αγάπη προς τον πλησίον

[Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός / Προσκυνήματα-Οδοιπορικά-Τουρισμός](#)



Κείμενο - Φωτογραφίες : Σπύρος Θεοδ. Κουτσοχρήστος

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, κ. Νικόλαος χοροστάτησε την Κυριακή 7 Μαΐου 2023 στον Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό επί τη Μνήμη του Ευαγγελιστού Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στον ομώνυμο Ιερό Ενοριακό Ναό στον Γέρακα Αττικής.

Ο Σεβασμιώτατος, εκάρη Μεγαλόσχημος Μοναχός, σε Ιερό Κελί του Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στο Άγιο Όρος, αναφέρθηκε και στο συγγραφικό έργο του Αγίου.

” ...συνέγραψε πέντε ( 5 ) από τα εικοσιεπτά ( 27 ) βιβλία της Καινής Διαθήκης, το τέταρο Ευαγγέλιο, τρεις Καθολικές Επιστολές και το βιβλίο της Αποκαλύψεως ...”

Στην ” αγάπη προς τον πλησίον “, στάθηκε ο Σεβασμιώτατος ” ...ο πλησίον είναι εικόνα Θεού.

Πως θα αγαπήσουμε τον Χριστό που δεν βλέπουμε, αν δεν αγαπήσουμε τον πλησίον που βλέπουμε!

Πλησίον δεν είναι ο συμπαθής προς εμάς άνθρωπος. Πλησίον είναι και αυτός που μας έχει αδικήσει, που είναι δύστροπος, που μας έχει συκοφαντήσει...

Αν τηρούμε όλες τις εντολές του Χριστού και δεν αγαπούμε τον πλησίον, στο κενό είναι όλος ο πνευματικός αγώνας μας... Χριστός Ανέστη! ”



OLYMPUS DIGITAL CAMERA



Φωτ. Σπύρος Θεοδ. Κουτσουρήλατος

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Φωτ. Σπύρος Θεοδ. Κουτροχρήτος



OLYMPUS DIGITAL CAMERA



Φωτ. Σπύρος Θεοδ. Κουτσοχρήστος

OLYMPUS DIGITAL CAMERA



OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Κείμενο - Φωτογραφίες : Σπύρος Θεοδ. Κουτσοχρήστος