

“Τι σημαίνει να γίνεις εσύ όπως θέλει ο άλλος και όχι ο άλλος όπως θέλεις εσύ;” - Πεμπτουσία TV #8

[Άγιοι - Πατέρες - Γέροντες / Μητροπ. Λεμεσού Αθανάσιος / Πολυμέσα - Multimedia](#)



Ενώ ο κύριος στόχος του αρραβώνα και κατεπέκταση του γάμου είναι η σωτηρία μας, έχετε αναφέρει ότι πολλές φορές καλούμεθα να υπερβούμε και τα του γάμου για αυτή την σωτηρία μας.

Έχουμε περιπτώσεις όπου πριν τον γάμο ζούμε μια πνευματική ζωή αλλά μετά το γάμο διαλύεται ο άνθρωπος ως πρόσωπο και ξεχνά τον Θεό. Απορροφάτε ο ένας από τον άλλον τόσο πολύ που ο Θεός βγαίνει από το παιχνίδι. Πως θα το προλάβουμε αυτό;

Άλλος λέει θα βρω μια κοπέλα και θα την διαπλάσω όπως θέλω εγώ. Τι λέτε σε αυτόν τον άνθρωπο;

Τι σημαίνει να γίνεις εσύ όπως θέλει ο άλλος και όχι ο άλλος όπως θέλεις εσύ; Πως δηλαδή θα προχωρήσουμε με τις προϋποθέσεις του άλλου και όχι του εαυτού μας;

Δεν διαλέγουμε αυτήν που μας βολεύει; αυτήν που μας αρέσει;

Λέει κάποιος η γυναίκα μου για μένα είναι το πάν. Είναι κακό να κρεμόμαστε στην κυριολεξία από εκείνη; Και το αντίστροφο βέβαια από την γυναίκα στον άνδρα.

Αν κάποιος από τους δύο πεθάνει κατά την διάρκεια του γάμου σημαίνει ότι απέτυχε ο γάμος;

Πως αγαπάμε τον άλλον μέσα στον γάμο για να τον ξεκουράζουμε;

Λέμε στην γυναίκα μας σ' αγαπάω και λέει η καημένη «ευχαριστώ πολύ» μην με αγαπάς τόσο πολύ με έσκασες!

Πότε η αγάπη μέσα στον γάμο έχει εγωισμό; Έχουμε ακούσει και αυτό: σε αγαπώ τόσο παράφορα που αν δεν με παντρευτείς θα αυτοκτονήσω.

Μπορούμε να αγαπάμε στον γάμο μας και παράλληλα να απαιτούμε;

Είναι κακό να αισθανόμαστε την ανάγκη «να μας αγαπάει» η σύντροφος μας;

Πως θα αφήσουμε τον άνθρωπο μας μέσα στον γάμο να αναπτυχθεί μέσα στην ελευθερία του;

Πως θα ανακαλύψουμε την αγάπη του Θεού μέσα στον αρραβώνα; Σου δίνει ένα σημάδι ο Θεός που σου δείχνει ότι είναι κοντά σου στην διαδικασία του αρραβώνα;

Πως θα γίνει αισθητή η Θεία Χάρις στην διαδικασία του αρραβώνα;

Οι απαντήσεις στη συζήτηση του Πανιερωτάτου Μητροπολίτη Λεμεσού κ. Αθανασίου με τον Νίκο Γκουράρο.