

27 Απριλίου 2023

## Μόλις τριών ετών και διαβάζει σε 7 γλώσσες ενώ μετράει μέχρι το 100. Το νεότερο μέλος της Mensa

[Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός / Εκπαίδευση / Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός / Κοινωνιολογικά \(κοινωνική πρόνοια & οικογενειακά θέματα\)](#)



Ένα νήπιο που μιλάει άπταιστα κινέζικα έγινε το νεότερο μέλος της Mensa στο Ηνωμένο Βασίλειο



Ο Θίοντορ «Τέντι» Χομπς έμαθε να διαβάζει σε ηλικία δύο ετών και τεσσάρων μηνών. Και σε ηλικία μόλις τριών ετών και εννέα μηνών κατάφερε να εισέλθει στον αποκλειστικό οργανισμό Mensa για την πνευματική «ελίτ» , διαβάζοντας άπταιστα και μετρώντας σε επτά γλώσσες.

Το παιδί θαύμα από το Πόρτισχεντ του Σόμερσετ, μπορεί ήδη να μετρήσει μέχρι το 100 σε έξι μη μητρικές γλώσσες, ανάμεσά τους μανδαρινικά, ουαλικά, γαλλικά, ισπανικά και γερμανικά. Ο Τέντι, τεσσάρων ετών σήμερα, έμαθε να διαβάζει σε ηλικία μόλις δύο ετών και τεσσάρων μηνών - και τώρα μπορεί να διαβάζει ακόμη και βιβλία Χάρι Πότερ, όταν του το επιτρέπουν οι γονείς του.

Του αρέσει ακόμη και να χαλαρώνει - με αναζήτηση λέξεων. Ο μικρός Τέντι έγινε δεκτός στη Mensa στα τέλη του περασμένου έτους, αφού τα κατάφερε σε ένα τεστ IQ με την ομάδα - σημειώνοντας 139 στα 160 στο τεστ Stanford Binet, εκπλήσσοντας τους γονείς του, οι οποίοι δεν είχαν ιδέα πόσο έξυπνος ήταν

Η Μπεθ Χομπς 31 ετών και ο σύζυγός της Γουιλ 41, λένε ότι δεν περίμεναν ποτέ ότι ο Θίοντορ- που προτιμά να τον λένε «Τέντι -θα μπει στην ομάδα και δεν σχεδίαζαν ποτέ να κάνουν αίτηση. «Μας είπαν ότι τα τρία ήταν η μικρότερη ηλικία για μέλος της MENSA στο Ηνωμένο Βασίλειο, αν και υπήρχε κάποιος στις ΗΠΑ που ήταν δύο ετών.

Για να είμαι ειλικρινής, είναι πραγματικά ατυχές που μπήκε. Ποτέ δεν είχαμε στόχο να τονβάλουμε, και ακόμη και όταν τον αξιολογήσαμε, αυτό ήταν για να μπορέσουμε να τον βοηθήσουμε όταν ξεκινήσει το σχολείο τον Σεπτέμβριο. Κάναμε

ένα τεστ IQ, όπου ουσιαστικά του είπαμε ότι επρόκειτο να καθίσει και να κάνει μερικούς γρίφους με μια κυρία για μια ώρα, και σκέφτηκε ότι ήταν το πιο υπέροχο πράγμα»

Οι γονείς του ήξεραν ότι μπορεί να κάνει πράγματα που οι συνομήλικοί του δεν μπορούσαν, αλλά δεν είχαν καταλάβει πόσο έξυπνος ήταν. «Τον πήγαμε στο νηπιαγωγείο μετά και έπρεπε να γυρίσει σπίτι μετά γιατί ήταν τόσο λυπημένος που έπρεπε να σταματήσει να κάνει παζλ. Έκανε ακόμη και αναζητήσεις λέξεων για να ηρεμήσει»

Ο Τέντι και η μικρότερη αδερφή του συνελήφθησαν μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης. Η Μπεθ λέει ότι η ιδιοφυΐα του είναι ευλογία και κατάρρα, με τον ίδιο να δείχνει ελάχιστο ενδιαφέρον για μερικά από τα πιο «φυσιολογικά» πράγματα που μπορεί να απολαμβάνει ένα νεαρό αγόρι, όπως τα παιχνίδια και η τηλεόραση.

Και συνεχίζει «Δεν μπορείς να του ξεφύγεις, ακούει τα πάντα. Θυμάται τις συζητήσεις που είχαμε μαζί του τα περσινά Χριστούγεννα. Όταν αποκτήσαμε την κόρη μας, του αγοράσαμε ένα τάμπλετ για να εστιάσουμε πάνω της, αλλά ποτέ δεν ενδιαφερόταν πολύ να παίζει παιχνίδια ή οτιδήποτε άλλο.

Του αρέσει απλώς να χρησιμοποιεί εφαρμογές για να προσπαθεί να μάθει να μετράει μέχρι το 100 στα κινεζικά και σε άλλες γλώσσες. Η ιδέα του για τη διασκέδαση είναι ότι θέλει να κάθεται και να απαγγέλλει τους πίνακες των χρόνων, και μάλιστα ενθουσιάστηκε τόσο πολύ με τα κλάσματα μια φορά που έπαθε ρινορραγία.

Οι γονείς του λένε ότι προσπαθούν να τον κρατήσουν «ταπεινό» δεδομένης της ιδιοφυΐας του για να τον εμποδίσουν να αναπτύξει κάποιου είδους «σύμπλεγμα ανωτερότητας». Ωστόσο, προς το παρόν προφανώς αγνοεί τις ικανότητές του σε σύγκριση με άλλα παιδιά της ηλικίας του. Οι φίλοι του μπορούν να διαβάσουν μερικά γράμματα του αλφαβήτου, εν τω μεταξύ ο Τεντ μπορεί να διαβάσει τον Χάρι Πότερ και οποιοδήποτε άλλο βιβλίο συναντήσει.

Για τους γονείς του οι κοινωνικές και αναπτυξιακές του δεξιότητες αποτελούν κύρια προτεραιότητα. «Περάσαμε πολύ χρόνο προσπαθώντας να αποκτήσουμε αυτά τα παιδιά επομένως πρέπει να είναι καλοί πολίτες» Όσο για το τι θέλει να γίνει όταν μεγαλώσει, ο μικρός «Αϊνστάιν» έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θέλει να γίνει γιατρός μια μέρα, επειδή σε αυτόν και στον φίλο του αρέσει να παίζουν γιατρούς στο νηπιαγωγείο. Αν τον ρωτήσεις όμως τι θέλει να γίνει, θα πει απλώς ότι «θέλει να επικεντρωθεί στο να είναι Τέντι».

Η Mensa είναι ένας παγκόσμιος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός σκοπός του οποίου είναι η αναγνώριση, η υποστήριξη, η έρευνα και η προώθηση της ανθρώπινης ευφυΐας ως μέσο έκφρασης αλλά και ως μέσο προόδου της ανθρωπότητας. Αυτή η διεθνής κοινότητα ανθρώπων απαρτίζεται από μέλη των οποίων ο Δείκτης Νοημοσύνης τους κατατάσσει στο ανώτερο 2% του πληθυσμού

**Πηγή:** [medlabnews.gr](http://medlabnews.gr)