

22 Απριλίου 2023

## Δύο μέτρα και δύο σταθμά

Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός / Αθλητισμός και άσκηση / Κοινωνιολογικά (κοινωνική πρόνοια & οικογενειακά θέματα)



Καλημέρα από την Αθήνα που σιγά - σιγά μπαίνει σε κανονικούς ρυθμούς μετά το Πάσχα και η ηλιοφάνεια με γύρω στους 68-70 βαθμούς είναι έντονη.



Την Τρίτη του Πάσχα (18/4) «έσκασε» μία πολύ ωραία είδηση για τον μπάσκεττικό Ολυμπιακό, την Εθνική Ελλάδα και γενικά για την Ελλάδα. Ο Αμερικανός Τόμας Γουόκαπ, ένας από τους πιο καλούς ξένους μπάσκετμπολίστες που έχουν έρθει στην Ελλάδα ανακοίνωσε ότι ζήτησε να γίνει Έλληνας, έθεσε εαυτόν στη διάθεση της «γαλανόλευκης» και αισθάνεται την Ελλάδα πατρίδα του. Παράλληλα αποκάλυψε πως θέλει να μείνει στην χώρα μας για πολλά χρόνια ακόμα και μετά το τέλος της καριέρας του. Για να πούμε την αλήθεια, δεν είναι ο Γουόκαπ ο μόνος αθλητής που... μαγεύεται από την Ελλάδα και θέλει να... γεράσει στην χώρα μας, αλλά πάρα πολλοί αθλητές από όλα τα αθλήματα έχουν έρθει και έχουν ριζώσει. Και αν κάποιος δεν μένουν μόνιμα ή... ημιμόνιμα έχουν αγοράσει σπίτι στην Ελλάδα.

Όπως έχει γίνει γνωστό, για την περίπτωση του Τεξανού γκαρντ του Ολυμπιακού έχει ήδη προχωρήσει το θέμα και πλέον μπορούμε να τον θεωρούμε «Έλληνα» αφού απομένουν μόνο κάποιες λεπτομέρειες προκειμένου να είναι σε θέση να βγάλει ελληνικό διαβατήριο στο όνομά του.

«Wow» που θα έλεγε και ο ίδιος ο Τόμας Γουόκαπ. Τόσο γρήγορα να πάρει ένας μη Έλληνας την ελληνική υπηκοότητα και το διαβατήριο; Για τον 30χρονο γεννημένο στην Πασαντίνα του Τέξας που ήρθε στον Ολυμπιακό το καλοκαίρι του 2021 απομένει μόνο να περάσει η απόφαση από το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) και να ορκιστεί και επίσημα Έλληνας. Δηλαδή μέσα σε λιγότερο από 2 χρόνια

ένας αθλητής που δεν γεννήθηκε στην Ελλάδα και δεν είχε σχέση με την Ελλάδα θα πάρει ελληνική υπηκοότητα και ελληνικό διαβατήριο. «Wow» και πάλι «wow».

Αλήθεια αυτός ο... Γιάννης Αντετοκούνμπο τι στραβό είχε πάνω του που δεν κατάφερε να βγάλει ελληνικό διαβατήριο;

Ναι, αναφέρομαι στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και στον αδελφό του Θανάση που γεννήθηκαν στην Αθήνα της... Ελλάδας -μάλιστα ο «Elevator» είναι και 5 μήνες μεγαλύτερος του Γουόκαπ- αλλά για πολύ καιρό κρυβόντουσαν από τις αρχές να μην τους πιάσουν...

Ναι, αναφέρομαι στον Γιάννη και στον Θανάση που γεννήθηκαν στην Αθήνα της... Ελλάδας και κάθε φορά έκαναν αγώνα δρόμο για να ανανεώσουν τις άδειες... παραμονής τους στην χώρα που γεννήθηκαν.

Ναι, αναφέρομαι στον Γιάννη και στον Θανάση που γεννήθηκαν στην Αθήνα της... Ελλάδας όμως το απολυτήριο από το 54ο Γυμνάσιο Αθηνών που πήρε ο Γιάννης έγραφε «Υπηκοότητα: Αλλοδαπός».

Ναι, αναφέρομαι στον Γιάννη Αντετοκούνμπο που το 2013 επιλέχθηκε στο Ντραφτ του NBA και το ελληνικό διαβατήριο το πήρε στα χέρια του μόλις 2 μήνες πριν την ημέρα των Ντραφτ. Κι αυτό μετά από πολύ μεγάλο τρέξιμο και πιέσεις από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και το Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να μην «χαθεί» ο παίκτης.

Ναι, αναφέρομαι στον Γιάννη Αντετοκούνμπο που αρχικά δεν μπορούσε να δηλωθεί στο Ντραφτ του 2013 γιατί δεν έπαιζε σε ομάδα... Α' κατηγορίας και οι «Φωστήρες» της Ελλάδας δεν είχαν... χώρο για τον Γιάννη κι ευτυχώς βρέθηκε η... Σαραγόσα της Ισπανίας να τον «αποκτήσει» κι έτσι ως παίκτης ομάδας Α' Κατηγορίας να δηλωθεί στο Ντραφτ.

Ναι, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο κορυφαίος μπασκετμπολίστας στον κόσμο τα τελευταία χρόνια, που γεννήθηκε στην Αθήνα, έχει πάει με μεγάλη περηφάνια στον ελληνικό στρατό και πάντα περηφανεύεται για την Ελλάδα έκανε 19 χρόνια να βγάλει ελληνικό διαβατήριο και ο Τόμας Γουόκαπ, ούτε... 2 χρόνια.

Αλλά δεν είναι μόνο ο Γιάννης. Πολλά παιδιά ομογενών που γεννήθηκαν στην Ελλάδα και έφυγαν για Αμερική ή αλλού δεν μπορούν να βγάλουν διαβατήριο. Ακόμα - ακόμα και πολλοί ομογενείς δεν μπορούν να βγάλουν διαβατήριο. Ή τουλάχιστον δεν μπορούν να βγάλουν με τις... ίδιες συνοπτικές διαδικασίες που έβγαλε ο Τόμας Γουόκαπ και ο κάθε Γουόκαπ.

Δεν έχω κάτι με τον παικταρά Γουόκαπ. Ισα - ίσα που μου αρέσει σαν παίκτης και τον εκτιμώ γι αυτά που δίνει σε κάθε παιχνίδι, αλλά τα έχω με τα «δύο μέτρα και δύο σταθμά» που εφαρμόζει πάντα (!) το ελληνικό σύστημα και οι εμπλεκόμενοι σε αυτό. και ναι, η Ελλάδα... σκοτώνει (κυριολεκτικά) τα παιδιά της...

**Πηγή:** [ekirikas.com](http://ekirikas.com)