

Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας του Θρακικού Ελληνισμού

/ [Γενικά Θέματα](#)



Ημέρα μνήμης είναι η σημερινή για τους απανταχού Θρακιώτες καθώς η 6η Απριλίου έχει καθιερωθεί ως Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας του Θρακικού Ελληνισμού.

Η ημέρα αυτή θα φέτος έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς από τον [Ιούλιο του 2022 κατόπιν σχετικής διάταξης νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών που ψηφίστηκε από την Βουλή των Ελλήνων](#) καθιερώθηκε και επίσημα ως Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας του Θρακικού Ελληνισμού. Έτσι, για πρώτη φορά φέτος τιμάται ως επίσημη Ημέρα Μνήμης για τους χιλιάδες Θρακιώτες και Θρακιώτισσες που θυσιάστηκαν για την Ελληνικότητα της Θράκης.



Η 6η Απριλίου του 1914 ήταν η ημέρα που οι Νεότουρκοι επέλεξαν για να εκδιώξουν τους Έλληνες πολλών χωριών της επαρχίας Αρκαδιουπόλεως και της Βιζύης, αλλά και άλλων θρακικών περιοχών. Ήταν Κυριακή του Πάσχα, αυτού που στη μνήμη των Θρακιωτών έμεινε ως «το Μαύρο Πάσχα». Η 6η Απριλίου σηματοδότησε την απαρχή των συστηματικών διώξεων σε βάρος του Θρακικού Ελληνισμού από τους Τούρκους. Την περίοδο 1913-1918, 233.000 Ανατολικοθρακιώτες εξαναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις πανάρχαιες πατρογονικές εστίες και να καταφύγουν στην ελεύθερη Ελλάδα και σε χώρες του εξωτερικού.



Άλλοι 100.000 οδηγήθηκαν στη **Μικρά Ασία** σε καταναγκαστικά έργα, από τους οποίους επέστρεψαν στις εστίες τους, ζωντανά φαντάσματα, με τη λήξη του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου μόνο 35-36.000 περίπου. Οι υπόλοιποι πέθαναν στη Μ. Ασία από τις αγγαρείες, τις ασθένειες και τον υποσιτισμό. Κορύφωση των διωγμών σε βάρος του Ελληνικού στοιχείου υπήρξε το Μαύρο Πάσχα του 1914.



Τότε το Οικουμενικό Πατριαρχείο έκλεισε τα σχολεία και τις εκκλησίες, κήρυξε

γενικό πένθος και την Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία εν διωγμώ, υψώνοντας παράλληλα φωνή έντονης διαμαρτυρίας προς την υψηλή Πύλη και τις πρεσβευτικές αρχές των Μεγάλων Δυνάμεων.

Η απόφαση για την καθιέρωση σε πανελλήνια κλίμακα της 6ης Απριλίου ως «**Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας του Θρακικού Ελληνισμού**» εγκρίθηκε με σχετικό ψήφισμα στο “7ο Παγκόσμιο Συνέδριο Θρακών” που διεξήχθη στο Διδυμότειχο τον Ιούνιο του 2006.

