

Προσοχή στα AMHN του Facebook!

Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός / Κοινωνιολογικά (κοινωνική πρόνοια & οικογενειακά θέματα)



π. Δημήτριος Ν. Θεοδωρόπουλος

Τί γίνεται με αυτά τα AMHN που ξεφυτρώνουν σαν τὰ κεφάλια τῆς Λερναίας Ὕδρας καθημερινὰ στὸ διαδίκτυο καὶ πιὸ συγκεκριμένα στὸν χῶρο τοῦ Facebook;

Εἶναι μία ἐρώτηση πὸ τὴν ἀκοῦμε καὶ ἐμεῖς οἱ Πνευματικοὶ τελευταῖα.

Μιλᾶμε γιὰ τὶς δημοσιεύσεις ἐκεῖνες πὸ σε προτρέπουν νὰ ἀποδεχθεῖς τὸ περιεχόμενό τους πληκτρολογῶντας ὡς σχόλιο τὴν λέξη AMHN. Γράφοντας AMHN ὁμολογεῖς τὴν πίστη σου, βοηθᾷς ἀνθρώπους, πλημμυρίζει ἡ ζωὴ σου ἀπὸ θαύματα, σοῦ ἔρχονται ἀμέτρητα καλὰ, ἀποτρέπεται κάθε κακό. Αὐτὰ ὑπόσχονται οἱ ἐν λόγῳ δημοσιεύσεις.

Τὸ AMHN ἐδῶ λειτουργεῖ ὡς like. Γι' αὐτὸ χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Πάντα βρίσκονται σὲ ἐξέλιξη διαδικασίες προσέλκυσης ὀπαδῶν (like-farming), μέσω τῶν

ὁποίων διάφοροι ἐπιτήδευοι ὄχι μόνο κερδοσκοποῦν, ἀλλὰ ἐνίοτε γίνονται καὶ ἐπικίνδυνοι διασπείροντας κακόβουλο λογισμικὸ (ἰοῦς κ.λπ.) ἢ ὑποκλέπτοντας προσωπικὰ δεδομένα. Ἐσὺ λές, ἕνα ἀθῶο κλικ εἶναι! Ὅμως χωρὶς νὰ τὸ καταλάβεις γίνεσαι συνεργὸς σὲ μιὰ ἀπάτη ἢ καὶ θέτεις τὸν ἑαυτό σου σὲ κίνδυνο.

Ἄς δοῦμε ὅμως πὶὸ συγκεκριμένα τί συμβαίνει μὲ αὐτὰ τὰ ΑΜΗΝ. Δὲν θὰ μιλήσω θεωρητικά, ἀλλὰ βάσει παραδειγμάτων.

Ἴδου ἕνα. Φανερώνει σὺν τοῖς ἄλλοις ὅτι τὸ θέμα ἀγγίζει καὶ πτυχεὺς ἀστειότητος.

Πολλοί
θα διαβάσουν,
αλλά λίγοι
θα απαντήσουν...
Αν ο Θεός
σε έχει βοηθήσει
στη ζωή σου, πες
ΑΜΗΝ.





**Παναγία της Τήνου
Μεγάλο θαύμα...
Η βοήθειά μας...**

**Απάντησε «Αμήν» για να λάβεις ένα
θαύμα που θα αλλάξει τη ζωή σου.
Όποιος πιστεύει θα το λάβει.**

acknowledgement: Παναγία της Τήνου, η εικόνα της by FocalPoint/CC BY-SA 4.0

Δηλαδή όποιος έτυχε σήμερα (άπροσδιόριστο τὸ σήμερα) νὰ δεῖ αὐτὴν τὴν «ἐκτακτὴ εἴδηση» καὶ νὰ γράψει ΑΜΗΝ, γλύτωσε ἀπὸ τὴν ἀρρώστια, τὸν θάνατο καὶ τὰ ἄλλα δεινά! Ὅποιος δὲν τὴν εἶδε; Κρίμα, φάνηκε ἄτυχος! Ὅποιος πάλι τὴν

εἶδε, ἀλλὰ δὲν ἔγραψε ΑΜΗΝ;

Ὦ! ἐδῶ κρύβεται τὸ μεγάλο μυστικό. Ὁ φόβος! Μήπως ἂν δὲν γράψω ΑΜΗΝ, μοῦ συμβοῦν ὅλα αὐτὰ τὰ κακά; Σ' αὐτὸ πολλὰ μπορεῖ νὰ ποντάρει ὁ κάθε ἐπιτήδειος. Διότι δὲν ὑπάρχει φόβος χειρότερος ἀπὸ τὸν θρησκευτικό.

Κοιτάξτε πῶς οἱ παρακάτω εἰκόνες μποροῦν νὰ ἐνσπείρουν τὸν φόβο.




Λυπάμαι για όσους θα
παραλείψουν αυτό το μήνυμα.

Είθε ο Θεός να σώσει εσάς
και την οικογένειά σας από
όλα τα ατυχήματα.





Αν πιστεύεις ότι ο Θεός
μπορεί να κάνει θαύματα,
πληκτρολόγησε «Αμήν».



Μόνο εκείνοι που
αγαπούν τον Θεό
θα γράψουν
«Αμήν»

**Είθε όλοι όσοι δίνου
μάχη για τη ζωή τους σε
ένα από τα νοσοκομεία να
κερδίσουν αυτή τη μάχη.**

Γράψτε «Αμήν». 🙏 🙏



Κι αν άγνοήσω; Μήπως έκτος του ότι θα χάσω την εύκαιρία να κερδίσω, μου συμβεί και κανένα κακό, με τιμωρήσει ο άγιος που δέν του έκανα like (ΑΜΗΝ);

ΑΓΓΙΞΕ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ



Μην αρνηθείτε

Από: Σίλβια Νίκο



Θεέ μου, προστάτεψε
τα παιδιά μας από το
κακό και την αρρώστια!

Το «Αμήν» σου θα τα
κάνει όλα καλά!

Αγγίξτε τον Τίμιο
Σταυρό, 12 καλά
πράγματα θα
συμβούν στο σπίτι
σας αύριο. Ελάτε
να λάβετε την
ευλογία! Αφήστε
το **Αμήν** σας!





Έκτακτη είδηση!

**Τέσσερα πράγματα που ο
Θεός αφείρεσε από το σπίτι
σου σήμερα: κακουχίες,
κακοτυχία, αρρώστια και
θάνατος! Αποδέξου το με**

«Αμήν».

Ἄν δὲν γράψω, μήπως πεῖ ὁ Θεὸς ὅτι δὲν τὸν ἀγαπῶ;

Ἄν δὲν πληκτρολογήσω, μήπως θεωρηθεῖ ὅτι δὲν πιστεύω πῶς ὁ Θεὸς μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα;

Παρακάτω τὸ ὕφος γίνεται πρὸ ἀπαιτητικό, ἕως καὶ ἐκβιαστικό, θὰ ἔλεγα, γι' αὐτοὺς ποὺ ἔχουν μέσα τους τὸν θρησκευτικὸ φόβο. Ἡ χειραγώγησις ἐπὶ θύραις!



Άγιος
Νικόλαος



Βοήθεια
μας...



Μην αρνηθείς

Από σήμερα, Είθε κάθε πόρτα που
χτυπάτε να είναι ανοιχτή: δουλειά,
γάμος, υγεία, επιτυχία.

Δέξου το με «Αμήν».



Μην αγνοείς!



**Άγγιξε τον Άγιο Γεώργιο,
μπες «Αμήν» και το
2023 θα είναι η χρονιά
που θα κερδίσεις!
Πίστεψε!**



**Μέχρι τις 31 Μαρτίου, ο
Θεός θα σου δώσει ένα
θαύμα και η ζωή σου θα
αλλάξει, δέξου το με
πίστη και
«Αμήν»!**

Νύξη άπειλης τὸ τελευταῖο!

Οἱ ἐκκλήσεις γιὰ προσευχή πάλι, δὲν καταλαβαίνω, γιατί θὰ πρέπει νὰ συνοδεύονται ἀπὸ προτροπές γιὰ πληκτρολόγηση τοῦ ΑΜΗΝ; Δὲν ἀρκεῖ μία ἀπλή

παράκληση γιὰ προσευχή; Ἐμεῖς ὅταν γράφουμε κάπου, σὲ μιὰ ὁμάδα, ἄς ποῦμε, κάτι τέτοιο, ζητοῦμε νὰ μᾶς κάνουν like; Ὅποιος θέλει, κάνει. Κι ὅποιος δὲν κάνει, δὲν σημαίνει ὅτι δὲν εἶπε ἔστω καὶ ἓνα Κύριε, ἐλέησον ἀπὸ μέσα του. Πρὸς τί τὸ περισσόν; Καὶ γιατί οἱ σελίδες αὐτές, πού διαρκῶς βομβαρδίζουν μὲ τέτοιες δημοσιεύσεις, σπανίως ἀναρτοῦν κάτι παραγωγικό, ἓνα κείμενο, ἄς ποῦμε, ἓνα βίντεο, κάτι παρόμοιο;

Εἶχα σκοπὸ ἐδῶ νὰ καταχωρίσω καὶ κάποια εἰκονίδια τὰ ὁποῖα ἀναφέρονται στὸ τραγικὸ δυστύχημα τῶν Τεμπῶν. Δὲν θὰ τὰ βάλω ὅμως, διότι δὲν θέλω νὰ τὰ ἀνακυκλώσω, ἀπὸ σεβασμὸ πρὸς τὴν μνήμη τῶν ἀδικοχαμένων, τῶν γονιῶν, συγγενῶν καὶ φίλων τους καὶ ὅλου τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ πού θρήνησε καὶ θρηνεῖ ἀκόμη. Δυσκολεύομαι καὶ νὰ τὰ χαρακτηρίσω. Παίζουν ἐν οὐ παικτοῖς (μὲ πράγματα πού δὲν παίζεις), ὅπως θὰ ἔλεγαν καὶ οἱ ἀρχαῖοι μας πρόγονοι. Παραβιάζουν ἀδιάντροπα, γιὰ μένα, τεμένη ἱερὰ τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς. Δὲν σέβονται τίποτε. Ἱεροσυλοῦν!

Τί ἄλλο νὰ πῶ; Ὅτι πολλὰ ἀπὸ αὐτὰ θυμίζουν ὠροσκόπιο, καζαμία καὶ τὸ γνωστὸ «Νὰ σοῦ πῶ τὴν μοῖρα σου, νὰ σοῦ πῶ τὸ ριζικό σου»;

Νὰ πῶ ὅτι ὑποβιβάζουν σὲ μαγικὸ ἀντικείμενο ἀκόμη καὶ τὸν τίμιο Σταυρό;

Νὰ πῶ καὶ γιὰ τὰ θαύματα, πού προσφέρονται σὲ τιμὴ εὐκαιρίας, ἢ μᾶλλον (λάθος) ἐντελῶς δωρεάν; Μὴ τὸ χάσεις! Μὲ ἓνα AMHN ἔρχεται σπίτι σου πακεταρισμένο!

Πόση προσπάθεια πρέπει νὰ καταβάλει κανεὶς γιὰ νὰ μὴ δεχθεῖ ὅτι εἶναι ἀπάτες ὅλα αὐτά!

Τὰ εἰκονίδια θὰ τὰ συναντήσουμε σὲ διαφορετικὲς διαδικτυακὲς ὁμάδες καὶ ὑπὸ πολλὲς παραλλαγές. Ἄλλοτε ἀλλάζουν τὰ εἰκονιζόμενα πρόσωπα, ἄλλοτε τὸ φόντο, ἄλλοτε παραλλάσσεται ἐλαφρῶς τὸ περιεχόμενό τους κ.ο.κ. Οἱ ὁμάδες χρησιμοποιοῦν ἐπωνυμίες πού περιέχουν τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, τῆς Παναγίας καὶ τῶν Ἁγίων. Κυριαρχεῖ ἡ ἀνωνυμία. Δὲν κινδυνεύει, φαντάζομαι, νὰ θεωρηθεῖ ὑπερβολικὰ καχύποπτος κάποιος πού θὰ σκεφτεῖ ὅτι πολλὲς ἀπὸ αὐτὲς τὶς ὁμάδες ἀνήκουν στὸ ἴδιο δίκτυο («ἀλλάζει ὁ Μανωλιὸς καὶ βάζει τὰ ροῦχα του ἀλλιῶς»).

Τὸ ὄλο πνεῦμα τους θυμίζει τὸ λεγόμενο “Γράμμα τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου” πού κατὰ καιροὺς κυκλοφορεῖ. Ἔχει κάνει δῆθεν τὸν γύρο τοῦ κόσμου κάμποσες φορὲς καὶ τώρα ἤρθε ἡ ὥρα νὰ τὸν ξανακάνει. Ἐσὺ δὲν πρέπει νὰ τὸ κρατήσεις πάνω ἀπὸ 4 μέρες, ἀλλὰ νὰ στείλεις ἀντίγραφά του (ὀρίζει καὶ τὸν ἀριθμὸ) σὲ ἄλλους, γιὰ νὰ βροῦν κι ἐκεῖνοι τὴν ἴδια τύχη πού περιμένει ὅσους τὸ κρατοῦν στὰ χέρια τους.

Ἀναφέρει καὶ παραδείγματα ἀνθρώπων ποὺ τοὺς ἔφερε τύχη τὸ γράμμα αὐτό, κέρδισαν λαχεῖα, εἶδαν πολλὰ καλά, ἄλλαξε ἡ ζωὴ τους. Ἀναφέρει ὅμως καὶ πολλὰ κακὰ (ἀκόμη καὶ θανάτους) γιὰ ὅσους «ἔσπασαν τὴν ἀλυσίδα» καὶ τὸ κράτησαν πάνω ἀπὸ 4 μέρες ἢ δὲν ἔστειλαν ἀντίγραφα του σὲ ἄλλους.

Κάτι παρόμοιο κυκλοφοροῦσε παλαιότερα (τώρα ὄχι τόσο), μὲ τὸν τίτλο «Ἐπιστολὴ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ». Βρέθηκε δῆθεν στὸν τάφο τῆς Παναγίας. Βρίθει χαρμολύπων ἐπαγγελιῶν, ἀλλὰ καὶ φρικωδῶν ἀπειλῶν, καλλιεργεῖ κλίμα πνευματικῆς τρομοκρατίας. Πολλοὶ (ἡλικιωμένοι συνήθως) τὴν ἔχουν στὸ σπῆτι τους σὰν εὐαγγέλιο. Πρόκειται ὅμως γιὰ κίβδηλο κείμενο, ψευδεπίγραφο.

Στὸ ἴδιο πνεῦμα, τέλος, κινεῖται καὶ ἡ ἀκατάσχετη προφητολογία τῆς ἐποχῆς μας. Τρομοκρατεῖ καὶ κλέβει τὴν χαρὰ μέσα ἀπὸ τὶς ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων. Παρ' ὅτι διαρκῶς διαψεύδεται, ὅλοὲν καὶ δριμύτερη ἐπανερχεται χαλκεύοντας ἱστορίες, τοποθετῶντας στὸ στόμα τῶν ἁγίων λόγια ποὺ ποτὲ δὲν εἶπαν, παρερμηνεύοντας.

Ποιοὶ κρύβονται πίσω ἀπὸ ὅλα αὐτά; Ποιὰ τὰ κίνητρα καὶ οἱ προθέσεις τους; Δὲν γνωρίζουμε – ἐγὼ τοῦλάχιστον δὲν γνωρίζω. Καὶ δὲν εἶναι ἀσφαλῶς πάντα καὶ παντοῦ ἴδια τὰ κίνητρα. Ἐνα ὅμως εἶναι σίγουρο, ὅτι κάποιοι ἄνθρωποι εἶτε ἀπὸ ἀφέλεια εἶτε ἀπὸ ἀδυναμία (μιὰ ἀρρώστια, μιὰ ἀπογοήτευση, ἕνα τραγικὸ γεγονὸς κάνει πολὺ ἀδύναμο τὸν ἄνθρωπο) εἶτε ἀπὸ φόβο, τσιμποῦν, κατὰ τὸ δὴ λεγόμενον. Καὶ οἱ ἐπιτήδριοι κάνουν τὴν δουλειά τους.

Ἄς μὴ τοὺς κάνουμε τὸ χατίρι. Ἄς εἴμαστε πιὸ ἀπλοὶ στὴν σχέση μας μὲ τὸν Θεό. Νὰ τὸν ἀγαποῦμε, ὄχι νὰ τὸν φοβόμαστε. Πῶς μπορεῖ νὰ φοβᾶσαι κάποιον ποὺ σταυρώθηκε γιὰ σένα!

Τὰ προβλήματά μας δὲν θὰ λυθοῦν μὲ μαγικὸ τρόπο, μὲ πατήματα κουμπιῶν. Ὁ εἰκονικὸς μας κόσμος πολλὰ ὑπόσχεται. Ὅ,τι λάμπει ὅμως δὲν εἶναι χρυσός.

Μὴ τσιμπᾶς σὲ ὅλα!

Πηγή: pdimtheodor.blogspot.com