

20 Μαρτίου 2023

Ο Γέροντας Ελισαίος Σιμωνοπετρίτης ομιλητής στον Δ' Κατανυκτικό Εσπερινό στην Καλαμαριά

/ Γενικά Θέματα



Με κατάνυξη και με τη συμμετοχή πλήθους πιστού λαού, που κατέκλυσε τους Ιερούς Ναούς, τελέστηκαν οι ιερές Ακολουθίες της Κυριακής της Σταυροπροσκυνήσεως, στην Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς.

Ο Σεβασμιώτατος κ. Ιουστίνος, το πρωί της Κυριακής, χοροστάτησε στον Όρθρο και στην προσκύνηση του Τίμιου Σταυρού και ιερούργησε στη Θεία Λειτουργία, στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος, Βότση Καλαμαριάς.



Κατά τη διακονία του κηρύγματος, ο Σεβασμιώτατος, αναφέρθηκε στην αποστολική περικοπή της Κυριακής, εστιάζοντας τον λόγο του στο χωρίο: «Προσερχώμεθα οὖν μετὰ παρρησίας τῷ θρόνῳ τῆς χάριτος, ἵνα λάβωμεν ἔλεον καὶ χάριν εὖρωμεν εἰς εὐκαιρον βοήθειαν».



Ο Γέροντας Ελισαίος ομιλητής στον Δ΄ Κατανυκτικό Εσπερινό

Το απόγευμα, εν μέσω υπερπληθούς Εκκλησίας, χοροστάτησε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Καλαμαριάς, κατά τον **Δ΄ Κατανυκτικό Εσπερινό**.

Την σπορά του θείου λόγου διακόνησε ο προσκεκλημένος του Σεβασμιωτάτου, **Αρχιμανδρίτης Ελισαίος, Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας Αγίου Όρους**.

Το θέμα, το οποίο επιτυχώς διαπραγματεύτηκε κατά την ομιλία του ήταν «Έμοί δέ μη γένοιτο καυχᾶσθαι, εἰμή ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ (Γαλ. 6,14) - Ὁ σταυρός τοῦ Χριστοῦ, βάρος ἢ δύναμις τοῦ ἀνθρώπου; Τό παράδειγμα τοῦ ἀποστόλου Παύλου».



Ο σεβαστός Γέρων, συνέδεσε τον Πάυλειο λόγο περί Σταυρού με την πατερική διδαχή, την ασκητική εμπειρία και τον καθημερινό αγώνα των πιστών.

Με μια σειρά ερωτοαπαντήσεων αποσαφήνισε ποιος είναι ο Σταυρός του Ιησού, ποια η προσφορά του στη ζωή των πιστών, ποια η θέση του στη ζωή της Εκκλησίας, πώς βιώνεται, ως φρόνημα και ζωή, ποια η σχέση του με το τέλος του κόσμου και την ανακαίνιση των ανθρώπων και του κόσμου.

Απόστιχα Στιχηρά. Ἦχος πλ. δ'. Ἰδιόμελον.
Ἀτενίσαι τὸ ὄμμα εἰς οὐρανόν, οὐ τολμῶ ὀ τάλας
 Ἐγώ, ἐκ τῶν πονηρῶν μου πράξεων, ἀλλ' ὡς ὁ
 Τελώνης στενάξας κραυγάζω σοι Ὁ Θεός, ἰλάσθητί
 μοι τῷ ἁμαρτωλῷ, καὶ φαρισαϊκῆς ὑποκρίσεως ἴσουςαι
 με, ὡς ὁ μόνος εὐσπλαγχνος.

Στίχ. Πρὸς σέ ἦρα τοὺς ὀφθαλμούς μου, τὸν κατοικούντα ἐν τῷ οὐρανῷ. Ἴδοῦ, ὡς ὀφθαλμοὶ δούλων εἰς χεῖρας τῶν κυρίων αὐτῶν, ὡς ὀφθαλμοὶ παιδίσκης εἰς χεῖρας τῆς κυρίας αὐτῆς, οὕτως οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν πρὸς Κύριον, τὸν Θεὸν ἡμῶν, ἕως οὐ οἴκτειρησάι ἡμᾶς.

Ἀτενίσαι τὸ ὄμμα, ...

Στίχ. Ἐλέησον ἡμᾶς, Κύριε, ἐλέησον ἡμᾶς, ὅτι ἐπὶ πολὺ ἐπλήσθημεν ἐξουδενώσεως, ἐπὶ πλεῖον ἐπλήσθη ἡ ψυχὴ ἡμῶν, τὸ δνειδος τοῖς εὐθνηοῦσι καὶ ἡ ἐξουδένωσις τοῖς ὑπερηφάνοις.

Ἦχος πλ. δ'. Μαρτυρικόν.

Μάρτυρες Κυρίου, πάντα τόπον ἀγιάζετε καὶ πᾶσαν νόσον θεραπεύετε· καὶ νῦν, πρεσβεύσατε ἰουθῆναι τῶν παγίδων τοῦ ἐχθροῦ τὰς ψυχὰς ἡμῶν, δαόμεθα.

Δέν τολμῶ νά σηκῶσω τὸ βλέμμα μου στὸν οὐρανό, ἐγώ ὁ ταλαίπωρος, λόγω τῶν πονηρῶν μου πράξεων, ἀλλά ὅπως ὁ τελώνης, μέ στεναγμούς σοῦ κραυγάζω, Θεέ μου ἐλέησέ με τὸν ἁμαρτωλό καὶ ἀπάλλαξέ με ἀπὸ τῆν φαρισαϊκῆ μου ὑποκρισία, ἐπὶ ποῦ εἶσαι ὁ μόνος εὐσπλαγχνος.

Σ' ἐσένα ὕψωσα τὰ μάτια μου, ποῦ κατοικεῖς στὸν οὐρανό. Νά, σάν μάτια δούλων προσηλωμένα στά χέρια τῶν κυρίων τους, σάν μάτια δούλης προσηλωμένα στά χέρια τῆς κυρίας της, ἔτσι στρέφονται τὰ μάτια μας πρὸς τὸν Κύριο καὶ Θεό μας, ἕως ὅτου μᾶς εὐσπλαγχνισθεῖ.

Δέν τολμῶ νά σηκῶσω τὸ βλέμμα μου, ...

Ἐλέησέ μας, Κύριε, ἐλέησέ μας, διότι ἐπὶ πολὺ χρόνο γεμίσαμε ἀπὸ ἐξευτελισμούς. Μέ τὸ παραπάνω ἐγέμισε ἡ ψυχὴ μας. Ἡ κατασχίνη νά ἔλθε σ' αὐτοῦς, ποῦ εἰήμεροῦν σέ βάρος μας, καὶ ὁ ἐξευτελισμός στοὺς ὑπερηφάνους, (οἱ ὅποιοι μᾶς τυραννοῦν).

Μάρτυρες Κυρίου, ἀγιάζετε κάθε τόπο καὶ θεραπεύετε κάθε ἀσθένεια. Καὶ τώρα, παρακαλοῦμε, πρεσβεύσατε νά γλυτώσουν ἀπὸ τίς παγίδες τοῦ ἐχθροῦ οἱ ψυχές μας.

Στο τέλος, και κατά τη διάρκεια της αναγνώσεως του Αποδείπνου, οι πιστοὶ ἔλαβαν την ευχή του αγίου Καθηγουμένου, ανανεώνοντας, και δι' αυτού του τρόπου, την απόφαση τους να συνεχίσουν τον αγώνα στο στάδιο των αρετῶν.



Στον επόμενο κατανυκτικό εσπερινό, φιλοξενούμενος του Σεβασμιωτάτου είναι ο

Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ωρεών κ Φιλόθεος, Αρχιγραμματεὺς τῆς Ἱεράς Συνόδου
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.