

16 Μαρτίου 2023

Μητροπολίτης Δαμασκηνός: Όταν ο άνθρωπος πονάει έχει ανάγκη να στραφεί προς τον Θεό

Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός / Κοινωνιολογικά (κοινωνική πρόνοια & οικογενειακά θέματα)



Το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου τέλεσε το απόγευμα της Δευτέρας 13ης Μαρτίου 2023 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Κυψέλης - Σφήνας Αργινίου.



Μιλώντας στους πιστούς που προσήλθαν στο Ιερό Μυστήριο αρχικά εξέφρασε την ικανοποίηση του για τον εξωραϊσμό, την ευταξία και την καθαριότητα του Ιερού Ναού και συνεχάρη τον δραστήριο εφημέριο, ιερομ. Αναστάσιο Σπυρόπουλο για τον ζήλο που έχει επιδείξει στην αποπεράτωση και την ευπρέπεια του Ναού.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε σε μια έννοια που κυριαρχεί στην ιερά ακολουθία του Ευχελαίου, τον ανθρώπινο πόνο, είτε αυτός εκφράζεται ως σωματικό νόσημα, είτε εκφράζεται ως ψυχική ασθένεια.

Τόνισε ότι ο πόνος είναι μια μεταπτωτική κατάσταση, αφού ο Θεός δεν έπλασε τον άνθρωπο ούτε για να πονά, αλλά ούτε για να πεθαίνει.

Αναφέρθηκε στην διαχείριση του πόνου αναζητώντας τα οφέλη που μπορούμε να αποκομίσουμε από τη σωστή διαχείρισή του.

Ο άνθρωπος όταν πονάει γίνεται ευάλωτος, συνθλίβεται ο εγωισμός του, περιορίζεται η φιλαυτία και η υπερηφάνειά του.

Ο πόνος υπενθυμίζει στον άνθρωπο μία αλήθεια που την ξεχνάει, ότι δεν είναι

άτρωτος, ανίκητος, παντοδύναμος και αυτάρκης.

Μέσα από τον σωματικό πόνο μπορούμε επίσης να επανεκκινήσουμε τη σχέση μας με το Θεό. Όταν ο άνθρωπος πονάει έχει μία εσωτερική ανάγκη να στραφεί προς τον Θεό.

Επίσης κατά το στάδιο του πόνου ο άνθρωπος μπορεί να αναθεωρήσει τις σχέσεις του με τους άλλους ανθρώπους, αλλά να κάνει και την προσωπική του αυτοκριτική, αφού στο κρεβάτι του πόνου πέφτουν όλα τα προσωπεία που μπορεί να φέρουμε σε άλλες στιγμές της ζωής μας.

«Συνήθως στην ευτυχία έρχονται πολλοί υποψήφιοι για να τη μοιραστούν μαζί μας. Την ώρα όμως του πόνου μένουν τελικά πολλοί λίγοι αυτοί που θα έρθουν κοντά μας για να σηκώσουν το σταυρό της δικής μας δοκιμασίας» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σεβασμιώτατος και ολοκλήρωσε την ομιλία του λέγοντας: «Ο πόνος δεν είναι κάτι που ο άνθρωπος πρέπει να εύχεται, αλλά ούτε και να τον προκαλεί να έρθει. Αν και όταν έρθει, όμως, οφείλουμε να προσπαθούμε να διακρίνουμε τα θετικά στοιχεία που μπορεί να επιφέρει στη ζωής μας, την αναθεώρηση της σχέσης μας με το Θεό, την αναθέρμανση της σχέσης μας με τους ανθρώπους και, πάνω από όλα, την αυτοκριτική που θα μας δώσει τη δυνατότητα να μετανοήσουμε για τις αμαρτίες μας, αλλά και να οδηγηθούμε σε ένα σωστό δρόμο αγάπης προς το Θεό και προς τους ανθρώπους».

Πηγή: iellada.gr