

Αφιέρωμα στα τρία χρόνια από τις αγιοκατατάξεις των Οσίων Εφραίμ Κατουνακιώτη, Δανιήλ Κατουνακιώτη και Ιωσήφ του Ησυχαστού στην Pemptousia TV

[Άγιοι - Πατέρες - Γέροντες](#) / [Άγ. Εφραίμ Κατουνακιώτης](#) / [Άγ. Ιωσήφ Ησυχαστής](#) / [Αφιερώματα](#)



Στην [αγιοκατάταξη](#) του Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού και των Γερόντων Εφραίμ και Δανιήλ Κατουνακιώτη είχε προχωρήσει τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020 η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου και η [pemptousia.tv](#) [αφιερώνει](#) από σήμερα μεγάλο μέρος του προγράμματός της στους τρεις μεγάλους Αγίους της Ορθοδοξίας, με αφορμή τη συμπλήρωση αύριο τριών ετών από την αναγραφή τους στις **Αγιολογικές Δέλτους της Εκκλησίας**.

Στις **11.50** δείτε το βίντεο από την ατμόσφαιρα που επικράτησε στην **Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου** με τις καμπάνες να ηχούν χαρμόсуνα μόλις έγινε γνωστή η είδηση των αγιοκατατάξεων των τριών σπουδαίων Αγιορειτών πατέρων.

Στις **11.55** ο **Επίσκοπος Αρούσας** και Κεντρικής Τανζανίας κ. Αγαθόνικος μιλάει

για τα βιώματά του και τις εμπειρίες του από τις σύγχρονες οσιακές μορφές Γέρ. Εφραίμ Κατουνακιώτη και Γέρ. Ιωσήφ τον Ησυχαστή.

Στις 12.40 & 20.40 ο ιερομόναχος **π. Εφραίμ Σιμωνοπετρίτης** διηγείται την αρχή της γνωριμίας του με τον Γέροντα Εφραίμ Κατουνακιώτη. Μία γνωριμία που έμελλε να εξελιχθεί σε βαθύτατη πνευματική σχέση και φιλία.

Στις 13.00 & 21.00 ο πρωτοπρεσβύτερος **π. Σπυρίδων Βασιλάκος**, Θεολόγος, Διευθυντής Ραδιοφωνικού Σταθμού Ιεράς Μητροπόλεως Θηβών & Λεβαδείας, μιλά στην Πεμπτουσία για τον Γέροντα Εφραίμ Κατουνακιώτη, ο οποίος καταγόταν από τη Θήβα, μέσα από μνήμες και εμπειρίες Θηβαίων.

Στις 13.50 ο π. Εφραίμ Σιμωνοπετρίτης σκιαγραφεί και περιγράφει τα πνευματικά προτάγματα του Γέροντος Εφραίμ Κατουνακιώτου.

Στις 15 30 & 23.30 ομιλία του Ομότιμου Καθηγητή της Θεολογικής Σχολής Αθηνών Γεωργίου Κρουσταλάκη με θέμα: «Γέρων Εφραίμ Κατουνακιώτης, ο Θεολόγος και Παιδαγωγός της Ερήμου».

Στις 16.05 βίντεο από το πρώτο επίσημο εορτασμό του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού

Στις 16.25 θεολογική ομιλία του Πρωτοπρεσβύτερου Νικολάου Λουδοβίκου στο Συνοδικό της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου, στην πανήγυρη του Οσίου Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστή με τίτλο “Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής: «Ένα ακόμα μεγάλο δώρο του Θεού»”