

Παγκόσμια Ημέρα Ραδιοφώνου - Ο Pemptousia FM γιορτάζει

[/ Γενικά Θέματα](#) / [Θέατρο, Κινηματογράφος, Ντοκυμανταίρ, TV και Διαδίκτυο](#) / [Πολυμέσα - Multimedia](#)



Η Παγκόσμια Ημέρα Ραδιοφώνου, γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 13 Φεβρουαρίου όπως καθιερώθηκε με απόφαση της UNESCO τον Σεπτέμβριο του 2011, προκρίνοντας την ημερομηνία αυτή κατά την οποία το 1946, λειτούργησε για πρώτη φορά το ραδιόφωνο του ΟΗΕ.

Η σημερινή Ημέρα αφιερωμένη στο Ραδιόφωνο αποτελεί φόρο τιμής σε ένα από τα παλαιότερα, αξιόπιστα και διαδεδομένα μέσα επικοινωνίας στον κόσμο, το οποίο σε πολλές περιοχές του πλανήτη παραμένει το μοναδικό «παράθυρο στον κόσμο».

Το Ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας

Το **Διαδικτυακό ραδιόφωνο** του ιστοτόπου [Πεμπτουσία](#) του Ινστιτούτου Έρευνας Διάσωσης και Προβολής Πνευματικών και Πολιτιστικών Παραδόσεων

«Άγιος Μάξιμος ο Γραικός» αποτελεί την φωνή του Ευαγγελίου του Χριστού, της αληθείας της Ορθοδόξου Εκκλησίας, της ενημέρωσης, του πολιτισμού και του γόνιμου προβληματισμού.

Στο πλούσιο 24ωρο πρόγραμμα του διαδικτυακού Ραδιοφώνου [pemptousia Fm](http://pemptousia.fm), μπορείτε να ακούσετε Εκπομπές, Πνευματικά Αναγνώσματα, Ομιλίες από Αγιορείτες Πατέρες και Μουσικές εκπομπές. Ακόμα, το Ραδιόφωνο της Πemptousίας καλύπτει την αναμετάδοση Ακολουθιών.

Μπορείτε να ακούσετε ζωντανά το Pemptousia.fm μέσα από την ιστοσελίδα της Πemptousίας [πατώντας εδώ](#).

Για να κατεβάσετε την εφαρμογή για να ακούτε το Pemptousia.fm στο κινητό σας τηλέφωνο ή το tablet δείτε:

Για συσκευές Android [ΕΔΩ](#)

Για συσκευές ios [ΕΔΩ](#)

Το Ραδιόφωνο, ως άμβωνας της Εκκλησίας

Η φωνή της Εκκλησίας διαδόθηκε μέσα από τα ερτζιανά από τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια. Ήδη από το Μάϊο του 1950 επί Αρχιεπισκοπίας Σπυρίδωνος Βλάχου, η Ιερά Σύνοδος ανέθεσε στην «Αποστολική Διακονία» την ίδρυση «ιδίου ραδιοφωνικού σταθμού».

Σε εκείνες τις εποχές με την Ραδιοφωνία να είναι αυστηρά κρατική, η Εκκλησία, μετά από σχετικές διαβουλεύσεις με την Πολιτεία, εξασφάλισε μόνο μία εβδομαδιαία ραδιοφωνική εκπομπή, στον «Ραδιοφωνικό Σταθμό των Ενόπλων Δυνάμεων».

Σήμερα ο Ραδιοφωνικός Σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος εκπέμπει στους 89,5 και πολλές Ιερές Μητροπόλεις διαθέτουν ραδιοφωνικούς σταθμούς που εκπέμπουν σε 24ωρη βάση με εκπομπές ποικίλης θεματολογίας με στόχο να επικοινωνούν στους ακροατές, ως από άμβωνος, τον Λόγο του Θεού.

Σήμερα, Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023, στο πρόγραμμα του 24ωρου διαδικτυακού ραδιοφώνου pemptousia.fm, μπορείτε να ακούσετε:

11:00 Αινείτε τον Κύριον Η ψαλτική ως τέχνη και αναγκαιότητα... Μια εκπομπή από την Υμνολογία της Εκκλησίας μας...

12:00 Εν τω φωτί Σου οψόμεθα φως Μια ραδιοφωνική απόπειρα να γαληνέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον ΝώνταΣκοπετέα.

13:00 Θεανθρώπινη Σοφία Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το Θείο.

14:00 Μουσικό διάλειμμα

15:00 Δελτίο Ειδήσεων

15:10 Παράκληση

16:00 Λόγος και Μέλος: προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της Ψαλτικής Τέχνης Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Πρωτοψάλτης, Δάσκαλος της Ψαλτικής Τέχνης και Χοράρχης του Βυζαντινού Χορού ΤΡΟΠΟΣ Κωνσταντίνος Αγγελίδης, και ο Πρωτοψάλτης και Μουσικολόγος Γεώργιος Σάββας.

17:00 Ακολουθία της Θ΄ Ώρας - Εσπερινός Σε απευθείας σύνδεση με τον Ρ/Σ της Ιεράς Μονής Παμμεγίστων Ταξιαρχών Πηλίου.

18:00 Να πηγαίνω στο σχολειό Μια εκπομπή παράθυρο προς τον χώρο της παιδείας. Με τον εκπαιδευτικό, Δημήτρη Καραβασίλη.

18:30 Μουσικό διάλειμμα

19:00 Γνωρίζω την ελληνική μου ταυτότητα Με τον εικαστικό και συγγραφέα Βαγγέλη Παππά. Σε συνεργασία με το πρόγραμμα «Ενορία εν δράσει» του Ι.Ν. Ευαγγελιστρίας Πειραιώς.

20:00 Μουσικό διάλειμμα

21:00 Δελτίο Ειδήσεων

21:10 Μικρό Απόδειπνο

21:45 Ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως

22:20 Βίος και Λόγοι Αγίου Παΐσιου του Αγιορείτου Μια παραγωγή του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

23:00 Πνευματικά Αναγνώσματα Ανάγνωση επιλεγμένων εκκλησιαστικών και

πνευματικών κειμένων.

00:00 Επανάληψη προγράμματος

02:00 Αγιορείτικα μελωδήματα