

Εκπρόσωπος Τύπου ΔΙΣ: Η Εκκλησία έχει ξεκινήσει μια πανστρατιά αγάπης για τους σεισμόπληκτους

[Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός / Κοινωνιολογικά \(κοινωνική πρόνοια & οικογενειακά θέματα\)](#)



Για τις αποφάσεις που πήρε η Ιερά Σύνοδος όσον αφορά τις σεισμόπληκτες Τουρκία και Συρία αλλά και για τη βοήθεια που επρόκειτο να στείλει στην γειτονική χώρα και στην Συρία, μίλησε στην ΕΡΤ ο Εκπρόσωπος Τύπου της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών.



Για την συνεδρίαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου και την απόφαση που έλαβε για την αποστολή βοήθειας, δήλωσε: «Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος και γενικότερα η Εκκλησία της Ελλάδος, όπως προσεύχεται «Ἐν ἑνὶ στόματι καὶ μιᾷ καρδίᾳ», ἔτσι και «Ἐν ἑνὶ στόματι καὶ μιᾷ καρδίᾳ» με ἓνα στόμα, με μία καρδιά, με μία ψυχή, υλοποιεῖ και επιτελεῖ το χρέος της ἀπέναντι στον ἄνθρωπο, ἀπέναντι σε μία τεράστια δοκιμασία που πλήττει το συνάνθρωπο, που πλήττει την εικόνα του Θεοῦ που πλήττει τη ζωή την ίδια. Για αὐτό ἀπὸ την πρώτη στιγμή τόσο ο Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν και πάσης Ἑλλάδος κ. Ιερώνυμος, ο Προκαθήμενος της ἀγάπης και της καλοσύνης, ὅσο και οἱ ἀδελφοὶ Ἀρχιερεῖς της Θράκης, ἀλλὰ και η Διαρκὴς Ιερά Σύνοδος που συνεδριάσαμε αὐτές τις ἡμέρες και συνεδριάζουμε και μάλιστα το πρῶτο μας θέμα, ἑκτακτο, ἦταν η ἀντιμετώπιση αὐτῆς της δοκιμασίας. Δηλώσαμε τη συμπάρασσή μας τόσο στον Παναγιώτατο Οικουμενικὸ Πατριάρχη ὅσο και στο Μακαριώτατο Πατριάρχη Ἀντιοχείας κύριο Ἰωάννη, τόσο στη γείτονα χώρα της Τουρκίας ὅσο και στη χώρα της Συρίας. Ἀλλὰ δεν μείναμε μόνο σε ευχές ἢ σε συλλυπητήρια».

Για το πῶς θα βοηθήσει η Εκκλησία τους σεισμόπληκτους σε Τουρκία και Συρία, χαρακτηριστικὰ εἶπε: «Το Ευαγγέλιο του Χριστοῦ μας καλεῖ σε πράξη. Για αὐτό

λοιπόν το λόγο, σε συνεννόηση με τις αρχές και με τις διπλωματικές και με την Πολιτεία και με το Υπουργείο Εξωτερικών, με όλες τις αρχές τις αρμόδιες, έχουμε ξεκινήσει μία πανστρατιά αγάπης, ένα κίνημα αγάπης για να συγκεντρώσουμε υλικό απαραίτητο, όπως κλινοσκεπάσματα, όπως όσπρια, όπως τρόφιμα μακράς διαρκείας, όπως φάρμακα όπως νερά, σύμφωνα με τις οδηγίες τις οποίες παίρνουμε, γιατί έχουμε μία αγαστή συνεργασία όλες οι αρχές, μία πανστρατιά σε κάθε ενορία, σε κάθε μοναστήρι, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε ίδρυμα, σε όλη την Ελλάδα. Τη 19η Φεβρουαρίου θα έχουμε αποστείλει εγκύκλιο σημείωμα, η Ιερά Σύνοδος, σε όλες τις Μητροπόλεις και ήδη αυτή τη στιγμή έχει συγκεντρωθεί ήδη μια μεγάλη ποσότητα υλικού, το οποίο θα φτάσει στους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Ο φιλανθρωπικός οργανισμός της Εκκλησίας μας «Η αποστολή» είναι το εργαλείο το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε άμεσα για τη συλλογή του υλικού μαζί με άλλα εργαλεία, όπως είναι τα φιλόπτωχα ταμεία, όπως είναι οι ενορίες μας, ώστε να πράξουμε το χρέος μας απέναντι στον άνθρωπο που αυτή την ώρα πλήττεται».

Για το πως κάποιος θα μπορέσει να συμβάλει στο έργο της Εκκλησίας: «Επικοινωνεί με την ενορία του, επικοινωνεί με την μητρόπολη του, επικοινωνεί με τον παπά της ενορίας του, επικοινωνεί με τους συνεργάτες της ενορίας του. Για αυτό η Εκκλησία να ξέρετε, έχει το καλύτερο κοινωνικό δίκτυο σε όλη την Ελλάδα. Για να σας το πω πρακτικά, αλλά αυτή τη στιγμή σε ένα χωριουδάκι ενός κατοίκου στην ορεινή Φθιώτιδα, τη χιονισμένη, θέλει αυτός ο ένας κάτοικος και θέλει σας πληροφορώ να βοηθήσει τους αδελφούς μας στη Συρία και στην Τουρκία και μάλιστα στη Συρία. Είναι και ορθόδοξοι αδελφοί, μη το ξεχνάμε και αυτό. Όχι ότι αυτό είναι το κριτήριο. Αν θέλει λοιπόν και ο ένας κάτοικος στο χωριό με έναν κάτοικο αυτή τη στιγμή, αν πάει στην εκκλησία του χωριού, η βοήθειά του θα φτάσει εκεί που πρέπει».

Τέλος, για τους λίγους που έγραψαν ότι «ο σεισμός ήταν η απάντηση του Θεού στους Τούρκους για τις προκλήσεις τους», ο Σεβασμιώτατος Εκπρόσωπος της ΔΙΣ, δήλωσε: «Τις απαντήσεις μας τις έχει δώσει η Καινή Διαθήκη. Έχουν δοθεί αμετάκλητα από τον ίδιο τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Εμείς αυτό ακολουθούμε. Ούτε το πληκτρολόγιο. Ούτε γεωπολιτικά κριτήρια, ούτε εθνικιστικά κριτήρια, ούτε πολιτικά κριτήρια, ούτε εργαλειοποιούμε τον πόνο των ανθρώπων. Γιατί δεν πρέπει τίποτα από όλα αυτά να μπει στη μέση. Ο Χριστός μας είπε “ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν”. Ο Χριστός μας είπε αν αγαπάτε αυτούς, παρά να ελπίζετε καὶ εἰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, ποῖα ὑμῖν χάρις ἐστί; (κατὰ Ματθαῖον Ευαγγέλιο). Εμείς ακολουθούμε τον Χριστό, ο οποίος μας είπε Είδες τον αδελφό σου; Είδες Κύριον τον Θεόν σου; Όλα τα άλλα δεν μας απασχολούν καθόλου. Μας απασχολεί να αρέσουμε στον Χριστό και μόνο σε Αυτόν».

Πηγή: iellada.gr