

## Ο Μητροπολίτης Άρτης μιλά στο ore.gr για το σπουδαίο έργο των Τριών Ιεραρχών

[/ Γενικά Θέματα / Θέατρο, Κινηματογράφος, Ντοκυμανταίρ, TV και Διαδίκτυο / Πολυμέσα - Multimedia / Συνεντεύξεις](#)



Για την Παιδεία και το σπουδαίο έργο των Προστατών της, των Τριών Ιεραρχών με αφορμή την εορτή τους μίλησε αποκλειστικά ο Σεβασμιώτατος **Μητροπολίτης Άρτης κ. Καλλίνικος** στο Πρακτορείο «**Ορθοδοξία**» και στο δημοσιογράφο **Αντώνη Μακατούνη**.

**Ακούστε τα όσα ανέφερε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Άρτης:**

`<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span>`

«Είναι η αλήθεια ότι οι Τρεις αυτές μεγάλες προσωπικότητες, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και ο Μέγας Βασίλειος έχουν σημαδέψει όλη την εκκλησιαστική ιστορία αλλά θα έλεγα και όλη τη ζωή των ανθρώπων, οι οποίοι πιστεύουν στον Ιησού Χριστό, όχι όμως μόνο αυτών. Γενικότερα οι άνθρωποι αυτοί (σ.σ. οι Τρεις Ιεράρχες) κατάφεραν να συνθέσουν αυτό το πνεύμα το Χριστιανικό, το πνεύμα του Ευαγγελίου δηλαδή με τη θύραθεν παιδεία, με την παιδεία δηλαδή η οποία μας έρχεται από τους Αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους» ανέφερε αρχικά και μεταξύ άλλων ο Σεβασμιώτατος **Μητροπολίτης Άρτης κ. Καλλίνικος**.

Στη συνέχεια προσθέτει, μεταξύ άλλων, «Δυστυχώς στην εποχή μας λείπουν τα πρότυπα, πλεονάζει ο λόγος αλλά δεν υπάρχει το παράδειγμα. Λείπει η αγωνιστικότητα, είμαστε στη μονομέρεια, είμαστε οι άνθρωποι οι εκκοσμικευμένοι. Ακόμη και εμείς οι βαπτισμένοι χριστιανοί που πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό τις περισσότερες φορές εσωτερικά είμαστε εκκοσμικευμένοι».

### **Ξεχάσαμε ότι η «πατρίδα» μας δεν είναι η γη αλλά ο Ουρανός**

«Δεν υπάρχουν πρότυπα σήμερα. Όλοι ξέρουμε να κάνουμε διδασκαλίες για το τί θα πρέπει ο άλλος να κάνει, όμως οι περισσότεροι από εμάς “χωλαίνουμε” στο τι εμείς κάνουμε...

Ξεχάσαμε τί πραγματικά είμαστε και το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να μπορέσουμε σε αυτόν τον επίγειο βίο μας να κατορθώσουμε μεγάλα και σπουδαία ξεχνώντας όμως ότι η πατρίδα μας δεν είναι η γη αυτή αλλά είναι ο Ουρανός» συμπληρώνει, μεταξύ άλλων, ο Σεβασμιώτατος δίνοντας τροφή για σκέψη και εσωτερική πνευματική αναζήτηση.

[ope.gr](http://ope.gr)