

## Αποστολή ορε: Ευχαριστίες του Κοζάνης Παύλου στον Γέροντα Εφραίμ για τη μεταφορά του αντιγράφου του Τιμίου Σταυρού από την Ι.Μ.Μ Βατοπαιδίου (ΒΙΝΤΕΟ)

[/ Γενικά Θέματα](#) / [Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου](#)



Τη Βασιλόπιτα της [Ιεράς Μητροπόλεως Σερβίων και Κοζάνης](#) ευλόγησε εχθές Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023 στον ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης ο επιχώριος Μητροπολίτης κ. Παύλος.

Στον κατάμεστο από κόσμο ιερό ναό παραβρέθηκαν οι πολιτειακές και στρατιωτικές αρχές της περιοχής, όπως επίσης κλήρος και λαός.

**Αποστολή και φωτορεπορτάζ: Ραφαήλ Γεωργιάδης**

Η εκδήλωση ξεκίνησε με την χορωδία της Ιεράς Μητροπόλεως υπό τη διεύθυνση του κ. **Πάρη Γκούνα** να ερμηνεύει παραδοσιακά κάλαντα από διάφορες περιοχές της Ελλάδος.

Στην συνέχεια ο **Μητροπολίτης Κοζάνης κ. Παύλος** ευχαρίστησε τον Καθηγούμενο της **Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου** **Γέροντα Εφραίμ**, ο οποίος ήταν και ο ομιλητής της εκδήλωσης.

*«Τον κληρικό που γνωρίζει η οικουμένη, όχι γιατί εκείνος το προσπαθεί αλλά διότι τα έργα του είναι εκείνα που τον καθιστούν γνωστό»* είπε αρχικά ο Σεβασμιώτατος αναφερόμενος στο πρόσωπο του Γέροντα.



Στη συνέχεια σημείωσε ότι *«στην Μητρόπολή μας, πριν μπούμε στην περίοδο της καραντίνας, ο **Πανοσιολογιώτατος Καθηγούμενος** μας έφερε ένα μεγάλο σέβασμα στον Καθεδρικό μας Ναό, την **Παναγία την Βηματάρισσα** με όλη την ιστορία που έχει αυτή η ιερά εικόνα. Και το Σάββατο, εκόμισε το αντίγραφο του τίμιου Σταύρου, αυτόν τον Σταύρο που είδε στον ουρανό ο **Μέγας Κωνσταντίνος**»*.



«Άγιε Καθηγούμενε δύο χρόνια με την πανδημία στερηθήκαμε αυτήν την ημέρα, αυτό που κάναμε κάθε χρόνο αυτήν την εποχή, να κόβουμε μια πίτα, να έχουμε έναν ομιλητή, να ακούμε τα κάλαντα, να χαίρεται ο λαός μας», είπε απευθυνόμενος στο [Γέροντα Εφραίμ](#) και συνέχισε «Σήμερα με την χάρη της Παναγίας μας, του Αγίου Νικολάου, του Τίμιου Σταυρού, είμαστε και πάλι εδώ και χαιρόμαστε που σας έχουμε μαζί μας».





Στην συνέχεια ο **Γέροντας Εφραίμ** αναφέρθηκε στον κοινό σκοπό, στην ίδια αποστολή που έχουν οι μοναχοί και οι κοσμικοί, που είναι ο Αγιασμός.



ρίου αλλά



© Rafail Georgiadis-ope.gr



© Rafail Georgiadis-ope.gr









**Διαβάστε επίσης:**

**[Βράβευση πολυτέκνων οικογενειών και αριστούχων στην Κοζάνη \(ΦΩΤΟ\)](#)**

**[Η Κοζάνη υποδέχθηκε αντίγραφο του Σταυρού του Μεγάλου Κωνσταντίνου](#)**

**[ΑΠΟΣΤΟΛΗ του ope.gr: Η Κοζάνη υποδέχθηκε αντίγραφο του Σταυρού του Μεγάλου Κωνσταντίνου \(ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ\)](#)**

**[Το ope.gr στην Κοζάνη: Πανηγυρική Θεία Λειτουργία ενώπιον του αντιγράφου του Σταυρού του Αγίου Κωνσταντίνου στον Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης \(ΦΩΤΟ-ΗΧΗΤΙΚΟ\)](#)**

[ope.gr](http://ope.gr)