

“Η κατά σάρκα γέννησις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού” - Εκπομπή Καρδιακός Λόγος - Πεμπουσία TV #56

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία / Άγιοι - Πατέρες - Γέροντες / Μητροπ. Λεμεσού Αθανάσιος / Ορθοδοξία και Ορθοπραξία / Πολυμέσα - Multimedia](#)



Μας εύχονται οι πατέρες: Να ζήσετε να έχετε μέσα στην καρδιά σας χαρά, την Χαρά του Χριστού.

Σι σημαίνει να έχουμε μέσα στην καρδιά μας την Χαρά του Χριστού;

Τι συμβαίνει σε έναν άνθρωπο όταν πλησιάζει τον Θεό με τους όρους του Θεού;

Εμείς θεωρούμε ότι είμαστε στην Εκκλησία αλλά νομίζω ότι πέφτουμε στην παγίδα της ιδεολογίας η της λογικής και αγνοούμε το βίωμα. Εξηγήστε μας τι διαφορά έχει η ιδεολογία από το βίωμα στην ζωή της Εκκλησίας

Με τη γιορτή των Χριστουγέννων η Εκκλησία μάς αποκαλύπτει ένα μυστήριο χαράς: το μυστήριο μιάς ελεύθερα προσφερόμενης αγάπης που δεν επιβάλλεται σε κανένα. Ο κόσμος κυβερνάται από τη δύναμη και την εξουσία, αλλά το γεγονός της γέννησης του Χριστού πια μάς απελευθερώνει απ' όλα αυτά.

Δεν συνεχίζει ο κόσμος να κυβερνάται από την δύναμη και την εξουσίας; Πως μας

απελευθερώνει από αυτό η Γέννηση του Κυρίου δεν το καταλαβαίνω αυτό.

Γιατί η γέννησή του σαν ανθρώπου θα 'πρεπε να 'χει πάρει αυτή την ιδιαίτερη μορφή;

Πως θα αφήσουμε την νοοτροπία του μεγάλου έτσι ώστε να γίνουμε παιδιά για να δικαιώσουμε τὸ νόημα τῆς γιορτῆς μέσα μας; Είναι πραγματικά εφικτό αυτό;

Ὁ Χριστὸς ἤθελε μὲ τὴ Γέννησί Του στὸ σπήλαιο νὰ μᾶς δείξει, ὅτι μπορεῖ νὰ μεταβάλλη, μὲ τὸ «ἔτσι θέλω» Του, τὰ σπήλαια καὶ τὴν ἀηδία καὶ σιχασιὰ τῶν σταύλων σὲ οὐρανό.

Γιατί δεν μας μεταβάλλει και εμάς με το «ἔτσι θέλω» Του σε ουρανό αλλά πρέπει να περάσουμε από συμπληγάδες; Γιατί να μην είναι πιο εύκολα τα πράγματα για την σωτηρία μας;

Μπορεί πραγματικά η σοφία του κόσμου ας πούμε η επιστήμη γέροντα να δεχθεί την Σοφία του Θεού; Οι Μάγοι λένε οι πατέρες ήταν πολύ ταπεινοί γιαυτό έζησαν αυτό που έζησαν. Γιατί η επιστήμη δεν μπορεί να δεχθεί την ύπαρξη της ψυχής και του νοός;

Στις καθημερινά μας σχέσεις γέροντα είναι πολύ εύκολο να διακρίνουμε ποιος μας αγαπάει έστω κοσμικά, ανθρώπινα. Και αντίστοιχα πολλές φορές ανταποδίδουμε την αγάπη αυτή με τόσους τρόπους.

Πως είναι δυνατόν να μην συναισθανόμαστε την αγάπη του Θεού και βέβαια εφόσον δεν την συναισθανόμαστε δεν την ανταποδίδουμε κιόλας. Κάποτε μου είπε ο γερ Εφραίμ σε μια ανησυχία που είχα στην προσευχή μου να λέω «Κύριε δώσε μου θάρρος στην πίστη μου». Εγώ όμως από την μία ντρεπόμουν να το ζητήσω αυτό και από την άλλη ολιγοπιστούσα ακόμη περισσότερο σκεφτόμενος είναι δυνατόν να ζητήσω και να μου δώσει περισσότερο πίστη;

Οι προφητείες είναι ὁ μέγας ὄγκολιθος τῆς ιστορικῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ μέσα στὸν κόσμο.

Φοβάμαι να πω ότι ελάχιστα μας έχει απασχολήσει αυτό το σπουδαίο γεγονός των προφητειών. Πως έγινε γέροντα και 800 χρόνια πριν φωτίστηκαν οι προφῆτες και έγραψαν για την παρουσία του Θεού; Εξίσου σημαντικό είναι ότι διασώθηκαν οι προφητείες και αποτελεί και αυτό θαυμαστό γεγονός αλλιώς δεν θα γνωρίζαμε ότι ειπώθηκε ότι ειπώθηκε. Άρα γέροντα είχαμε αγίους προ Χριστού - τους προφῆτες - και αγίους μετά Χριστόν. Τι διαφορά έχουν οι μέν με τους δε; Γιατί δεν επικαλούμαστε τον Προφήτη Ησαΐα τόσο όσο πχ τον Άγιο Παῖσιο η τον Άγιο

Νεκτάριο;

Έχετε κάποια εμπειρία για το πως εόρταζαν τα Χριστούγεννα οι σύγχρονοι Άγιοι;

Αν η ανθρωπότητα είχε καταλάβει την αξία του ανθρώπου θα είμασταν εκεί που είμαστε σήμερα με όλα τα ευτράπελα που ζούμε παγκοσμίως; Γιατί γέροντα η Γέννηση του Χριστού είναι τὸ μέτρο τῆς ἀνθρώπινης ἀξίας;

Οι πατέρες λένε ὅτι εορτάζουμε τις γιορτές με λάθος τρόπο. Ειδικά στις δυτικές κοινωνίες μετὰ τις γιορτές ο κόσμος πέφτει στην κατάθλιψη (φοβάμαι ὅτι και σε εμάς γίνεται πια αυτό δυστυχώς). Είναι παγκόσμιο γεγονός ὅτι μετὰ τα Χριστούγεννα είναι η περίοδος που οἱ ψυχίατροι ἔχουν τὴν μεγαλύτερη πελατεία.

Γιατί πέφτει ο κόσμος σε κατάθλιψη μετὰ την εορτή των Χριστουγέννων;

Κάποιοι πνευματικοί μας συμβουλεύουν ὅτι μέχρι και το Χριστουγεννιάτικο δένδρο η το πιο παραδοσιακό καραβάκι, πρέπει να το στολίζουμε ἀνήμερα τα Χριστούγεννα ναι για ὅλο το δωδεκάημερο ὄχι ἀπὸ πριν. Κάποτε το ἀνέφερα αυτό στην οικογένεια μου και ειδικά τα παιδιά, με λοξοκοίταξαν; Μην σας περιγράψω την ἀντίδραση της συζύγου;

Πρέπει να στολίζουμε το σπίτι μας ὅλη αυτήν την περίοδο πριν τα Χριστούγεννα γέροντα;

Πως θα βάλουμε ἀρχή αυτά τα Χριστούγεννα για να καταλάβουμε ὅτι Ζώ μετὰ Χριστόν σημαίνει Ζω με το Χριστό; Δώστε μας μερικές πρακτικές συμβουλές γέροντα για να βάλουμε ἀρχή ὅπως θα σας ἔλεγε κάποιος στο εξομολογητήριο.