

Συγκλονιστική ιστορία! Ο ιερέας... ήταν Άγιος

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία](#) / [Άγιοι - Πατέρες - Γέροντες](#) / [Ορθοδοξία και Ορθοπραξία](#)



Την άνοιξη του 2006 επισκέφθηκε τη Μονή Αγίου Νικολάου Ορούντας η κ. Μαρία Λ. Εισήλθε στον ναό και άρχισε με ευλάβεια να προσκυνά τις εικόνες του τέμπλου.



Όταν όμως έφτασε μπροστά στην εικόνα του Αγίου Φιλουμένου, σταμάτησε, την κοίταξε με συγκίνηση και άρχισε να κλαίει με λυγμούς. Μετά από λίγη ώρα διηγήθηκε σε μία από τις αδελφές που ήταν εκείνη την ώρα στον ναό τα εξής:

«Πριν από λίγο καιρό είχα περάσει μια μεγάλη περιπέτεια με την υγεία μου. Μπήκα στο νοσοκομείο για κάποιες θεραπείες, αλλά οι γιατροί δεν μας έδιναν καμία ελπίδα για να ζήσω. Ενώ βρισκόμουν σε αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση, είδα σε όραμα έναν ιερέα, ο οποίος φορούσε επανωκαλύμμαυχο, όπως εδώ στην εικόνα.

Ο ιερέας στάθηκε δίπλα μου, »πέρασε« πάνω από το σώμα μου ένα μαύρο ύφασμα που φορούσε, το οποίο έμοιαζε με μανδύα, και έφυγε. Το επόμενο πρωί ήμουν εντελώς υγιής και ακόμα και οι γιατροί απορούσαν για το τι είχε συμβεί. Έτσι, χωρίς να μπορούν να δώσουν καμιά εξήγηση για τη θαυμαστή ανάρρωσή μου, μου έδωσαν την άδεια να επιστρέψω στο σπίτι μου. Λίγες μέρες αργότερα βρισκόμουν στο σπίτι κάποιων γνωστών μου κι εκεί είδα μια μικρή εικόνα του Αγίου Φιλουμένου. Τότε συγκλονισμένη διαπίστωσα ότι ο ιερέας που με είχε επισκεφθεί στο νοσοκομείο ήταν ο Άγιος της εικόνας!

Οι γνωστοί μου με πληροφόρησαν για τον βίο του Αγίου και για το ότι θα μπορούσα να προσκυνήσω την εικόνα και το άγιο λείψανό του στο Μοναστήρι του Αγίου Νικολάου, που βρίσκεται στην Ορούντα, και γι' αυτό ήρθα σήμερα εδώ».

Ποιος ήταν...

Ο νέος ιερομάρτυς Φιλούμενος από το χωριό Ορούντα της επισκοπής Μόρφου της Κύπρου γεννήθηκε από ευσεβείς γονείς (1913) κι αγάπησε από παιδί τη μοναχική ζωή, κάτι που το έδειξε με την προσέλευσή του στη Μονή Σταυροβουνίου (μαζί με τον αδελφό του Αλέξανδρο) σε ηλικία 14 ετών. Μετά την καλή υπακοή του επί πενταετία στο μοναστήρι, αναχώρησε για τα Ιεροσόλυμα, όπου και έγινε ιερέας ασκούμενος εκεί επί σαρανταπέντε έτη. Η διακονία του σε διάφορα προσκυνήματα κατέληξε στο Φρέαρ του Ιακώβ, που έγινε και ο τόπος του δοξασμένου μαρτυρικού του τέλους (1979) – φανατικοί Σιωνιστές τον σκότωσαν με πέλεκυ. Την ημέρα της ανακομιδής των λειψάνων του, μετά τέσσερα έτη, το σώμα του βρέθηκε άφθαρτο και ευωδιάζον, δείγμα της παρρησίας του ενώπιον του Κυρίου. Το σκήνωμά του πια στην αγία Σιών επιτελεί πολλά θαύματα σε όσους τον επικαλούνται με πίστη. Η αγιοκατάταξή του έγινε στις 29 Νοεμβρίου 2009.

Από το βιβλίο: «Ο Άγιος Ιερομάρτυρας Φιλούμενος ο Κύπριος»