

Αναπαράσταση της Γέννησης του Χριστού στο σπήλαιο Μαραθοκεφάλας

Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός / Κοινωνιολογικά (κοινωνική πρόνοια & οικογενειακά θέματα)



Ξεπέρασαν, σύμφωνα με τους αρμοδίους, τις δύο χιλιάδες οι προσκυνητές απ' όλη την Κρήτη που κατέφθασαν στο σπήλαιο του Αγίου Ιωάννου του Ερημίτου, στην Μαραθοκεφάλα Κισάμου, δια να συμμετέχουν στην Νυκτερινή Χριστουγεννιάτικη Θεία Λειτουργία, η οποία τελείται εντός του σπηλαίου, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλοχίου.



Τα πλήθη των προσκυνητών, οργανωμένα με λεωφορεία και ιδιωτικά αυτοκίνητα, πλημμύρισαν το σπήλαιο και ζέσταναν, με τις προσευχές τους, την μεγάλη και ιερή αυτή νύχτα των Χριστουγέννων. Η κατανυκτική ατμόσφαιρα του σπηλαίου, το οποίο είναι κατάλληλα διαμορφωμένο και φροντισμένο, συμβάλλει στο να μεταφερθεί, νοητά, ο προσκυνητής στο ιερό σπήλαιο της Βηθλεέμ.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλόχιος, με λόγους θερμούς και εόρτιους, καλωσόρισε τα πλήθη των προσκυνητών, σημειώνοντας μεταξύ άλλων:

«Χριστούγεννα, ημέρα καί έορτή χαρᾶς καί εύφροσύνης, έλπίδας καί φωτός, μά κυρίως ημέρα καί έορτή αγάπης. Μιας αγάπης πού υπερβαίνει τήν λογική τοῦ ανθρώπου, πού διαλύει τά σύννεφα τῆς μοναξιᾶς, πού φωτίζει τά σκοτάδια τῆς ὕπαρξης, πού έλευθερώνει τόν άνθρωπο• μιας αγάπης πού νικά τόν θάνατο καί σώζει τόν κόσμο. Καθώς, τί άλλο εἶναι ἡ Ένανθρώπιση τοῦ Χριστοῦ ἀπό τό μέγα θαῦμα καί μυστήριο τῆς Σαρκωμένης αγάπης; Έξῆλθε, έξέρχεται ἀπό τόν έαυτό Του ὁ Χριστός, βγαίνει ἀπό τόν έαυτό Του, σέ μιά κίνηση αγάπης, γιά νά συναντήσει τόν ἄνθρωπο.

...Τό έρώτημα πού τίθεται, άδελφοί μου, εΐναι άν και πόσο βιώνω στή ζωή μου τά Χριστούγεννα ως μία διαρκή παρουσία τοϋ Χριστοϋ, ως μία έμπειρία, ένα γεγονός έσχατολογικής προοπτικής. Πόσο, δηλαδή, αφήνω τόν Θεό νά εισέλθει στήν ζωή και τήν ιστορία μου και πόσο νιώθω τήν ανάγκη τής δικής μου πορείας - κίνησης, τής έξόδου από τόν έαυτό μου, για νά συναντηθώ μαζί Του; Ή μήπως ή άγωνιώδης μέριμνα τοϋ βίου, ή ρουτίνα τής καθημερινότητας, τά πάθη και οι άδυναμίες μας, ό σκεπτικισμός και ό όρθολογισμός μας, ή ύπερηφάνεια και ή αύτάρκεια, πού νομίζει ότι όλα τά έξηγεΐ και τά κατορθώνει, μήπως όλα αυτά, ως και άλλα πολλά, όρθώνουν έμπόδια στήν ψυχή και τεΐχος ύψηλό, πού δέν αφήνει, δέν έπιτρέπει τήν πορεία μας πρός τό σπήλαιο τής Βηθλεέμ και τήν συνάντησή μας μέ τό «Παιδίον νέον»; Μέ τόν Σαρκωθέντα Χριστό; Λέγεται και εΐναι αλήθεια, πώς ή πιό άγונה έρημος εΐναι ή καρδιά τοϋ κλεισμένου στόν έαυτό του άνθρώπου, ό όποιος, σύμφωνα μέ τόν Άπόστολο Παϋλο, δέν ύπάρχει ως άνθρωπος. «Έάν ειδώ πᾶσαν τήν γνώσιν, άγάπην δέ μή έχω, οϋδέν είμί» (Α΄ Κορ. 13, 2-3)», ευχόμενος: «Εϋφρόσυνα, εύλογημένα Χριστούγεννα. Γεμάτα φώς, χαρά, ειρήνη, δύναμη, άγάπη, γεμάτα Χριστό και εύλογία».

Ο ακούραστος Εφημέριος της Ενορίας Σπηλιάς-Μαραθοκεφάλας, Αιδ. Πρωτ. π. Ιωάννης Στυλιανουδάκης και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, τους οποίους ιδιαίτερα μνημόνευσε και ευχαρίστησε ο Σεβασμιώτατος κ. Αμφιλόχιος, φρόντισαν όπως προσφερθούν σε όλους τους προσκυνητές τα καθιερωμένα Χριστόψωμα.

Πηγή: iellada.gr