

15ο ετήσιο Μνημόσυνο του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου Α΄

/ [Γενικά Θέματα](#)



Την Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2022, Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως, τελέστηκε το 15ο ετήσιο Μνημόσυνο του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Κύπρου κυρού Χρυσοστόμου Α΄, στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα στη [Λευκωσία](#).

Της Θείας Λειτουργίας που προηγήθηκε και του ιερού Μνημοσύνου προέστη ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου και Τοποτηρητής του Αρχιεπισκοπικού Θρόνου [κ. Γεώργιος](#), συμπαραστατούμενος από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Μεσαορίας [κ. Γρηγόριο](#).

Ο Πανιερώτατος στο κήρυγμά του αναφέρθηκε στην ευαγγελική περικοπή της Κυριακής προ της Χριστού Γεννήσεως και στα πολλά και χρήσιμα μηνύματα τα οποία στέλλει σε μας, ώστε να μας προετοιμάσει για τη μεγάλη εορτή των Χριστουγέννων, στα πρόθυρα της οποίας βρισκόμαστε ήδη. Είπε χαρακτηριστικά: «Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος έγραψε το Ευαγγέλιό του απευθυνόμενος κυρίως στους Εβραίους. Κι ήθελε να τους διδάξει ότι ο Χριστός είναι Εκείνος που

«προκατήγγειλε των προφητών ο σύλλογος». Ο Χριστός ως άνθρωπος προφητεύθηκε ότι θα προέλθει από τη φυλή του Ιούδα και την πατριά του Δαβίδ. Δίνοντας λοιπόν τον κατάλογο των προπατόρων του Χριστού, ο Ευαγγελιστής διαμηνύει ότι δεν υπάρχει αμφιβολία πως αυτός που έρχεται να γεννηθεί, κατά τρόπο παράδοξο, είναι Εκείνος που κήρυξαν οι προφήτες».



Κλείνοντας το κήρυγμά του ο Πανιερώτατος σημείωσε: «Χωρίς αμφιβολία ο Χριστός είναι απόγονος του Ιούδα, απόγονος του Δαβίδ, είναι εκείνος που εκήρυξαν οι προφήτες και που επεθύμησαν «ιδείν» τόσο δίκαιοι και δεν τα κατάφεραν. Κι αξιωθήκαμε εμείς να ψηλαφούμε αυτό το μεγάλο μυστήριο. Την έλευση του Χριστού στη γη μαρτυρεί κι ο διάκοσμος των πόλεων και των χωριών μας, οι προετοιμασίες μικρών και μεγάλων, η αλλαγή των ύμνων στην Εκκλησία. Πέραν όμως από τον συναισθηματικό διάκοσμο, την εμπορική εκμετάλλευση και την επιφανειακή θρησκευτικότητα, η γέννηση του Χριστού φέρει πολλά και

βαθύτερα μηνύματα. Καλούμαστε να εγκύψουμε στα μηνύματα αυτά και να τα εφαρμόσουμε. Μόνο έτσι θα ωφεληθούμε πραγματικά από τη μεγάλη μας γιορτή».

[Διαβάστε περισσότερα εδώ](#)